

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 64/1.2.2006

Σήμερα ημέρα Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2006 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος Δημήτριος Χαραλάμπης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Ήριδα Ανδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης.

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την υπό της εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία **FM STEREO ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ Ε.Π.Ε.** ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού **ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ** Νομού Τρικάλων, ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 17^η Ιανουαρίου 2006.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

I. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.

II. Το άρθρο 3 παρ.1 εδαφ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους εκπομπές που μεταδίδονται οι τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή μεταδίδονται το όνομα ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του.

III. Τα άρθρα 5 παραγρ. 1 και 9 παραγρ. 2 του Π. Δ/τος 77/2003, κατά τα οποία η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής και πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ενώ εξάλλου τα πρόσωπα που συμμετέχουν ή αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς.

IV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία **FM STEREO ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ Ε.Π.Ε.** ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού **ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ** Νομού Τρικάλων, του υποβληθέντος υπομνήματος και της υπό του Συμβουλίου ακροάσεως εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού, προέκυψαν τα ακόλουθα:

A. Κατά την 14.9.05, μεταδόθηκαν τα εξής:

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, ένα παιδάκι 18 χρονών, ο νεαρός Τεντολούρης έχασε τη μάχη με τη ζωή. Ο νεαρός έπεσε θύμα τροχαίου δυστυχήματος, πήγε στο νοσοκομείο, ο πατέρας του είναι έξαλλος, θεωρεί ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ο κ. Αργύρης Τσιάρας που ήταν υπεύθυνος για την περίθαλψη του παιδιού, του Απόστολου Τεντολούρη, έστειλε επιστολή σήμερα στα γεγονότα και λέει ότι όλα έγινα καλά, αλλά το παιδί είχε πρόβλημα. Τηλεφωνεί από το πρωί ο πατέρας Τεντολούρης, δεν τον βρήκα στο τηλέφωνο ακόμη, για να μας πει πρώτον ότι η κηδεία θα γίνει μάλλον αύριο και όχι σήμερα γιατί οι γονείς θέλουν να μπουν στη διαδικασία δωρεάς οργάνων του παιδιού. Μέσα στον πόνο τους σκέφτηκαν και αυτό, ότι τα ζωντανά όργανα ενός δεκαοκτάχρονου που έφυγε από τη ζωή, μπορούν να σώσουν άλλα παιδιά ή άλλους ανθρώπους. Αν ο πατέρας επιθυμεί και είναι σε κατάσταση να μπορεί να μιλήσει, ευχαρίστως να τον βγάλω στον αέρα να μου πει τον πόνο του. Η μακροσκελέστατη επιστολή του κυρίου Τσιάρα, δεν ξέρω αν βολεύει σε μια πρωινή εκπομπή σαν κι αυτή να αναγνωστεί..., της έριξα εγώ μια ματιά βεβαίως προηγουμένως... Είναι η συνήθης πρακτική των γιατρών στη χειρουργική κλινική όταν αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό περιστατικό. Ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλο και τελικά όλοι τα ρίχνουν στον άρρωστο, ο οποίος είναι πολύ σοβαρά και δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει. Δεν θέλω να πω περισσότερα, ειλικρινά δεν θέλω να πω περισσότερα, προτίμησα το δρόμο της σιωπής, μετά από έναν καλοκαιρινό Γολγοθά για να διαφυλάξω το κύρος και την αξιοπιστία του νοσοκομείου Τρικάλων. Βέβαια προσωπικά θα το αποφεύγω όσο μπορώ...
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο δυστυχής αυτός πατέρας, που δεν υπάρχει χειρότερο πράμα από το να χάνεις το παιδί σου σε ηλικία 18 χρονών, απευθύνει ένα δριμύ κατηγορώ κατά των γιατρών του Νοσοκομείου Τρικάλων, θεωρώντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, κάτι βέβαια που του είπανε και οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιάννη Τεντολούρη. Κύριε Τεντολούρη τα συλλυπητήρια μου.
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Ευχαριστώ πολύ.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας είπα και προηγουμένως είναι φοβερό να χάνεις ένα παιδί. Εύχομαι,...τι να πω, τι να πω. Δεν έχω να πω τίποτε. Τι συνέβη εδώ με το νοσοκομείο για πες μου.
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Λεπτομέρειες δεν ξέρω. Πάντως είναι φοβερό όχι που χάθηκε το παιδί, (αλλά) πως χάθηκε. Αυτή είναι η μεγάλη μου απορία. Πήγα στο νοσοκομείο μετά από δύο ώρες. Έξι η ώρα, εξίμιση. Μπήκα μέσα, του λέω το παιδί μου. Μου λέει ποιος είστε εσείς. Του λέω ο πατέρας του. Που ξέρω, μου λέει, εγώ ότι είσαι ο πατέρας του.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποίος το είπε αυτό;
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Ο γιατρός, αυτός εκεί με το μούσι, δεν το ξέρω.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με το μούσι γιατρός στη χειρουργική κλινική;
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Ναι στη χειρουργική.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο ψηλός με το μούσι;
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Του λέω μισό λεπτό να δεις αν είμαι ο πατέρας του. Πηγαίνω κάτω παίρνω τα πράγματά του, το τηλέφωνό του, τα χρήματα που είχε, τα κλειδιά από το μαγαζί και του λέω αυτά είναι. Δεν μου λένε τίποτε, μου λέει. Του λέω γιατί δε με ειδοποίησες. Που να σε βρω μου λέει, τι είμαι Θεός είμαι εγώ για να σε βρω. Το τηλέφωνό του λέω το κινητό του, αφού το είχατε στα χέρια, χτύπα ένα τηλέφωνο να σου πουν ποιος είναι. Μου λέει είναι εντάξει το παιδί δεν έχει τίποτε, τα πνευμόνια του μου λέει έχουν πέσει κάτω. Το κεφάλι του μου λέει είναι εντάξει. Του κάνανε μια αξονική μόνο σε τρεις ώρες, τέσσερις. Η πρώτη αξονική δεν έδειξε τίποτε. Ενώ έπρεπε, όπως μου λένε εδώ έπρεπε ανά 20 λεπτά να του κάνουν αξονική. Δεν του έκαναν τίποτε. Μόνο προσπαθούσαν τα πνευμόνια του. Όλο το πρόβλημα ήταν στο κεφάλι.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή ο γιατρός ο κ. Τσιάρας σου ζητούσε ταυτότητα για να πιστοποιηθεί ότι είσαι ο πατέρας του παιδιού.
(συνεχίζει η συζήτηση)
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή η αίσθηση που αποκόμισες είναι ότι δεν κατάλαβαν το παιδί σου;
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Δεν κατάλαβαν ότι είχε σοβαρό εγκεφαλικό τραύμα. Δεν το κατάλαβαν. Καθόλου στο κεφάλι.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: ...και ασχολούνταν με τα πνευμόνια.
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Ασχολούνταν με τα πνευμόνια Δεν μπορούσαν να το διασωληνώσουν. Δεν μπορούσαν. Δεν ξέρανε. Ο άνθρωπος δεν ξέρει. Και πριν από λίγες μέρες το ίδιο πάλι με τον συνάδελφό μου. Θα χειρουργούσε το παιδί του χωρίς να είχε τίποτε. Του έλεγε υπόγραψε εδώ πέρα για να το χειρουργήσω. Το κορίτσι είχε γαστρεντερίτιδα και αυτός λέει θα το εγχειρήσω από σκωληκοειδήτη. Υπόγραψε του λέει, ξέρεις γιατί του λέει, εν λευκώ, υπόγραψε εν λευκώ του λέει για να το εγχειρήσω. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Όταν ήρθα εδώ τελείωσε η δουλειά. Μου είπαν επειδή είναι 17 χρονών παιδί θα στο κρατήσω να δεις πόσο κρατάει η καρδιά. Αντέχει μέχρι σήμερα.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα τον κ. Τσιάρα να μας απαντήσει πώς είναι δυνατόν ένα παιδί με συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι, είναι γιατρός χειρούργος, να μην έχει καταλάβει ότι το παιδί κινδυνεύει από το κεφάλι και να ασχολείται με τα πνευμόνια. Με ενημέρωσαν από το νοσοκομείο ότι ο κ. Τσιάρας είναι σε σύσκεψη. Δεν ξέρω με ποιόν συσκέπτεται αυτήν την ώρα και για ποιο θέμα αλλά εδώ έχουμε ένα νεκρό παιδί και πρέπει να παρατήσει όλες τις συσκέψεις και να βγει να δώσει εξηγήσεις στον τρικαλινό λαό, γιατί σαν γιατρός του νοσοκομείου δεν κατάλαβε ότι το παιδί ήταν ετοιμοθάνατο και ασχολούνταν με τα πνευμόνια. Και ποιος γιατρός της χειρουργικής κλινικής σου είπε ότι έχει λίγα τραύματα αλλά τα φτιάξαμε στο κεφάλι και το παιδί ήταν ήδη νεκρό; Έχω στο τηλέφωνο τον κ. Τζαστούδη, τον πρόεδρο του νοσοκομείου, ο οποίος είναι ευαίσθητος άνθρωπος άλλα έχει μπλέξει εκεί μέσα.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε πρόεδρε καλημέρα σας.
- κ. Τζαστούδης: Καλημέρα.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχω τον πατέρα του άτυχου παιδιού 18 χρονών που πέθανε. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στη χειρουργική κλινική το είδε ο κ. Τσιάρας και ο κ. Τσιάρας...
- κ. Τζαστούδης: Τα ξέρω όλα κ. Αργυρούση. Κατ' αρχάς μέσα από τη καρδιά μου να συλλυπηθώ τον πατέρα του άτυχου παιδιού. Από εκεί και πέρα
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Ευχαριστώ πολύ
- κ. Τζαστούδης: Όχι, «τέλος πάντων», γιατί μου το λέτε. Να μην πω δηλαδή ότι σας συλλυπούμαι.

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Ευχαριστώ πολύ, σας είπα.
- κ. Τζαστούδης: Αχ, συγνώμη, συγνώμη δεν το κατάλαβα, δεν το άκουσα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όσον αφορά τώρα το νοσοκομείο το δικό μας μαζί με τους γιατρούς αυτούς που διαθέτουμε και οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, Εδώ ακούγεται κάτι σαν διακοπή ενώ ως ροή λόγου όσα ακολουθούν δεν δένουν απόλυτα με τα προηγούμενα
- κ. Τζαστούδης: είναι στιγμές που δεν μπορούν να συνεννοηθούν και ο ένας εύκολα μπορεί να ρίχνει την ευθύνη στον άλλο όταν συμβεί κάτι. Και αυτό για μένα είναι πολύ άσχημο αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Έκανα λοιπόν όλους τους ελέγχους που έπρεπε σαν διοικητής, σαν πρόεδρος του Νοσοκομείου. Διαπιστώνω λοιπόν ότι εμείς σαν νοσοκομείο δεν κάναμε κάτι το κακό, κάτι το άσχημο. Τώρα από εκεί και πέρα...
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κάτι κακό δεν κάνατε, αλλά δεν αντιληφθήκατε την σοβαρότητα του περιστατικού. Αυτό είναι το πρόβλημα του Νοσοκομείου Τρικάλων. Το Νοσοκομείου Τρικάλων δεν αντιλαμβάνεται, και ξέρετε πολύ καλά την περίπτωση του αδελφού μου, δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των περιστατικών (ο κ. Τζαστούδης προσπαθεί να μιλήσει αλλά καλύπτεται από την ομιλία του δημοσιογράφου). Και λέτε στους συγγενείς, λέτε στους συγγενείς στους οποιουνδήποτε συγγενείς, ακόμη και σε εμένα, μην ανησυχείτε ο ασθενής πάει καλά και ο ασθενής χειροτερεύει. Στην περίπτωση του άτυχου δεκαοκτάχρονου, είναι δεκαοκτώ χρονών παιδί, κύριε Τζαστούδη.
- κ. Τζαστούδης: Βεβαίως και..
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έλεος και ντροπή.
- κ. Τζαστούδης: Και ειλικρινά είμαι συγκλονισμένος...
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έλεος και ντροπή, τι να τον κάνω εγώ τον συγκλονισμό. Ο πατέρας έχασε ένα παιδί. (ο κ. Τζαστούδης προσπαθεί να μιλήσει αλλά καλύπτεται από την ομιλία του δημοσιογράφου) Έλεος και ντροπή. Δεν αντελήφθησαν οι γιατροί...
- κ. Τζαστούδης: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας παρακαλώ. Τα έχουμε συζητήσει.
- κ. Τζαστούδης: Μην μηδενίζετε το έργο...
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας παρακαλώ κύριε Τζαστούδη, σας παρακαλώ, τα έχουμε συζητήσει,
- κ. Τζαστούδης: Σας παρακαλώ πάρα πολύ...
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Μισό λεπτό, Κώστα.
- κ. Τζαστούδης: Σας παρακαλώ πάρα πολύ...
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Κώστα, μισό λεπτό, μισό λεπτό
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να ακούσουμε τον πατέρα του παιδιού. Τον πατέρα του παιδιού.
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Τζαστούδης, αν τα έκανε όλα καλά, έπρεπε να μου πει όταν έφυγα από κει ότι το παιδί το παίρνεις νεκρό, μου το έδιωξε νεκρό. Μπορεί να το φανταστεί αυτό. Εντάξει.
- κ. Τζαστούδης: (ενώ προσπαθεί να μιλήσει δεν ακούγεται καθαρά)
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Ακούστε με να σας πω. Ακούστε με να σας πω. Εντάξει. Έχετε μάθει να τα λέτε από το γραφείο.
- κ. Τζαστούδης: Εγώ έχω μάθει...σοβαρά μιλάτε (μιλούν όλοι μαζί και δεν ακούγεται κανείς)
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Τζαστούδη σεβαστείτε τον πόνο του ανθρώπου, έστω και την υπερβολή του.

- κ. Τζαστούδης: ...σέβομαι τον πόνο του. (ενώ προσπαθεί να μιλήσει δεν ακούγεται καθαρά)
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ωραία σεβαστείτε τον πόνο του. Να τον ακούσουμε.
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Πέστε να μου απαντήσει, 4 ώρες
- κ. Τζαστούδης: (ενώ προσπαθεί να μιλήσει δεν ακούγεται καθαρά)
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Μη με διακόπτει, μη με διακόπτει, μη με διακόπτει.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έλα Γιάννη πέστα.
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Δεν σεβάστηκαν το παιδί, μη με διακόπτει. Πόσες αξονικές του κάνανε σε τέσσερις ώρες. Εδώ μόλις ήρθανε γέμισε το Νοσοκομείο (εννοεί της Λάρισας) αξονικές. Μόνο και μόνο για να μου αποδείξουν ότι είναι νεκρό. Ωσπου να 'ρθώ στη Λάρισα, την είχε βρει από όλα τα Πανεπιστημιακά και αυτός μόνος του προσπαθούσε να κάνει το παιδί. Αφού δεν ήξερε ο άνθρωπος. Έπρεπε να ασχοληθεί με το κεφάλι και μου λέει έκανε για το πνευμόνι, για το πνευμόνι τα έκανε όντως, την αιμορραγία, την αιμορραγία όντως του έντερου...
- κ. Τζαστούδης: (ενώ προσπαθεί να μιλήσει δεν ακούγεται καθαρά). Εγώ δεν μπορώ να κρίνω αυτή τη στιγμή τις ενέργειες των γιατρών που είναι υπεύθυνα άτομα,
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Αν δεν μπορείτε να κρίνετε τις ενέργειες, δε θα ξαναβγείτε στον αέρα να πείτε τίποτε. Να τον κλείσετε...
- κ. Τζαστούδης: Εγώ δε θα...
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Πόσες αξονικές βγάλανε το παιδί;
- κ. Τζαστούδης: Αυτό είναι θέμα των γιατρών (ενώ προσπαθεί να μιλήσει δεν ακούγεται καθαρά)
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ Κάθε 20 λεπτά, κύριε διοικητά, έπρεπενα τον βγάζουν
(μιλούν όλοι μαζί και δεν ακούγεται κανείς)
- κ. Τζαστούδης: Δεν είναι θέμα δικό μου. Εγώ, ξέρετε...
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κακώς, κακώς που μιλάμε μαζί σας, κύριε Τζαστούδη, πρέπει να μιλήσει, πρέπει να μιλήσει ο γιατρός κ. Τσιάρας...
- κ. Τζαστούδης: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ Κώστα, Κώστα, κλείσ' τον δε θέλω να τον ακούω, λέει ψέματα, κλείσ' τον, κλείσ' τον, (δεν ακούγεται καθαρά) ...πρόσωπο είναι, κλείσ' τον, δε θέλω να τον ακούω, δε θέλω να τον ακούω,
- κ. Τζαστούδης: Σας παρακαλώ πολύ κύριε Αργυρούση
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : ούτε συμμερίζεται τον πόνο μου.
- κ. Τζαστούδης: Αν δε συμμεριζόμουνα τον πόνο του κυρίου θα μίλαγα διαφορετικά.
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Τι να τον κάνω εγώ τον πόνο τον δικό σου; (δεν ακούγεται καθαρά). Τι να τον κάνω εγώ; Τι να τον κάνω εγώ;
- κ. Τζαστούδης: Δηλαδή τι θέλετε να κάνω εγώ, (ενώ προσπαθεί να μιλήσει δεν ακούγεται καθαρά)
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Όχι πες τον γιατρό, πες τον γιατρό, πόσες αξονικές το έκανε το παιδί σου λέω.
- κ. Τζαστούδης: Σας είπα δεν είναι δικό μου θέμα, είναι θέμα των γιατρών.
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Άμα δεν είναι δικό σου να μην ξαναβγείς στον αέρα να βγει ο ίδιος να πει. Τι τον καλύπτεις; Τι τον καλύπτεις και τον κρατάς εκεί;
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Τζαστούδη να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Ένα χρόνο βουίζει το Νοσοκομείο ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει να είναι βοηθός βοηθού. Γιατί τον κρατάς εκεί. Από τη Λάρισα ήρθες στα Τρίκαλα για να καθαρίσεις το Νοσοκομείο, όπου δεν πάνε καλά οι γιατροί. Που θα μου πεις ότι έχεις καλούς γιατρούς. Καλοί είναι οι γιατροί

όταν πάνε ζωντανοί άνθρωποι εκεί. Άμα πάνε μισοζωντανοί δεν τους σώνει κανείς. Μη μου λες κουβέντες. Δεν θέλω να ξαναμιλήσω μαζί σου.

Συνεχίζει η συζήτηση σχετικά με τα συμβάντα του δημοσιογράφου με τον πατέρα από 34.55 ως 39.58 (περίπου 5 λεπτά). Στη συνέχεια, αφού κλείνει το τηλέφωνο ο δημοσιογράφος μιλάει για λίγα ακόμη λεπτά.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τι να τον κάνω τον πόνο τον δικό σου έλεγε στον πρόεδρο του νοσοκομείο τον κύριο Τζαστούδη, και μιλούσε από καρδιάς. Τι να τον κάνω τον πόνο τον δικό σου. Ζητούσαν ταυτότητα από τον άνθρωπο για να πιστοποιηθεί ότι είναι πατέρας του παιδιού, λες και στη χειρουργική κλινική καταφθάνουν κάθε πέντε λεπτά άνθρωποι σε αλλόφρονη κατάσταση και ψάχνουν τα παιδιά τους. Ένα παιδί ήταν χτυπημένο και πήγε ένας και λέει είμαι πατέρας και λέει «δωσ’ μου ταυτότητα». Με συγχωρείτε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πρέπει να είναι βαρύς ο πέλεκης και της δικαιοσύνης αλλά και της διοίκησης του νοσοκομείου. Διάλειμμα γιατί κοντεύω να τρελαθώ.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχω στο τηλέφωνο τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος εναισθητοποιήθηκε και πήρε τηλέφωνο από μόνος του. Κύριε Τσιάρα καλημέρα σας.

- ΤΣΙΑΡΑΣ : Γεια σου κύριε Αργυρούση.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας κατηγορεί ευθέως ο πατέρας του παιδιού, κύριε Τσιάρα, ότι δεν αντιληφθήκατε την σοβαρότητα του περιστατικού και ασχολιόσαστε με τα πνευμόνια του παιδιού, ενώ το παιδί είχε κρανιοεγκεφαλική κάκωση σοβαρή και πήγε νεκρό στη Λάρισα.

- ΤΣΙΑΡΑΣ : Κατ' αρχήν θα δημοσιεύσω σε όλο τον τύπο, στις εφημερίδες, σήμερα όλα τα στοιχεία του περιστατικού. Δεύτερον, να πείτε στον κύριο Τεντολούρη, ότι το παιδί του όταν ήρθε εδώ είχε ενυδρίαση ... (δεν ακούγεται καθαρά) στους οφθαλμούς που σημαίνει ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρό.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατί δεν του το είπατε

- ΤΣΙΑΡΑΣ : Ήταν εγκεφαλικά νεκρό. Αυτό σημαίνει ενυδρίαση. Αυτό όμως δεν (σημαίνει ότι) έπρεπε εμείς να τον αφήσουμε να πεθάνει. Έπρεπε να το μεταφέρουμε σε νευροχειρουργικό τμήμα αφού κάνουμε την ανάηψη.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατί δεν είπατε στον πατέρα ότι το παιδί είναι κλινικά νεκρό.

- ΤΣΙΑΡΑΣ : Το παιδί ήταν εγκεφαλικά νεκρό. Εγκεφαλικά, έτσι. Η καρδιά του δούλευε. Είχε αναπνοή. Εμείς έπρεπε να το ανανήψουμε και να το στείλουμε σε νευροχειρουργική κλινική. Αυτό να πείτε.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μάλιστα. Εσείς είπατε στον πατέρα από ότι μας είπε...

- ΤΣΙΑΡΑΣ : Αυτό να πείτε. Αυτά είναι η πραγματικότητα.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Τσιάρα, ακούστε

- ΤΣΙΑΡΑΣ : Τα υπόλοιπα θα τα πληροφορηθείτε από την επιστολή στις εφημερίδες. Ετσι... Καλημέρα

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ δεν είμαι αναγνώστης... δεν είμαι αναγνώ... Με συγχωρείτε πάρα...

- ΤΣΙΑΡΑΣ : Καλημέρα σας. Δε θα πω τίποτε περισσότερο. στην επιστολή στον τύπο τα υπόλοιπα.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή, κύριε Τσιάρα

- ΤΣΙΑΡΑΣ : Καλημέρα.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Τσιάρα,...
(κλείνει το τηλέφωνο)

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν ξέρω σας τον παραδίδω στην κρίση σας, τον κύριο Τσιάρα, όπως μιλάει. Έχω πάντα στη γραμμή τον κύριο Τεντολούρη. Κύριε Τεντολούρη.
 - ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Δεν θέλω να μιλήσω με τον κύριο εδώ. Θα μιλήσουμε άλλη στιγμή.
 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο κύριος Τσιάρας βγήκε και είπε ότι το παιδί ήταν κλινικά νεκρό όταν ήρθε στο νοσοκομείο, εγκεφαλικά νεκρό.
 - ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Γιατί δεν μου το είπε;
 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό τον ρώτησα.
 - ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Γιατί δεν μου το είπε;
 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό τον ρώτησα.
 - ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ : Κλινικά νεκρό μόνο από το λαιμό και πάνω. Από εκεί και κάτω ζει το παιδί σήμερα. Πάρτε στο νοσοκομείο στον κύριο Καμνό να σας πει. Ακόμη δεν έχασε... υποστηρίζεται από τα μηχανήματα. Κλινικά νεκρό το κεφάλι του που δεν το πείραξε, δεν ήξερε. Είπε στον κύριο Πατεράκη ότι δεν έχει τίποτε το κεφάλι του. Ο κ. Πατεράκης δεν πρόλαβα να 'ρθω από τα Τρίκαλα εγώ. Ήταν εφημερεύον το Πανεπιστημιακό. Τους παράτησε όλους και ήρθε εδώ.
- Ο πατέρας συνεχίζει να εξιστορεί σχετικά με τα συμβάντα.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Παρότι φημίζομαι για την σκληρότητά μου, σήμερα έχω λυγίσει πάρα πολύ. Έχω λυγίσει και από τον πατέρα που αντιμετωπίζει ένα νεκρό-ζωντανό παιδί αυτή την ώρα, αλλά έχω λυγίσει και από την συμπεριφορά του γιατρού, ο οποίος μου είπε εμένα, ότι θα στείλει επιστολή και ότι εγώ θα καθίσω, ο Αργυρούντης Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Ελένης, είκοσι χρόνια δημοσιογράφος, να διαβάσω την επιστολή του κυρίου Τσιάρα για να πειστώ για τον θάνατο του δεκαοκτάχρονου παιδιού. Αφού το παιδί ήταν νεκρό γιατί δεν το είπε στον πατέρα; Γιατί έλεγε στον πατέρα ότι το παιδί είναι καλά; Γιατί σαράντα πέντε λεπτά μιλούσε με τον πατέρα αν είναι ο πατέρας ή όχι του παιδιού; Μόνο για αυτή τη συμπεριφορά είναι υπεύθυνος και υπόλογος ο κύριος Ταιάρας. Επιτρέψτε μου, δεν μπορώ να πάω σε άλλο θέμα. Έχω λυγίσει και δεν ξέρω πως νιώθουν οι συνάδελφοί του στη χειρουργική, πως νιώθουν οι νοσοκόμες, τι αισθήματα τρέφουν για μένα, τι αισθήματα τρέφουν για τον κόσμο, αν έχουν κουράγιο να αντιμετωπίσουν το επόμενο παιδί που θα πάει στο νοσοκομείο σε αυτή τη κατάσταση και που θα οδηγηθεί πλέον η δημόσια υγεία στο νομό Τρικάλων; Σε λίγο κοντά σας.
 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όλα αυτά τα δεκαπέντε λεπτά που έμεινα χωρίς να είναι στον αέρα δέχθηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα και στο κινητό και στη γραμματεία του σταθμού από πολύ κόσμο που μου είπε ότι πρέπει να γίνω πάρα πολύ σκληρός σε ότι αφορά το νοσοκομείο. Με ψάχνει και ο κύριος Τζαστούνδης, δεν έχω διάθεση να του μιλήσω τώρα. Πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί που ασκούν διοίκηση ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι πιόνια κανενός, και είναι άνθρωποι και επηρεάζονται. Τώρα επειδή ο πατέρας του παιδιού ευαισθητοποιήθηκε προς τη κατεύθυνση να κάνει δωρεά οργάνων, καλό θα κάνει να το κάνει και να προχωρήσει και να μην μπει στη λογική να βάλει όρους, που και τι, κ.λ.π.. Οι γιατροί στα νοσοκομεία της χώρας ξέρουν. Ξέρουν τις ανάγκες στα νοσοκομεία της χώρας των ανθρώπων. Βεβαίως δε θα ήθελε η καρδιά του να πάει σε έναν ογδοντάχρονο. Εντάξει το καταλαβαίνω. Αλλά ας το δει λίγο πιο ψύχραιμα μέσα στην απελπισία του αυτό το θέμα. Θα τον πάρω και εγώ τηλέφωνο μετά να προχωρήσει στη δωρεά οργάνων. Εντωμεταξύ το πιο τραγικό απ' όλα, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι ότι το παιδί είναι ακόμη ζωντανό. Λειτουργεί δηλαδή η καρδιά του.
 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχω πάλι στο τηλέφωνο πάλι τον κύριο Τσιάρα ο οποίος θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Σας ακούω κύριε Τσιάρα.

- ΤΣΙΑΡΑΣ.: Όποιος νομίζει ή έχει στοιχεία ότι κάτι δεν έγινε όπως έπρεπε, ξέρει που είναι τα δικαστήρια. Εκεί να πάει να κάνει τη μήνυση σήμερα και θα τα πούμε στα δικαστήρια. Έτσι. Μέσα από ραδιοφωνικούς σταθμούς δεν γίνονται τέτοιες δίκες. Όποιος έχει στοιχεία ή νομίζει ότι κάτι δεν έγινε καλά τον προκαλώ να πάει στα δικαστήρια.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι αλλά τώρα...
- ΤΣΙΑΡΑΣ.: Είναι σκληρό για τους γονείς του βέβαια, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχουν...
- ΤΣΙΑΡΑΣ.: Υπάρχουν τα δικαστήρια. Όποιος θέλει να πάει εκεί.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχουν κύριε Τσιάρα αμείλικτα ερωτήματα.
- ΤΣΙΑΡΑΣ.: Γειά σου κύριε Αργυρούση
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο ραδιοφωνικός σταθμός κύριε Τσιάρα... (φωνάζοντας). Ο ραδιοφωνικός σταθμός κύριε Τσιάρα δεν δίνει βήμα σε εσένα να λες αυτά που λες.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Τσιάρας να βγει στον αέρα για να χρησιμοποιήσει τον πρώτο σταθμό της πόλης για να πει ότι όποιος θέλει να πάει στα δικαστήρια. Ποιος να πάει στα δικαστήρια; Ο έρμος ο Τεντολούρης, που το παιδί του χτυπάει ακόμα η καρδιά στο νοσοκομείο Τρικάλων. Έλεος πρέπει να βάλουμε φωνή επιτέλους; Είναι συμπεριφορά αυτή; Είναι υπεύθυνος και υπόλογος στην κοινωνία των Τρικάλων ο κύριος Τσιάρας. Και να βγει αυτή την ώρα ο κος Τζαστούδης και να πάρει θέση. Να αποκηρύξει την συμπεριφορά του κυρίου Τσιάρα. Είναι απαράδεκτος σαν άνθρωπος. Θα τρελαθούμε σε αυτή τη πόλη; Μας ζητάει τον λόγο ο κύριος Τσιάρας να μιλήσει αυτός; Μιλούσε επί σαράντα πέντε λεπτά με τον δύσμοιρο τον πατέρα. Τον έκανε ανάκριση, λες και ήταν στην ασφάλεια για το αν είναι ο πατέρας ή όχι και το παιδί πέθαινε. Βεβαίως και δε θα στηθούν δίκες μέσω ραδιοφώνου. Άλλα έδωσε ένα όρκο στον Ιπποκράτη ο κύριος Τσιάρας. Γιατί δεν είπε στον πατέρα ότι το παιδί είναι κλινικά νεκρό; Γιατί ζητούσε ταυτότητα από τον πατέρα του παιδιού για να πιστοποιηθεί; Έχει δει πολλούς αλλόφρονες πατεράδες να τρέχουν στη χειρουργική κλινική και να λεν που είναι το παιδί μου; Είναι σύνηθες περιστατικό στα νοσοκομεία να μπαίνουν μέσα αλαφιασμένοι γονείς και να ψάχνουν τα παιδιά τους; Όταν ένα και μοναδικό περιστατικό υπάρχει στο νοσοκομείο και μπαίνει ένας μέσα και λέει είμαι ο πατέρας, ο κύριος Τσιάρας δεν μπορούσε εκείνη την ώρα να του συμπεριφερθεί ευγενικά. Τον μέμφομαι αυτή την ώρα τον κύριο Τσιάρα. Σαν άνθρωπος είναι απαράδεκτος. Και ένας γιατρός που έχει τέτοιο χαρακτήρα δεν μπορεί να ασκήσει ιατρική. Να παρέμβει ο Ιατρικός Σύλλογος αυτήν την ώρα. Και να παρέμβει και ο εισαγγελέας· να πάω εγώ να καταθέσω, μαζί με τον πατέρα του Τεντολούρη και να μαζέψω και χιλιάδες πατεράδες και χιλιάδες αδέλφια και γονείς που ταλαιπωρήθηκαν. Ας βγει λοιπόν ο κύριος Τζαστούδης τώρα να μου τα πει αυτά. Τον κύριο Τζαστούδη παρακαλώ στο τηλέφωνο. Θα χρησιμοποιήσει ο μισθούσυντήρητος Αργύρης Τσιάρας τον FM 100 Ράδιο Ζυγός, εμένα που απασχολώ έναν σκασμό κόσμο επί σειρά ετών, είκοσι χρόνια επαγγελματίας, για να βγει να πει τις απειλές του, ότι όποιος θέλει να πάει στα δικαστήρια; Αντί να απολογηθεί στο άψυχο κορμί του παιδιού δεκαοκτώ χρονών... Μου έλεγε ο πατέρας περιμένω να ντύσω το παιδί να το πάρω. Λύγισα, μου σηκώθηκε η τρίχα. Δεν αντέχω. Δεν μπορώ. Είστε απαράδεκτος, κύριε Τσιάρα. Σας μέμφομαι πρώτα σαν άνθρωπο και μετά σαν γιατρό. Ο κύριος Τζαστούδης δεν θέλει να βγει αυτή την ώρα. Καλά κάνει να μην βγει κι αυτός, γιατί θα τον περιλάβω και αυτόν άσχημα. Και αν θέλει να είναι διοικητής του νοσοκομείου να το συμμαζέψει το νοσοκομείο. Σε λίγο κοντά σας και πάλι. Και αν έχετε κάποιο περιστατικό με τον κύριο Τσιάρα βγείτε να το καταγγείλετε τώρα. Τώρα. Κάποια στιγμή πρέπει να βγείτε να τα πείτε αυτά τα πράγματα. Γιατί κάποια στιγμή θα έρθει η σειρά σας. Όπως ήρθε η δική μου με τον

αδελφό μου, όπως ήρθε και του Τεντολούρη με το παιδί του. Απλά ο Τεντολούρης ήταν πιο άτυχος από εμένα... Σεβάστηκα το νοσοκομείο έξι ημέρες. Είπα όχι θα καθίσω εδώ. Είπα όχι θα καθίσω εδώ. Και έφτασε να έχει πέντε αναπνοές, ο άνθρωπος. Ας πάρουν τηλέφωνο η εντατική. Έχει τιναχθεί στον αέρα η εκπομπή. Δεν μπορώ να κάνω άλλο θέμα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με πολιτικά θέματα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα. Έχω πάει πολλές φορές κατηγορούμενος στα δικαστήρια. Ας πάω και μια φορά αλλά να αξίζει τον κόπο. Κάνε μου μήνυση κύριε Τσιάρα, να πάμε στα δικαστήρια οι δυο μας. Και να έχω και τον πατέρα Τεντολούρη δίπλα. Και να έχω και άλλα παιδιά. Άλλα να είμαστε οι δυο μας, να σου πω εγώ. (δεν ακούγεται καθαρά) ...που ήμουνα μειλίχιος, που ήμουν ήρεμος για πρώτη φορά στη ζωή μου γιατί λέω Χριστέ μου μην χάσω τον αδελφό μου. Και τον πήραν και τον βαλαν σε ασθενοφόρο, χωρίς καθετήρα κατουρήθηκε δυο φορές πάνω του ο άνθρωπος.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλημέρα σας

- ΑΚΡΟΑΤΗΣ 1 : Καλημέρα σας, κύριε Αργυρούση. Λέγομαι Κωστάκης Χαράλαμπος. Πριν κάμποσα χρόνια, δυο τρία χρόνια πήγα κι έκανα εγχείρηση από συρίγγιο, απλό πραγματάκι, στον κύριο Τσιάρα.

Συνεχίζει τη διήγηση της προσωπικής του περίπτωσης και καταλήγει:

- ΑΚΡΟΑΤΗΣ 1: ...και άκουσα την εκπομπή αυτή τη στιγμή και θέλω να πω στον πατέρα τι να πούμε, ότι και να πούμε είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Για τον κύριο Τσιάρα, για τον άνθρωπο αυτό, γιατί είναι ξεφτίλας. Τίποτε άλλο παραπέρα.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και μάλιστα στην επιστολή που έστειλε σήμερα στην εφημερίδα μιλάει υποτιμητικά και για τον Κώστα τον Ντάκο. Φαίνεται έχει πρόβλημα και με τους δημοσιογράφους ο κύριος Τσιάρας... Και ενοχλήθηκε ο κύριος Τζαστούδης γιατί γιατρός του πανεπιστημιακού του είπε ήρθατε αργά. Το ίδιο είπαν και (σε) εμένα. Το ίδιο και εμένα μου είπανε στη Θεσσαλονίκη. Που μου τον έφερες μου λέει τώρα. Είπα να τραβήξω το δρόμο της σιωπής για να προστατεύσω το μεγάλο αυτό νοσηλευτικό ίδρυμα, αλλά δυστυχώς είναι τόσο προκλητικός ο συγκεκριμένος γιατρός τόσο προς το πρόσωπό μου όσο και προς τη μνήμη του άτυχου Τεντολούρη, του δεκαοκτάχρονου, που είμαι εξαγριωμένος και είμαι υποχρεωμένος να προχωρήσω.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχω τον αδελφό του Γιάννη του Τεντολούρη στο τηλέφωνο, ο οποίος έχει προσωπικό πρόβλημα με την κόρη του. Καλημέρα σας κύριε Τεντολούρη και συλλυπητήρια.

- ΑΚΡΟΑΤΗΣ 2.: Καλημέρα σας κύριε Αργυρούση. Θέλω να καταγγείλω τον κύριο Τσιάρα, μ' ακούτε;

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας ακούω. Ναι, σας ακούω.

- ΑΚΡΟΑΤΗΣ 2.: Γιατί πριν δέκα μέρες νοσηλεύτηκε η κόρη μου στο νοσοκομείο από συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Οι εξετάσεις έδειχναν τα αντίθετα, ο κύριος Τσιάρας είχε αντίθετη γνώμη ότι ήταν σκωληκοειδίτιδα και ήθελε το κορίτσι σώνει και καλά να το βάλει στο χειρουργείο.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το κορίτσι τι πρόβλημα είχε.

- ΑΚΡΟΑΤΗΣ 2.: Είχε συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μάλιστα. Και νόμιζε ότι έχει σκωληκοειδίτιδα.

- ΑΚΡΟΑΤΗΣ 2.: Οι εξετάσεις έδειχναν το αντίθετο, αυτός, η γνώμη του ότι ήταν σκωληκοειδίτιδα, οξεία σκωληκοειδίτιδα, να μπει στο χειρουργείο Με κάλεσε στο γραφείο του και μου λέει κύριε Τεντολούρη υπογράψτε για να μπει το κορίτσι στο χειρουργείο. Έτσι ψυχρά. Χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι και μου λέει Τεντολούρη υπογράψτε για να μπει το κορίτσι στο χειρουργείο. Είναι οξεία σκωληκοειδίτιδα. Εγώ το κορίτσι δεν μπορούσα να το πείσω, γιατί ήταν δεκαοκτώ χρονών, να το βάλω στο

χειρουργείο, σηκώθηκε μόνο του το κορίτσι από το κρεβάτι με τον ορό και πάει στο γραφείο του και του λέει «κύριε γιατρέ είναι σίγουρο 100% ότι είναι οξεία σκωληκοειδίτιδα για να μπω στο χειρουργείο. Και γυρίζει και λέει στο κορίτσι «το μόνο σίγουρο είναι ο Θεός». Αυτήν την κουβέντα είπε στο κορίτσι. Τσατίστηκε το κορίτσι, έκλεισε την πόρτα και έφυγε. Ήμουν τυχερός δηλαδή που το κορίτσι έγινε καλά και είχε τη στήριξη από άλλους γιατρούς, δε θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους, που είχαν αντίθετη γνώμη από αυτόν, και έγινε το κορίτσι καλά και έφυγε. Θα έτρωγε το χειρουργείο τσάμπα από τον κύριο Τσιάρα.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μάλιστα.
- ΑΚΡΟΑΤΗΣ 2.: Ο κύριος Τσιάρας δεν αξίζει για το νοσοκομείο σαν γιατρός. Μόνο για τα σφαγεία Καλαμπάκας... . Μόνο αν υπάρχει καμιά θέση εκεί να τον στείλουνε.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μάλιστα, κύριε Τεντολούρη. Ευχαριστώ πολύ.
- ΑΚΡΟΑΤΗΣ 2.: Και εγώ.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, γεια χαρά.

Ακολουθεί άλλη κυρία που αναφέρει το όνομά της (Παντή Σωτηρία) που περιγράφει την προσωπική της περίπτωση σχετικά με την αδελφή της που πέθανε, αφού πρώτα χειρουργήθηκε.

Ακολουθεί άλλος κύριος που αναφέρει το όνομά του (Παπαγεωγίου Θωμάς) ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει «η β' χειρουργική, ο Τσιάρας και γενικά το περιστατικό όλο πάει πάρα πολύ καλά και (είναι) καθαρά και απάνω στους αρρώστους. Τώρα τι να πω τον κύριο Τσιάρα δεν τον γνωρίζω. Δεν ξέρω.»

Ακολουθεί άλλος κύριος που αναφέρει το όνομά του (Καραγιάννης Ιωάννης) ο οποίος αναφέρει την δική του προσωπική περίπτωση σχετικά με τον πατέρα του, ο οποίος τελικά απεβίωσε. Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος σχολιάζει:

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και είναι εκπληκτικό πως ανταποκρίνεται ο κόσμος επώνυμα και βγαίνει ο άλλος τώρα, για πρώτη φορά αυτό συμβαίνει, να λέει το όνομά του, το ονοματεπώνυμό του, να λέει από πού είναι μετά παρρησίας, (να λέει) κύριε εισαγγελέα εδώ είμαι, πάρε με τηλέφωνο

B. Κατά τις 15.9.05, μεταδόθηκαν τα εξής:

Η εκπομπή «όσο κρατάει ένας καφές» παρουσιάζεται από άλλο πρόσωπο. Μετά από τις πρώτες κουβέντες το πρόσωπο αυτό συζητά έχοντας στο άλλο άκρο τηλεφωνικής με τον Κώστα Αργυρούδη.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Να πούμε χρόνια πολλά στον Νικήτα Κακλαμάνη, τον υπουργό υγείας, ο οποίος είναι ενημερωμένος για το περιστατικό και εξέφρασε τη θλίψη του στον κύριο (δεν ακούγεται καθαρά) και τον κύριο Θεοδώρου, ο οποίος τελικά είναι ο μοναδικός που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και απέδωσε τα του Καίσαρος τα Καίσαρη, γιατί αν περιμέναμε από τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

- Παρουσιαστής: Οι νοσοκομειακοί γιατροί ουσιαστικά με την κίνησή τους αυτή χθες και με την ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν δικαιολογούν την κίνηση του κυρίου Τσιάρα. Δηλαδή τώρα εμείς άμα έχουμε κανένα πρόβλημα, αν έχουμε ποτέ με ένα νοσοκομειακό γιατρό δεν θα πάμε να τον μηνύσουμε, απλά θα μπουν κάρουσμε στο γραφείο του και θα τα κάνουμε γης μαδιάμ. Προφανώς υιοθετούν τη στάση του κυρίου Τσιάρα. Και αυτό είναι το πιο θλιβερό, από όλα όσα έχουμε διαβάσει χθες και σήμερα.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Υιοθετούν την αυτοδικία, που είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει από ανθρώπους που έδωσαν iερό όρκο να τιμούν τον συνάνθρωπό τους και βεβαίως δεν περίμενα τίποτα καλύτερο από τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Είναι μια

κόντρα που έχει ξεκινήσει από παλιά, μεταξύ αυτών και εμού. Λες και το πρόβλημα της δημόσιας υγείας είμαι εγώ. Είναι θλιβερό και κατάπτυστο το κείμενό τους. Βεβαίως δε, θα δώσουμε στον κόσμο να το ακούσει, γιατί πολλοί υπάρχουν, πολλοί ακροατές που δεν διαβάζουν εφημερίδες, ενημερώνονται μόνο από εμάς. Οι γιατροί του νοσοκομείου με εξέπληξαν χθες με το κείμενό τους αυτό και θέλω να τους πω νιώθουν υπερήφανοι για το νοσοκομείο που έχουν. Εγώ νιώθω περήφανος για το σταθμό που έχω. Εγώ περπατάω στο δρόμο και κοιτάω τους πολίτες στα μάτια. Καλά χθες δε το συζητάω τι γινόταν όπου κι αν πήγαινα. Οι ίδιοι νιώθουν καλά όταν περπατάν στο δρόμο. Κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Κι αν θα φτάσουμε στα δικαστήρια εγώ θα έχω δίπλα μου τον λαό των Τρικάλων. Θα έχω δίπλα μου τους συγγενείς των αδικοχαμένων ανθρώπων μέσα στο νοσοκομείο Τρικάλων. Αυτοί ποιόν θα έχουν; Είναι θλιβερό αυτό που έγινε. Και μάλιστα να ζητούν από τη διοίκηση του νοσοκομείου να απευθύνει και αυτή μήνυση εναντίον μου, ζητούν συμπαραστάτες στον αγώνα τους ενάντια στην κάθαρση, που αφορά το πρόσωπό μου.

- Παρουσιαστής : Ναι και η πλάκα είναι ότι απευθύνονται μόνο σε εσένα, που ουσιαστικά ας πούμε μετέφεραν τις καταγγελίες, είναι μια άλλη κουβέντα αυτή, μια άλλη συζήτηση, και δεν μηνύουν τους καταγγέλοντες. Διότι οι καταγγέλοντες εδώ βγήκαν με ονοματεπώνυμο. Βγήκε δηλαδή ο πατέρας του παιδιού και είπε αυτά τα οποία είπε, κατήγγειλε δηλαδή κάποιος άλλος δεν ήταν δηλαδή πληροφορία δικιά σου την οποία την μετέφερες στον αέρα.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Μα βγήκε η γυναίκα από το Μεγαλοχώρι και είπε ότι ο κύριος Καρ...

- Παρουσιαστής : Την οποία την μετέφερες στον αέρα.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Μα βγήκε η γυναίκα από το Μεγαλοχώρι που είπε ότι ο κύριος Καρ... είπε πως είχε αιμορροΐδες και είχε καρκίνο στο έντερο και η γυναίκα πέθανε. Δηλαδή αν στηθεί ένα τέτοιο δικαστήριο δε φαντάζομαι ότι θα τιμήσει το ιατρικό επάγγελμα στα Τρίκαλα.

- Παρουσιαστής : Κοίταξε Κώστα υπάρχουν 2-3 παράμετροι. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ισχυριστεί και να πει ότι δεν μπορούμε να στήνουμε ραδιοφωνικές δίκες. Βέβαια οι κατηγορίες ήταν επώνυμες. Από κει και πέρα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Χθες ειπώθηκαν κάποια πράγματα εδώ. Ο κύριος Τσιάρας, το όποιο δίκιο μπορεί να είχε, γιατί δεν είμαστε γιατροί, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ας πούμε αν έκανε καλά ή κακά τη δουλειά του, λοιπόν, το έχασε με τη συμπεριφορά του την απρεπή κατ' αρχήν στον αέρα όταν βγήκε και είπε και έκλεισε το τηλέφωνο. Δηλαδή φαντάζομαι αν έβγαινε και σου μιλούσε λογικά και έλεγε 2-3 πράγματα δεν θα είχες, δε θα επέμενες ή δεν θα έφτανε το πράγμα στα άκρα, έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι δηλαδή αν έβγαινε και έλεγε ότι έκανε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, σου έλεγε ρε παιδί μου όλα αυτά, και ότι θλίβομαι τέλος πάντων, εξέφραζε τη θλίψη του για την εξέλιξη του πράγματος δε θα φτάναμε εκεί που φτάσαμε, γιατί σε ξέρω πολλά χρόνια. Η όλη ιστορία και η οργή και των - ακροατών που ανάγκασε και ανθρώπους να βγουν εδώ και να πάρουν τηλέφωνο και να βγουν επώνυμα... Αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι πολλοί παίρνουν ανώνυμα λένε κάτι και το κλείνουν. Άλλα η όλη συμπεριφορά και ο αυταρχικός τρόπος με τον οποίο αντέδρασε στις καταγγελίες του πατέρα Τεντολούρη ήταν αυτός που οδήγησε και τον κόσμο να βγει και επώνυμα να καταγγείλει τον γιατρό για κάποιες άλλες ιστορίες του παρελθόντος.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Μα όταν ένας άνθρωπος, Γιώργο, αφήνει το πόστο του έντεκα και μισή και έρχεται σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό

- Παρουσιαστής : Αυτό είναι η δεύτερη ιστορία... Αυτό είναι χοντρό, εντελώς.

- Κώστας.: ...ψάχνοντας να βρει τον δημοσιογράφο για να τον δείρει και αντί αυτού να δέρνει όποιον βρίσκει μπροστά του,
- Παρουσιαστής : ...να βρίζει γυναίκες.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: να καταστρέφει μηχανήματα, να βρίζει γυναίκες, να βρίζει παιδιά, να μιλάει με ακατονόμαστες φράσεις δεν τιμούν τον συγκεκριμένο γιατρό και περίμενα από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, που πιστεύω ότι στο σύνολό τους δεν τους εκφράζει αυτό το κείμενο, διότι πολλοί εξ αυτών έσπευσαν χθες το βράδυ να με πάρουν τηλέφωνο και να διαχωρίσουν τη θέση τους. Υπάρχει διάσταση απόψεων στο χώρο των νοσοκομειακών γιατρών. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι νοσοκομειακοί ομόφωνα πήραν απόφαση να συντάξουν αυτό το κατάπτυστο κείμενο και αν τη φαιά ουσία που διέθεσαν για αυτό το κείμενο, τη διέθεταν εις το ελάχιστον για την καλύτερη περίθαλψη των ασθενών θα είχαμε καλύτερη δημόσια υγεία. Δεν την έχουμε όμως. Και ο τελευταίος που είναι υπεύθυνος για αυτό είμαι εγώ. Ο (δεν ακούγεται πολύ καθαρά) Αργυρούσης ο Κώστας είναι υπεύθυνος για την άθλια δημόσια υγεία που έχουμε στο νομό Τρικάλων; Εγώ είμαι υπεύθυνος που πεθαίνουν καθημερινά άνθρωποι στο νοσοκομείο; Εγώ είμαι υπεύθυνος για τον θάνατο του δεκαοκτάχρονου; Αν είμαι εγώ υπεύθυνος να πέσω στην πυρρά, να θυσιαστώ. Άλλα να θυσιαστώ για το καλό του νοσοκομείου. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει...
- Παρουσιαστής : Είναι δυο διαφορετικά... Κώστα
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Και ζητούν και οι συνωμότες σε αυτήν την ιστορία (η λέξη συνωμότες δεν ακούγεται πολύ καθαρά, επομένως δεν ταυτοποιείται 100%) εγκαλώντας τον Π.Ε.Σ.Υ.άρχη (εννοεί διευθυντή του Π.Ε.Σ.Υ.) και εγκαλώντας και τον έρμο τον Τζαστούδη. Εγκαλούν τον Τζαστούδη να κάνει μήνυση σε εμένα. Ο Τζαστούδης σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Τι μήνυση να κάνει ο έρημος ο Τζαστούδης. Να τα βάλει με ποιόν; Να τα βάλει με εμένα; Εγώ έχω 500 δικαστήρια στην πλάτη μου
- Παρουσιαστής : Και ο κύριος Θεοδώρου...
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Με κολλάει εμένα λάσπη αυτήν τη στιγμή; Και την ίδια ώρα που κηδεύεται το δεκαοκτάχρονο παλικάρι δεν είχαν την τσίπα να γράψουν μια κουβέντα για αυτό το παιδί. Για αυτό το παιδί που κηδεύεται τώρα στη μια το μεσημέρι. Και που χθες το βράδυ που το πήγαν στο σπίτι έγινε κλαυθμός και οδυρμός. Μιλάμε για φοβερά πράγματα, Γιώργο. Φοβερά πράγματα. Βεβαίως αυτά δεν πρόκειται να κάμψουν ούτε το δικό μου το ηθικό ούτε το δικό σου φαντάζομαι. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
- Παρουσιαστής : Το ζήτημα είναι ότι νιοθετούν το πιο χοντρό απ' όλα Κώστα ... Εγώ μπορώ να (τα) δεχτώ όλα Κώστα. Είμαι συγκαταβατικός, εν πάσῃ περιπτώσει μελέτησα το κείμενο και μίλησα και με πολύ κόσμο. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, όντως. Δηλαδή όσον αφορά και εμείς που διαχειρίζόμαστε κάποιες καταγγελίες οι οποίες όμως επαναλαμβάνω ότι ήταν επώνυμες. Αυτό όμως που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται είναι ο τραμπουκισμός τον οποίο επέδειξε ο συγκεκριμένος γιατρός, ο τρόπος με τον οποίο εισέβαλε σε έναν χώρο εργασίας, ο τρόπος με τον οποίος συμπεριφέρθηκε και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στα χέρια με τον Φάνη. Δηλαδή αυτά δεν τιμούν, ας πούμε το ιατρικό επάγγελμα. Θα μπορούσε να βρει το δίκιο του, μέσα,... Υπάρχει μια κοινωνία, γιατί οι γιατροί μιλάνε για ζούγκλα. Αυτός όμως που νιοθέτησε τους νόμους της ζούγκλας είναι ο ίδιος ο γιατρός. Δηλαδή έδειξε ότι εναρμονίζεται πλήρως με το κείμενο. Δηλαδή, εντάξει, ζούγκλα είναι, πρέπει να μάθουμε και εμείς να επιζούμε. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή ο καθένας θα πάρει τον νόμο στα χέρια του; Και είναι και το δεύτερο, τρίτο περιστατικό που έχουμε πλέον στο σταθμό. Εντάξει, αλλά όπως είπες και εσύ αυτά σε δυναμώνουν, δεν σε κάμπτουν.

Ούτε και υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε μια αράδα. Για αυτό και μάλιστα στρέφονται, όπως θα είδες στην ανακοίνωση και κατά του κυρίου Θεοδώρου που τόλμησε να πάρει αυτήν την απόφαση.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Όταν λες να πάρει αυτήν την απόφαση και θα σε παρακαλούσα να παίξεις στη συνέχεια, καλά θα είμαι και εγώ εκεί τώρα σε λίγο,...

- Παρουσιαστής : Ναι, ναι θα τα παίξουμε όλα...

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:την δήλωση του κυρίου Θεοδώρου που είπε ορθά κοφτά ότι τέτοιοι γιατροί δεν έχουν θέσει στο Ε.Σ.Υ.

- Παρουσιαστής : Και μάλιστα το διαχωρίζει ο Θεοδώρου. Άλλο το ένα το θέμα και άλλο το άλλο. Άλλο η συμπεριφορά.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Ο Θεοδώρου που με πήρε εμένα τηλέφωνο, μου είπε ότι έχει διατάξει Ε.Δ.Ε., κι αν η Ε.Δ.Ε. είναι καταπέλτης κατά του κυρίου Τσιάρα, ο κύριος Τσιάρας θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα. Ο κύριος Τσιάρας είναι δημόσιος υπάλληλος. Πληρώνεται από το ελληνικό κράτος. Κατ' επέκταση πληρώνεται από εσένα και από εμένα, από τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες. Δεν αντιλήφθηκε ο κύριος Τσιάρας ποιος είναι ο ρόλος του. Ο κύριος Τσιάρας αν θέλει να υπερασπιστεί το ιατρικό του επάγγελμα μπορεί να ανοίξει ένα ιατρείο έξω. Και να αναλάβει και τις ευθύνες. Αυτή τη στιγμή είναι νοσοκομειακός γιατρός. Είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίζει με τον καλύτερο τρόπο και τους ασθενείς αλλά και τους συγγενείς. Το πιο φοβερό από όλα και το οποίο έπαιξε και στα κανάλια χθες, και συζητούσε και μονολογούσε έξω από το νεκροτομείο ο πατέρας του μέχρι αργά το απόγευμα είναι η συμπεριφορά του κυρίου Τσιάρα στο πρόσωπό του που του ζητούσε επί σαράντα πέντε λεπτά την ταυτότητα για να πιστοποιήσει ποιος είναι...

- Παρουσιαστής : Άλλο αυτό πάλι...

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:αντί να σκύψει επί σαράντα πέντε λεπτά πάνω από το παιδί το οποίο εκείνη την ώρα αργοπέθαινε. Χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή και χάνονται συνεχώς ανθρώπινες ζωές. Οι γιατροί του νοσοκομείου που εξέδωσαν αυτό το κατάπτυστο κείμενο δεν νιώθουν την ανάγκη στο ελάχιστο και σε καμία των περιπτώσεων όλα αυτά τα χρόνια που δουλέψανε στο νοσοκομείο να ζητήσουν συγνώμη από κανένα συγγενή νεκρού. Ήταν άμεμπτοι στη συμπεριφορά τους κι εξήντλησαν όλα τα μέσα; Και εγώ θέλω να σταθώ πάλι στην περίπτωση του αδελφού μου. Και εκεί πέρα να το συζητήσουμε. Εξήντλησαν τα μέσα; Ποια μέσα Γιώργο; Ποια μέσα αγόρι μου γλυκό, που τον έστειλαν τον άνθρωπο στη Θεσσαλονίκη με ασθενοφόρο χωρίς καθετήρα, ...κατουρήθηκε δυο φορές απάνω του; Που δεν είχε υποτυπώδη κλιματισμό; Που είχε πέντε αναπνοές όταν έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Για ποια μέσα μιλάμε; Και για αυτό ο κόσμος όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο και έχει ένα σοβαρό περιστατικό θέλει να το πάρει και να πάει Καρδίτσα ή να πάει Λάρισα. Και για αυτό των άλλων νοσοκομείων συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, κάτι το οποίο επισήμανε χθες ο κύριος Τζαστούδης. Άλλα δεν φτάνει η επισήμανση. Δεν φτάνει η επισήμανση. Αντί να καθίσουν και να κάνουν έναν δημόσιο διάλογο για την δημόσια υγεία, να συζητήσουν για τα φακελάκια, να συζητήσουν για την εντατική που δεν υπάρχει, να συζητήσουν για τον αξονικό, να συζητήσουν χίλια δυο πράγματα, κάθονται και γράφουν κείμενο εναντίον του Κωνσταντίνου Αργυρούση.

- Παρουσιαστής : Είναι λογικό να καλύπτουν τον συνάδελφό τους, ρε συ Κώστα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και γιατροί που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Απλά τώρα εδώ λειτουργεί συντεχνιακά το πράγμα. Λοιπόν...

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Δεν ακούγεται καθαρά) Δεν περίμενα όμως τέτοιο μένος σε έναν τέτοιο κείμενο. Θα το κρατήσω να το δείχνω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου αργότερα για να τους καταδείξω τελικά τι αγώνα έκανα σε αυτή το ζωή σε αυτό

το ραδιόφωνο. Και επαναλαμβάνω και πάλι, εγώ είμαι περήφανος για τον σταθμό που έχω. Αλλά προσωπικά εγώ σήμερα δεν θα κάνω εκπομπή...

- Παρουσιαστής : Το θέμα είναι... δεν είναι εκεί η κουβέντα σήμερα. Εδώ Κώστα η κουβέντα είναι αλλού τώρα. Λοιπόν έγινε ό,τι έγινε, το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια...

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Εμένα σε ότι με αφορά είναι εκεί. Σε ότι με αφορά η κουβέντα, Γιώργο, είναι εκεί. Εγώ είμαι υπερήφανος...

- Παρουσιαστής : Άλλα είναι και αυτά που έγιναν εδώ.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Εγώ είμαι περήφανος για ότι έχω φτιάξει μέχρι τώρα. Αυτή είναι η κουβέντα σε ότι με αφορά και το κατάπτυστο κείμενο.

- Παρουσιαστής : Άλλα από εκεί και πέρα υπάρχει και η συμπεριφορά.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Θα πάμε την κουβέντα αλλού; Δεν κατάλαβα;

- Παρουσιαστής : Όχι, άλλο λέω.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Η κουβέντα σε ότι με αφορά είναι αυτή.

- Παρουσιαστής : Ένα είναι αυτό .

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Καμιά φορά τα άλλα ζητήματα είναι πολλά.

- Παρουσιαστής : Ναι, ναι και το δεύτερο είναι η εισβολή... είναι ο τραμπουκισμός, είναι δηλαδή η υιοθέτηση των νόμων της ζούγκλας. Αυτό είναι και το δεύτερο.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Εγώ ζήτησα από τον δικηγόρο μου να γίνει αλκοτέστ στον κύριο Τσιάρα, γιατί έχω την αίσθηση ότι ήταν μεθυσμένος, μύριζε τσίπουρο ο κύριος Τσιάρας όταν μπήκε μέσα στον σταθμό. Και δε, να μην ξανατολμήσει να 'ρθεί γιατί θα τον περιμένουμε αυτή τη φορά. Και δε θα προλάβει να χειροδικήσει...

- Παρουσιαστής : Ε, είμαι και εγώ εδώ σήμερα ε, ... (ακούγεται χαμόγελο)

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Θα τις φάει. Θα τις φάει αυτήν την φορά ο κύριος Τσιάρας ο οποίος ήρθε χθες στον σταθμό να δείρει τους πάντες.

- Παρουσιαστής : Μάλιστα.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Σε ότι με αφορά, Γιώργο, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι η κουβέντα αυτή είναι.

- Παρουσιαστής : Ναι, ναι.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Αν αυτοί είναι περήφανοι για αυτό που κάνουν και αν εγώ είμαι περήφανος για αυτό που κάνω. Εγώ πάντως είμαι πολύ περήφανος, πάρα πολύ περήφανος. Και αυτό γιατί εγώ είπα. Στο δικαστήριο εγώ θα έχω τον λαό δίπλα. Αυτή ποιόν θα έχουν; Ποιόν; Μεταξύ τους πόσοι να μαζευτούν; Και ξέρεις πως θα κρυφτούν; Ξέρεις πόσοι θα διαχωρίσουν την θέση τους. Είναι τρομερό αυτό που έγινε σήμερα. Είναι τρομερό, πραγματικά. Εν πάσῃ περιπτώσει, εν πάσῃ περιπτώσει.

- Παρουσιαστής : Είναι πολλά τα θέματα. Περιμένουμε και την αντίδραση του υπουργού υγείας, ο οποίος έχει ενημερωθεί και ο οποίος προφανώς και θα καλέσει για τα περαιτέρω τον γιατρό, διότι όσο δίκιο, επαναλαμβάνουμε έτσι, πιο ψύχραιμα κι εγώ, και να είχε, το έχασε με την ενέργεια που έκανε και θα τιμωρηθεί κατ' αρχήν παραδειγματικά για την κίνηση την οποία έκανε εδώ και από την δικαιοσύνη και φαντάζομαι και από κάποιους πιο ψύχραιμους στην Αθήνα, οι οποίοι θα δουν την ιστορία. Γιατί έχει κληθεί, ας πούμε από τα αρμόδια όργανα στην Αθήνα, από το πειθαρχικό δεν ξέρω τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις... Θα μου πεις εδώ έχουν γίνει πιο χοντρά πράγματα και δεν έχουμε δει κάποιους να τίθενται σε διαθεσιμότητα, αλλά είναι μια ιστορία που περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Ο κύριος Κακλαμάνης πάντως δείχνει ότι σε αυτά τα θέματα δεν καταλαβαίνει τίποτα...

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Το θέμα είναι ότι ο - κ. Θεοδώρου κινήθηκε ταχύτατα. Για μας αποτελεί μεγάλη δικαίωση κι ας γράφουν οι γιατροί πεντακόσια κείμενα, ότι

τέθηκε αυτός ο άνθρωπος σε υποχρεωτική αργία για δεκαπέντε ημέρες για την συμπεριφορά του, ότι έχει διαταχθεί Ε.Δ.Ε. η οποία σε πέντε μέρες θα του παραδοθεί.

- Παρουσιαστής : Ξεκινάει σήμερα η Ε.Δ.Ε.

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Ξεκινάει σήμερα η Ε.Δ.Ε., θα καταθέσω κι εγώ σε αυτήν την Ε.Δ.Ε., θα πω τα πράγματα με το όνομά τους κι αν τα αποτελέσματα της Ε.Δ.Ε. είναι καταλυτικά κατά του γιατρού, τότε θα καθίσουμε να το συζητήσουμε.

- Παρουσιαστής : Μάλιστα. Ωραία, σε περιμένουμε από εδώ. Να ακούσουμε εμείς μερικά αποσπάσματα από την χθεσινή εκπομπή τώρα και θα σε περιμένουμε μετά τις εννιά να τα πούμε και από κοντά. Εντάξει;

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: .. Να 'σαι καλά, γεια, γεια.

- Παρουσιαστής : Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την δήλωση του κυρίου Θεοδώρου, ο οποίος προχώρησε σε μια ανακοίνωση είναι ο πρόεδρο του Δ.Ι.Π.Ε., Θεσσαλίας, έτσι λέγεται πια το παλιό Π.Ε.Σ.Υ., να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε για το συμβάν που σημειώθηκε χθες εδώ στην (δεν ακούγεται καθαρά) Ακούγεται η από 14.9.05 δήλωση:

- κ. Θεοδώρου: Ενημερώθηκα πριν μισή ώρα για το περιστατικό από τον διοικητή του νοσοκομείου, ειλικρινά δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο. Ήδη αυτήν τη στιγμή που μιλάμε ο κύριος Τσιάρας είναι εκτός συστήματος.

- 2^{ος} ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τον θέσατε σε διαθεσιμότητα κύριε πρόεδρε;

- κ. Θεοδώρου: Τον έχω βγάλει σε δεκαπέντε ημέρες αργία. Είναι η ανώτατη ποινή που μπορώ να επιβάλλω, έχω διατάξει Ε.Δ.Ε. η οποία ξεκινάει αύριο, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πέντε ημερών, εργασίμων ημερών, και θα παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο γιατρών του Ε.Σ.Υ. στο υπουργείο. Ήδη έχει ενημερωθεί και ο υπουργός για το περιστατικό, ένα θλιβερό περιστατικό

- 2^{ος} ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και είναι από τα σπάνια που έχουν συμβεί στην ελληνική...

- κ. Θεοδώρου: ...το οποίο δεν έχει θέση στο σύστημα υγείας και ειδικά μέσα από την καινούργια αντίληψη και νοοτροπία την οποία προσπαθούμε να περάσουμε. Και για να απαντήσω και σε αυτό που είπατε ότι θέλετε να μιλήσουμε για προβλήματα, τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν προβλήματα για το σύστημα υγείας και αποτελούν τροχοπέδη στο να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ποιοτικά τις υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. Δυστυχώς εγώ είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του συστήματος υγείας, αλλά αυτός ο κύριος από αύριο θα είναι εκτός συστήματος. Πιστεύω ότι το έργο που έχουμε να κάνουμε είναι πολύ δύσκολο. Για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα σε αυτό το έργο θέλουμε δίπλα μας συνεργάτες, ανθρώπους που να μπορούν να εμπνευστούν από ένα όραμα και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν θέση μέσα σε αυτήν την διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει. Δεν μπορεί δηλαδή ένας λειτουργός, ο οποίος θα έπρεπε να βρίσκεται στο χειρουργείο και να χειρουργεί, να βρίσκεται εκτός χειρουργείου και να χειροδικεί και να παίρνει μόνος του τον νόμο στα χέρια του. Δεν αντιδράς με αυτόν τον τρόπο που αντιδράς όταν είσαι μέρος ενός συστήματος το οποίο έρχεται να επιτελέσει ένα έργο το οποίο είναι ιερό. Μιλάμε για την υγεία των ανθρώπων. Ποιος θα εμπιστευτεί αυτόν τον γιατρό αύριο, για την ζωή του;

Συνεχίζει ο παρουσιαστής της εκπομπής και αναφέρεται στα ίδια ζητήματα, αναπαράγοντας και σχολιάζοντας επί της ουσίας τα ίδια με προηγούμενα. Επίσης αναφέρεται και σε άλλες ειδήσεις.

Ο παρουσιαστής μιλάει με τον Φάνη Συστρατίδη, ο οποίος σύμφωνα με τον ραδιοσταθμό ήταν παρών και βίωσε όσα συνέβησαν με τον κύριο Τσιάρα κατά την επίσκεψή του στον ραδιοσταθμό.

- Παρουσιαστής : τι ακριβώς συνέβη, για πες μας λίγο γιατί εγώ έχασα και το πανηγύρι όλο. Δεν ήμουν εδώ, καλύτερα βέβαια.
- Φάνης Συστρατίδης: άλλη φορά να μην φύγεις.
- Παρουσιαστής : Να μην φεύγω, ε. Όταν φεύγω γίνεται καταστροφή μεγάλη. Καταστροφή του Δράμαλη.
- Φάνης Συστρατίδης: Λοιπόν για πες μας τι έγινε χθες. Λοιπόν μετά την πρωινή εκπομπή του Κώστα θίχθηκε ο κύριος Τσίαρας από αυτά που ειπώθηκαν στο σταθμό και θεώρησε σωστό να 'ρθεί να γκρεμίσει τον σταθμό. Δεν ξέρω πως την είδε. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει και αλλού και αν μπορεί να το κάνει και αλλού. Αν νόμιζε ότι μπορεί να το κάνει αλλού, έτσι. Ήρθε εδώ φώναζε στον διάδρομο που είναι ο Αργυρούσης, θα τον κάνω θα τον ράνω.
- Παρουσιαστής : Με μπινελίκια διανθισμένη...
- Φάνης Συστρατίδης: Ε, ναι εντάξει, δε λέγονται· δε λέγονται· δε λέγονται.
- Παρουσιαστής : Δε λέγονται τα μπινελίκια , ναι.
- Φάνης Συστρατίδης: Λοιπόν, αφού δεν τον βρήκε, μπήκε στην (δεν ακούγεται καθαρά) δίπλα.
- Παρουσιαστής : Στο στούντιο.
- Φάνης Συστρατίδης: «Σταμάτα την εκπομπή». Γιατί νόμισε ότι σταματώντας την εκπομπή, θα ακούσει ο Αργυρούσης και θα γυρίσει εδώ. Μέχρι να σταματήσει τη ροή του σταθμού.
- Παρουσιαστής : Την ώρα που υπήρχαν αθλητικά...
- Φάνης Συστρατίδης: Πέταξε τον υπολογιστή κάτω και κάτι CD εδώ... Εγώ άκουσα την φασαρία μέσα από το γραφείο και βγήκα να δω τι συμβαίνει. Άκουσα που φώναζε δηλαδή στο διάδρομο, που είναι ο Αργυρούσης, που είναι ο Αργυρούσης. Δεν... Εντάξει, έχουν έρθει πάρα πολύ και ζητάνε κάτι τον Κώστα, κάποιον άλλον εδώ, φωνάζουν. Άλλά το να κάνεις ζημιά σε μια επιχείρηση δεν είναι...
- Παρουσιαστής : Και να είσαι και σαν μαινόμενος ταύρος και να βρίζεις όποιον βρίσκεις μπροστά σου, έβρισε και τα κορίτσια έξω, έκανε διάφορα.
- Φάνης Συστρατίδης: Τον είδα να κάνει ζημιές. Τι να του πω. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ μην τα ρίχνεται κάτω;
- Παρουσιαστής : Οπότε εσύ...
- Φάνης Συστρατίδης: Οπότε εμπλακήκαμε. Πήγα να τον βγάλω έξω, αυτός θεώρησε σωστό να γυρίσει να με χτυπήσει, σταμάτα ποιος είσαι εσύ που θα με σταματήσεις εμένα.
- Παρουσιαστής : Κάποια στιγμή σε πέρασε και για τον Αργυρούση, βέβαια.
- Φάνης Συστρατίδης: Ναι, ναι, με πέρασε και για τον Αργυρούση... Θα σε κάνω Αργυρούση, θα σε φτιάξω...
- Παρουσιαστής : Είχε συγχυστεί όμως
- Φάνης Συστρατίδης: Είχε ξεφύγει...
- Παρουσιαστής : Είχε ξεφύγει τελείως...
- Φάνης Συστρατίδης: Είχε ξεφύγει...

Η συζήτηση συνεχίζει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια ο παρουσιαστής ξαναβάζει αποσπάσματα από τις από 14.9.05 συζήτησεις του δημοσιογράφου κ.Αργυρούση με τον πατέρα του νεκρού Τεντόλούρη, τον πρόεδρο του Νοσοκομείου Τρικάλων κ.Τζαστούδη και τον γιατρό κ.Τσιάρα., όπως επίσης επαναλαμβάνει ακόμη μια φορά την δήλωση του Π.Ε.Σ.Υ.άρχη κ. Θεοδώρου. Στη συνέχεια μιλάει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου (μάλλον του νομού) κύριος Πέτρος ο οποίος αναφέρεται στα περιστατικά και στον χειρισμό του Ιατρικού Συλλόγου. Στην συζήτηση εμπλέκεται από τηλεφώνου και ο κ. Αργυρούσης ο οποίος θέτει ερωτήσεις. Ακολουθεί

απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα κάποιων ερωτήσεων και των απαντήσεων σε αυτές:

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: ...σας καλύπτει η ανακοίνωση των νοσοκομειακών γιατρών ότι το ανάθεμα είμαι εγώ και κανένας άλλος για την κατάσταση της δημόσιας υγείας στα Τρίκαλα;
 - Γιώργος Πέτρου: : Όπως με άκουσες και απάντησα.
 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε άκουσα, σε άκουσα, αλλά ήσουνα περιγραφικός. Εγώ θέλω επί της ουσίας. Σε καλύπτει η ανακοίνωση των νοσοκομειακών γιατρών, συμφωνείς με το περιεχόμενό της.
 - Γιώργος Πέτρου: : Είπα προηγουμένως κύριε Αργυρούνη, ότι το βράδυ θα έχουμε συμβούλιο και σαν κυρίαρχο όργανο...
 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ θέλω από εσένα να αζκούσω τώρα που είσαι πρόεδρος. Δε με ενδιαφέρει τι θα πάρει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πάρει απόφαση. Τώρα εγώ μιλάω μαζί με εσένα. Σαν άνθρωπος, σαν γιατρός, σαν ελεύθερος επαγγελματίας, που ποτέ δεν μπήκες στη διαδικασία να πληρωθείς από το ελληνικό δημόσιο
 - Γιώργος Πέτρου: : Πιστεύω ότι ήμουνα σαφής...
 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δυο λεπτά να τελειώσω. ...αλλά να βγάζεις με τον ιδρώτα του το ψωμί σου καθημερινά, κάνοντας τον αγώνα σου, σκυμμένος. Γιατί εγώ είμαι επαγγελματίας και σε νιώθω. Εντάξει. Κάθεσαι στο γραφείο και κοιτάς την πόρτα, Γιώργο Πέτρου, να μπει πελάτης. Για να ζήσεις τον εαυτό σου και τα παιδιά σου. Πες μου σε παρακαλώ, συμφωνείς με το περιεχόμενο των νοσοκομειακών γιατρών που πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο.
 - Γιώργος Πέτρου: : Η ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των γιατρών που ελήφθη χθες, είναι μια απόφαση που σαφώς θα ληφθεί υπόψη από τον Ιατρικό Σύλλογο και από εμένα προσωπικά. Εμείς όμως σαν Ιατρικός Σύλλογος απόψε θα συνεδριάσουμε για να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις.
 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν θέλω να σου κάνω καμία άλλη ερώτηση, Γιώργο Πέτρου. Σε ευχαριστώ που σε άκουσα και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Γεια χαρά.
 - Γιώργος Πέτρου: : Καλημέρα.
- Στη συνέχεια ακούγεται σε επανάληψη απόσπασμα από την συζήτηση μεταξύ έτερου παρουσιαστή, το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται, του κ. Αργυρούδη και του προέδρου του νοσοκομείου κ. Τζαστούδη (τηλεφωνική παρουσία) η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την επίσκεψη του γιατρού κ. Τσιάρα στον ραδιοφωνικό σταθμό Ζυγός. Από τον κ. Τζαστούδη ζητήθηκε η άποψη του για το περιστατικό της επίσκεψης – επίθεσης κατά του σταθμού. Ακολούθει απόσπασμα αυτής της συζήτησης:
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Τσαστούδη...
 - κ. Τζαστούδης: Παρακαλώ.
 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καταγγέλλουμε σε εσάς και στον τρικαλινό λαό την ανάρμοστη συμπεριφορά του γιατρού Αργύρη...
 - Παρουσιαστής 2: Επίθεση ήταν, Κώστα, επίθεση ήταν
 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:επίθεση..., ο οποίος επιτέθηκε εναντίον συναδέλφων του FM 100 Ράδιο Ζυγός πριν από λίγο, εισήλθε στον σταθμό ως μαινόμενος ταύρος, χειροδικώντας εναντίον ανθρώπων που δεν είχαν καμία σχέση με την πρωινή εκπομπή,
 - Παρουσιαστής 2: εναντίον της περιουσίας του σταθμού
 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:εναντίον της περιουσίας του σταθμού, πέταξε τα μηχανήματα κάτω, ήταν έξαλλος, μιλούσε με ακατονόμαστες φράσεις, ήταν μεθυσμένος και ήταν σε άθλια κατάσταση. Επιτέθηκε εναντίον του κυρίου Σεριστατίδη, ο οποίος σταθμός

δεν μπορεί να μπαίνει μέσα και να χειροδικεί σε περιουσία που βγήκε με αίμα και με ιδρώτα ζητούμε την παραπομπή του κυρίου Τσιάρα στο πειθαρχικό.

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μου κάνετε ένα έγγραφο, κύριε.
- Παρουσιαστής 2 :Τι έγγραφο, κύριε Τσαστούδη, να κάνουμε;
- κ. Τζαστούδης: Ε, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, δεν τα έζησα.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτήν τη στιγμή, αυτήν τη στιγμή...
- Παρουσιαστής 2: Πριν από λίγο ο κύριος Τσιάρας έχει συλληφθεί (δεν ακούγεται καθαρά - μιλούν όλοι μαζί)...
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο κύριος Τσιάρας έχει συλληφθεί και οδηγείται στο τμήμα ...
- κ. Τζαστούδης: Άμα έχει συλληφθεί και οδηγείται στο τμήμα τότε να γίνουν οι μηνύσεις.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: ...όπου θα του υποβληθούν
- Παρουσιαστής 2: Οι μηνύσεις θα γίνουν στον κύριο Τσιάρα
- κ. Τζαστούδης: Βεβαίως.
- Παρουσιαστής 2: Κύριε Τσαστούδη μιλάμε και για ...
- κ. Τζαστούδης: Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνει το νοσοκομείο.
- Παρουσιαστής 2: ...α, έτσι και για το διοικητικό μέρος της ιστορίας.
- κ. Τζαστούδης: Λοιπόν να γίνουν οι μηνύσεις, να ακουστούν αυτά και ποιος φταίει να δούμε τώρα, γιατί και οι γιατροί αυτήν την ώρα έχουν γενική συνέλευση και θέλουν να μηνύσουν τον ραδιοφωνικό σταθμό τον δικό σας και κάθε υπεύθυνο. Διότι εδώ έχω άλλα εγώ. Φυσικά ήρθαν εδώ, με είδανε, είναι τελείως αγανακτισμένο όλο το νοσοκομείο από τη συμπεριφορά κάποιων. Και από εκεί και πέρα ας πάρουν τον δρόμο της δίκαιοσύνης.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Τζαστούδη πρέπει να μηνύσετε και τους επώνυμους πολίτες που βγήκαν στον αέρα.
- κ. Τζαστούδης: Όχι εγώ δεν έχω καμιά δουλειά με τους επώνυμους...
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι γιατροί λοιπόν να τους πείτε να μηνύσουν και τους επώνυμους πολίτες που έχουν καταγραφή στην κασέτα και οι οποίοι επώνυμοι πολίτες έχασαν συγγενικά τους πρόσωπα από τη συμπεριφορά του κυρίου Τσιάρα. Καταγγέλουν τον κύριο Τσιάρα επώνυμα στον αέρα.
- κ. Τζαστούδης: Μάλιστα.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αν λοιπόν θέλετε να εξυγιάνετε το νοσοκομείο, γιατί είστε πολιτικό πρόσωπο, δεν είστε γιατρός...
- κ. Τζαστούδης: Τόσο καιρό που είμαι εδώ βλέπετε κάτι άλλο εσείς;
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είστε διορισμένος κύριε Τζαστούδη σε αυτή τη θέση, επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ, με όλο τον σεβασμό, πρέπει να προασπίσετε όμως...
- κ. Τζαστούδης: Αυτό κάνω.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: ...και το δημόσιο συμφέρον το οποίο θίγεται αυτήν την ώρα, δεν θίγονται μόνο οι γιατροί, πέθανε ένα παιδί και στον τάφο, στον τάφο που θα στηθεί αύριο, αυτού του παιδιού θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι γιατροί, για να υποβάλλουν καμία μήνυση.
- κ. Τζαστούδης: Βεβαίως δεν έχω αντίρρηση.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: ...να υποβάλλουν καμία μήνυση. Εγώ θα είμαι όρθιος στο εδώλιο του κατηγορούμενου μαζί με τον πατέρα του παιδιού και με τους ανθρώπους που πήραν τηλέφωνο σήμερα στο σταθμό και έχασαν συγγενικά τους πρόσωπα. Αν θέλουν οι γιατροί του νοσοκομείου και συμφωνείται και εσείς μαζί τους σαν πολιτικό πρόσωπο να φτάσουμε εκεί, συμφωνώ να φτάσουμε εκεί. Να ζητήσουμε.
- κ. Τζαστούδης: Δεν ξέρω δεν είναι δικό μου το θέμα...

- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να φτάσουμε και στον κύριο Κακλαμάνη, να φτάσουμε και όπου θέλετε.
- κ. Τζαστούδης: Βεβαίως εγώ δεν έχω αντίρρηση
- Παρουσιαστής 2: Κύριε Τζαστούδη, εκ προοιμίου και ανεξάρτητα από ποια άποψη έχετε καταδικάζεται αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως μια επίθεση που δέχθηκε από έναν άνθρωπο ο σταθμός μας και συγκεκριμένοι άνθρωποι εδώ του σταθμού μας
- κ. Τζαστούδης: Βεβαίως, δεν μπορούμε να καταργούμε τους νόμους
- Παρουσιαστής 2: Παρακαλώ πολύ να το κάνετε και να το κάνετε με (δεν ακούγεται καθαρά)
- κ. Τζαστούδης: Μα το λέω, δεν το λέω; Δεν μπορούμε να καταργούμε τους νόμους. Άλλο το ένα άλλο το άλλο.

Η συζήτηση συνεχίζεται λίγο ακόμη και επαναλαμβάνονται επί της ουσίας κάποια πράγματα. Στην συνέχεια ο παρουσιαστής της από 15.9.05 αναφέρεται λίγο ακόμη στα περιστατικά και σε κάποιο σημείο αναφέρει

- Παρουσιαστής : ...υπάρχει η ανακοίνωση αυτή των νοσοκομειακών γιατρών, η οποία σήμερα δημοσιεύεται στον τύπο και όπου, εντάξει είναι λογικό από τη μία, να υπάρχει μια προσπάθεια άμυνα, από την άλλη δεν υπάρχει κουβέντα, λέξη, για την ταμπακέρα, δηλαδή για το περιστατικό στο οποίο πρωταγωνίστησε ο συνάδελφός τους και το θεωρούν ότι ήταν μια πράξη άμυνας, διότι μέσα στη ζούγκλα στην οποία ζούμε θα πρέπει και αυτός κάπως να αμυνθεί. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι την επόμενη φορά που θα έχουμε κάποιο πρόβλημα με το νοσοκομείο, θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε μηνύσεις και όλα αυτά, πας πλακώνεις τον γιατρό, σε πλακώνει και αυτός αν είναι δυνατός. Πας κάποια στιγμή και στα δικαστήρια, απλώς το ευχαριστιέσαι κιόλας...

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής της από 15.9.05 εκπομπής «όσο κρατάει ένας καφές» συνεχίζει να σχολιάζει τα γεγονότα και την προβολή τους από δελτίο ειδήσεων τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας εμβέλειας.

Αμφότερες οι εκπομπές είχαν αντικείμενο τον θάνατο νεαρού ηλικίας 18 ετών ο οποίος επήλθε κατόπιν τροχαίου δυστυχήματος. Σε αμφότερες τις εκπομπές η ενημέρωση του κοινού ήταν μονόπλευρη, η θέση του εκφωνητού δεν ήταν ψύχραιμη και σε κάθε περίπτωση δεν δόθηκε ευκαιρία να ακουστούν και οι απόψεις του ιατρού ο οποίος φερόταν ότι παρέλειψε να λάβει επείγοντα μέτρα προς αποτροπή του θανάτου. Η αναφορά στο πρόσωπο του ιατρού δεν ήταν ορθή και δίκαιη, ούτε και αντιμετωπίστηκε με αξιοπρέπεια η υπ' αυτού εκτέλεση του καθήκοντός του ως ιατρού. Για την παραπάνω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.

Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών και λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 174.543,89 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 3.000 ευρώ. Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των μελών ο Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τους οποίους θα έπρεπε το πρόστιμο να ήταν 5.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στηΝ εταιρεία με την επωνυμία με την επωνυμία **FM STEREO ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ Ε.Π.Ε.** ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού **ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ** Νομού Τρικάλων τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 3.000 ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 - Παρουσιαστής 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της εταιρείας **FM STEREO ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ Ε.Π.Ε.**, που εδρεύει στα Τρίκαλα, στην οδό Διονυσίου Σκυλοσόφου 5, με ΑΦΜ 095423356, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων
2. Του Θεοφάνη Μπλιούκα - Σεριστατίδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τρικάλων, στην οδό Διονυσίου Σκυλοσόφου 5, με ΑΦΜ 035577140, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
3. Του Κωνσταντίνου Αργυρούση του Γεωργίου, κατοίκου Τρικάλων, στην οδό Διονυσίου Σκυλοσόφου 5, με ΑΦΜ 031955974, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 1^η Φεβρουαρίου 2006.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ