

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η **Αριθ. 226/8.5.2007**

Σήμερα ημέρα Τρίτη 8 Μαΐου 2007 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος Δημήτριος Χαραλάμπης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Τριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης.

A. Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την υπό εταιρείας **ANTENNA TV A.E.**, ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο **ANTENNA** παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 3^η Απριλίου 2007.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

I. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.

II. Το άρθρο 5 παραγρ. 1 του Π. Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης, ενώ εξάλλου τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση στο κοινό.

III. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

B. Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία **ANTENNA TV A.E.** ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού **ANTENNA**, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως από μαγνητοταινία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της 14.09.2006 με παρουσιαστές τους Νίκο Ευαγγελάτο και Έλλη Στάη, προβλήθηκαν τα ακόλουθα:

Έλλη Στάη: Ανοίγει ο κύκλος της διαφθοράς, που από ότι φαίνεται γίνεται πλέον διαπλοκή με το γαϊτανάκι των κομματικών στελεχών, των κουμπάρων και των υπουργών να μην έχει τελειωμό. Λοιπόν, Νίκο νομίζω ότι πρέπει...

(οι ενδείξεις στο κάτω μέρος της οθόνης είναι: ΤΑ ΤΣΙΓΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ – ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ;)

Ν. Ευαγγελάτος: ...να ανοιχτούμε λίγο.

Έλλη Στάη: Ναι. Και πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά.

Ν. Ευαγγελάτος: Χρειάζεται διάγραμμα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των τεχνικών του ANTI, που έχουν κάνει σε ελάχιστο χρόνο μια καταπληκτική δουλειά...

Έλλη Στάη: Λοιπόν. Να αρχίσουμε;

Εμφανίζεται διάγραμμα πίσω τους με τίτλο ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ; και τις φωτογραφίες των κυρίων Σιούφα, Τσιτουρίδη και Ψωμιάδη.

Ν. Ευαγγελάτος: Προχωρούμε, λοιπόν, για να δούμε στη συνέχεια τον κ. Τσιτουρίδη. Ο κ. Τσιτουρίδης έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών καταστάσεων και κυρίως -όπως το λέγαμε και νωρίτερα στη δική μας σύσκεψη- πολλών συμπτώσεων Έλλη.

Έλλη Στάη: Ναι. Και πολλών παρεών.

Ν. Ευαγγελάτος: Η πρώτη παρέα λοιπόν από αυτές είναι η «παρέα της ζάχαρης». Εδώ υπάρχει μια ιστορία, η οποία έχει να κάνει με το εργοστάσιο της ζάχαρης, με το ότι ο εκτελωνιστής, ο κ. Αναγνωστόπουλος είχε σχέσεις με αυτό το εργοστάσιο της ζάχαρης και ότι πολλά θρυλούνται γύρω από το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Θα σας δώσουμε αναλυτικά λεπτομέρειες στην πορεία του δελτίου μας. Δεύτερη παρέα είναι η «παρέα των Βρυξελλών». Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα: Τι γινόταν στις Βρυξέλλες με τον κ. Τσιτουρίδη, με τον κ. Αδαμόπουλο που μπορεί μεν να πήγε μετά τον κ. Τσιτουρίδη το 1995 αλλά υπήρχε εκεί ο αδερφός του κ. Τσιτουρίδη, ο οποίος εξακολουθούσε να υπηρετεί στις Βρυξέλλες και υπάρχει ακόμη Έλλη μου και ο περιβόητος κουμπάρος, ο κ. Κωνσταντινίδης.

Έλλη Στάη: Ο οποίος κρατείται ήδη. Είναι ο πρώτος που έχει μπει μέσα.

Ν. Ευαγγελάτος: Και ο οποίος προσπαθεί σε κάτι να αλλάξει την κατάσταση του και έχει σημασία αυτό. Το πρόσωπο που είδαμε εδώ. Και βέβαια ο κ. Αναγνωστόπουλος, ο κομματάρχης, το πρόσωπο-κλειδί. Θα αναδείξουμε πάρα πολύ το τι έχει κάνει ο κ. Αναγνωστόπουλος γιατί έχει κάνει πάρα πολλά. Ο κύριος που βλέπετε... Και ερχόμαστε τώρα...

Έλλη Στάη: Πάμε στο τρίτο πρόσωπο τώρα, που είναι ο νομάρχης Θεσσαλονίκης ο κ. Ψωμιάδης, ο οποίος έχει εξαφανιστεί κυριολεκτικά τις τελευταίες αυτές μέρες. Περίεργο για τον κ. Ψωμιάδη. Ο κ. Ψωμιάδης, λοιπόν, έχει και αυτός περιέργες παρέες. Εδώ Νίκο θα με βοηθήσεις. Έχουμε τον κομματάρχη στρατηγό του... Αυτός είναι ο περίφημος κ. Αναγνωστόπουλος;

Ν. Ευαγγελάτος: Ο περίφημος κ. Αναγνωστόπουλος, ο οποίος έχει στενότερη σχέση με τον κ. Ψωμιάδη. Λένε πολλοί ότι ήταν ο επιτελάρχης του στις προεκλογικές αναμετρήσεις, ότι τον εκπροσωπεί επισήμως σε συσκέψεις νομαρχιακές και υπάρχει και η φάμπρικα με τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έλλη Στάη: Εδώ είναι πολύ μπερδεμένο. Λοιπόν, άσε με να το ξεκινήσω για να βγάλουμε άκρη.

Ν. Ευαγγελάτος: Να πούμε ότι είναι η μεγάλη μας αποκάλυψη για απόψε.

Έλλη Στάη: Ναι. Απόψε. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένας φίλος της παρέας, της «παρέας της ταράτσας» που λέγαμε...

Ν. Ευαγγελάτος: Ακριβώς.

Έλλη Στάη: Ταράτσα είναι του Μακεδονία Παλλάς Θεσσαλονίκης...

Ν. Ευαγγελάτος: ...το roof garden.

Έλλη Στάη: Μάλιστα. Οπου είναι γραμματέας κοινοτικών πόρων στο υπουργείο απασχόλησης, του κ. Τσιτουρίδη και λέγεται κ. Τσουτσοπλίδης. Λοιπόν, κατανέμει ως αρμοδιότητα του, τους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, και

ερχόμαστε τώρα στον Διονύση Ψωμιάδη, που είναι αδερφός του νομάρχη Θεσσαλονίκης...

Ν. Ευαγγελάτος: Να το πω έτσι πιο απλά και συνοπτικά; Ο κ. Ψωμιάδης δια του αδερφού του μαζεύει τα χρήματα της ευρωπαϊκής ένωσης, τα οποία προορίζονται για τα Κ.Ε.Κ. Τα χρήματα αυτά ο κ. Διονύσης Ψωμιάδης, ο αδερφός του κ. Ψωμιάδη του νομάρχη, τα διοχετεύει στα διάφορα ιδιωτικά Κ.Ε.Κ. Ω του θαύματος, ένα από τα Κ.Ε.Κ. το οποίο παίρνει χρήματα από τον αδερφό του κ. Ψωμιάδη ανήκει στο...

Έλλη Στάη: ... υπουργείο απασχόλησης. Είναι έτσι;

Ν. Ευαγγελάτος: Ο γραμματέας των κοινοτικών πόρων, ο κ. Τσουτσοπλίδης, ο οποίος είναι διορισμένος στη θέση αυτή από ποιον; Από τον κ. Τσιτουρίδη. Ένα φοβερό κουβάρι, που μπορεί να σας έχει μπερδέψει, που όμως βγάζει...

Έλλη Στάη: Εμείς να δείτε πόσο μπερδευτήκαμε.

Ν. Ευαγγελάτος: ...βγάζει αυτό που εμείς θα σας πούμε απόψε διαπλοκή. Διότι κυρίες και κύριοι δεν μιλάμε για διαφθορά. Δεν είναι ένας υπάλληλος, ο οποίος παίρνει μια μίζα για να τακτοποιήσει μια υπόθεση. Είναι σχέσεις πολιτικής, πολιτικών, υπουργών, νομαρχών ή όποιων άλλων -ερευνούμενες σχέσεις- με πρόσωπα, τα οποία χειρίζονται χρήματα. Στη συνέχεια μεταδίδεται βίντεο με τίτλο ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Ο Π. ΨΩΜΙΑΔΗΣ. Σε αυτό, εμφανίζεται ο κ. Τρεμόπουλος να λέει τα εξής: «Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο κ. Αναγνωστόπουλος με τον τρίτο αδερφό Τσιτουρίδη έλεγχαν και χειρίζονταν ευρωπαϊκά προγράμματα...» (η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι: ΝΕΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ – ΤΑ ΚΕΚ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ)

Εκφωνήτρια: «Ο Γιάννης Τσιτουρίδης, αδερφός του υπουργού, τον διαμεύδει κατηγορηματικά και δηλώνει πως δεν έχει καμία εταιρεία. Κάποιοι πάντως κοιτούν και προς το υπουργείο ανάπτυξης με σκεπτικισμό. Ο Κώστας Τσουτσοπλίδης, φίλος του συλληφθέντα εκτελωνιστή Αναγνωστόπουλου και του Γιάννη Τσιτουρίδη είναι τώρα γενικός γραμματέας διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων. Μία ακόμη σατανική σύμπτωση;» (η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι: ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗ) Στη συνέχεια, παρακολουθούμε ρεπορτάζ.

Εκφωνητής: Εκτός από την καρδάρα με το γάλα, φαίνεται ότι χύνεται και η ζάχαρη. (ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης: ΝΕΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ – Η «ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ»). Τι εννοούμε; Ξαφνικά προέκυψε και θέμα ζάχαρης. Κεντρικό πρόσωπο και εδώ, ο γνωστός πλέον από το σκάνδαλο ΜΕΒΓΑΛ, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, που την περίοδο 1990-1993 είχε καταγγελλθεί για υπόθεση λαθρεμπορίου ζάχαρης χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Βλέπουμε τον κ. Τσιτουρίδη να λέει τα εξής: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λαθρεμπορίου στη βιομηχανία ζαχαρώς. Ας σταματήσουν επιτέλους κάποιοι».

Εκφωνητής: Κανένα σκάνδαλο λέει ο υπουργός επί της δικής του υπουργίας. Στο παρελθόν όμως; Την περίοδο 1990-1993 ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος ήταν εκτελωνιστής της ΕΒΖ. (ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης: ΝΕΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Ο Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ). Όμως η συνεργασία τους σταμάτησε -όπως λένε στον ΑΝΤ1- στελέχη της βιομηχανίας: «Ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος από το 1992 δε συνεργάζεται με την ΕΒΖ». Εκ διαμέτρου αντίθετες είναι όμως οι δηλώσεις των εργαζομένων στην ΕΒΖ: «Ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος μέχρι σήμερα συνεργάζεται ως εκτελωνιστής με την ΕΒΖ». Όπως και να έχει, ο κ. Αναγνωστόπουλος φαίνεται πανταχού παρών και με καθόλου τυχαίες διασυνδέσεις. Κάποιοι μάλιστα μιλούν και για την «παρέα της ταράτσας», όπου και εδώ τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. (η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι: ΝΕΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ – «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ» Ο ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ). Πρόκειται για

τους κυρίους Γιάννη Τσιτουρίδη, δικηγόρο και αδερφό του υπουργού απασχόλησης, τον εκτελωνιστή Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο και ένα νέο πρόσωπο. Τον Κώστα Τσουτσοπλίδη, νυν γενικό γραμματέα ευρωπαϊκών πόρων του υπουργείου απασχόλησης αλλά παλιό γνώριμο και των δύο πρώτων. Ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος και ο Κώστας Τσουτσοπλίδης είχαν σχέσεις με τη Βιομηχανία Ζάχαρης. Ο πρώτος ως εκτελωνιστής και ο δεύτερος ως διευθύνων σύμβουλος της EBZ. Για να συμπληρωθεί η τριπλέτα της ταράτσας δείτε και αυτό: ο αδερφός του υπουργού, Γιάννης Τσιτουρίδης και ο Κώστας Τσουτσοπλίδης ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ευρωπαϊκή ένωση ως σύμβουλοι. (η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι: ΝΕΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ – ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ). Με λίγα λόγια μιλάμε για έναν εκτελωνιστή που καταλαμβάνει θέσεις του υπουργείου απασχόλησης, έναν γενικό γραμματέα του ίδιου υπουργείου και τον αδερφό του υπουργού. Επαναλαμβανόμενες οι συμπτώσεις για ένα γαϊτανάκι της διαπλοκής, που η μια ρίζα του, ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος ακουμπάει στο πασίγνωστο πλέον σκάνδαλο ΜΕΒΓΑΛ. (πλάνα του Π. Αναγνωστόπουλου)

Ακολουθεί συζήτηση στο στούντιο με τους παρουσιαστές και τον κ. Δελατόλλα. Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι: ΤΟ «ΣΥΝΔΡΟΜΟ» ΤΩΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΩΝ.

Α. Δελατόλλας: Σε ό,τι αφορά τον Τσιτουρίδη, Νίκο, υπάρχει το εξής: Υπάρχουν δυο γραμμές στην κυβέρνηση, η μία που λέει ότι έχουμε ένα ενοχικό σύνδρομο και δεν μπορούμε να τον αποπέμψουμε για δεύτερη φορά, μιλώντας για την προηγούμενη φορά ενός προσωπικού θέματος που έχει πια... ας μην το αναφέρουμε γιατί είχε και άλλες παραμέτρους...

Ν. Ευαγγελάτος: Ναι, ναι...

Α. Δελατόλλας: Και άλλη μια ομάδα, που λέει ότι αν σκάσει ένα ακόμη θέμα είτε όπως αυτό είτε πιο μεγαλύτερο...

Ν. Ευαγγελάτος: Να το εξηγήσουμε αυτό πως έχει; Ο κ. Τσιτουρίδης αυτή την ώρα αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση με μια επιείκεια ή έναν σκεπτικισμό επειδή την προηγούμενη φορά θεώρησαν ότι τον απέπεμψαν...

Α. Δελατόλλας: Γρήγορα, συνοπτικά.

Ν. Ευαγγελάτος: ...με συνοπτικές διαδικασίες. Τώρα το σκέπτονται.

Α. Δελατόλλας: Όμως υπάρχουν οι πληροφορίες ότι εάν ένα ακόμα θέμα προστεθεί ή ένα ακόμη κομματικό στέλεχος της ΝΔ...

Ν. Ευαγγελάτος: Η κουμπάρος έστω.

Α. Δελατόλλας: ...Κουμπάρος, φίλος παρέα, ταράτσα, νομίζω ότι δεν θα μπορεί ο κ. Τσιτουρίδης να σταθεί.

Ε. Στάη: Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Ούτε ο ίδιος ο κ. Τσιτουρίδης αυτή τη φορά θα τους κάνει τη χάρη αναίμακτα να φύγει. Αυτό λένε οι άλλες πληροφορίες από το περιβάλλον του κ. Τσιτουρίδη.

Α. Δελατόλλας: Βεβαίως. Γιατί ο κ. Τσιτουρίδης...

Ε. Στάη: ...δεν είναι και αυτός διατεθειμένος να παραιτηθεί. Δεν είναι διατεθειμένος να αναγκαστεί να φύγει. Ποιος ξέρει τι αλισβερίσια υπάρχουνε γιατί είναι πάρα πολλές πλέον οι παρέες...

Α. Δελατόλλας: Αλληλοκαρφώματα μες στην κυβέρνηση.

Ε. Στάη: ...αλλά βεβαίως η υπόθεση του κ. Τσιτουρίδη είναι λίγο διαφορετική γιατί βρίσκεται παντού αλλά με βεβαιότητα δε μπορεί κανείς να τον συνδέσει κάπου πολύ συγκεκριμένα.

Στη συνέχεια παρακολουθούμε ρεπορτάζ με τίτλο ΕΛΕΙΠΕ ΤΟ ... ΟΝΟΜΑ – ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗ Ο Π. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ.

Ε. Στάη: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε εξελίξεις συνεχείς, Νίκο, γιατί υπάρχει και άλλο πρόσωπο, το οποίο εμπλέκεται. Και μιλάμε για τον κ. Ευγένιο Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει προσληφθεί... Είναι ειδικός γραμματέας του υπουργείου απασχόλησης και μόλις τώρα μας ενημέρωσαν ότι ήρθε πριν από λίγο καιρό από τις Βρυξέλλες. Τι σου λέει αυτό τώρα... Παρέα των Βρυξελλών.

Ν. Ευαγγελάτος: Περνάμε στο θέμα των τηλεφωνημάτων, που έκανε την επίμαχη χρονική περίοδο, την ώρα που συνελήφθη, που έπαιρνε τα λεφτά δηλαδή ο Κωνσταντινίδης. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά εδώ. Και υπάρχει ένα μείζον ερώτημα αν εμπλέκονται εκτός από τον Αδαμόπουλο και άλλα στελέχη της Επιτροπής, της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην όλη ιστορία. (προβάλλεται το έγγραφο με τις κλήσεις από το κινητό του κ. Αδαμόπουλου και συγκεκριμένα η κλήση προς τον κ. Παπαδόπουλο) Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία το επίμαχο διάστημα του κυρίου αυτού, του κ. Ευγένιου Παπαδόπουλου... Είναι λίγα λεπτά πριν να συλληφθεί με τα λεφτά στα χέρια ο Κωνσταντινίδης. Μιλάει λοιπόν με τον κ. Ευγένιο Παπαδόπουλο. Δεν ξέρουμε τι λέει και δεν μπορούμε να ενοχοποιήσουμε αυτόν τον άνθρωπο έτσι; Ο άνθρωπος έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία. (η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι: ΕΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ)

Ε. Στάη: Όχι. Απλώς μάθαμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος.

Ν. Ευαγγελάτος: Ναι. Αλλά ο άνθρωπος αυτός είναι συνεργάτης του κ. Τσιτουρίδη...

Ε. Στάη: Ειδικός γραμματέας, ο οποίος ήρθε πριν από λίγο από τις Βρυξέλλες. Είναι εντυπωσιακό αυτό.

Ν. Ευαγγελάτος: Λες να έχει η παρέα των Βρυξελλών και άλλο μέλος;

Ε. Στάη: Λοιπόν, ο Στρατής ο Λιαρέλλης.

Ν. Ευαγγελάτος: Ναι.

Σ. Λιαρέλλης: Μόλις βρήκα ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό μου, το οποίο παρουσιάζει μία εκδοχή. Έρχεται από το υπουργείο απασχόλησης. Και σύμφωνα με αυτό το γραπτό μήνυμα -του συνεργάτη δηλαδή του κ. Τσιτουρίδη- Ο κ. Κωνσταντινίδης όταν συνελήφθη, επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον ειδικό γραμματέα για να του ζητήσει βοήθεια. Εάν η εκδοχή αυτή ευσταθεί, τότε σημαίνει ότι είναι κολλητοί, ότι είναι τουλάχιστον κολλητοί, διότι δεν παίρνεις απλά ένα γνωστό σου να του ζητήσεις βοήθεια.

Ε. Στάη: Όχι, βέβαια. Και είναι απίστευτος πια ο χορός των συμπτώσεων γύρω από τον υπουργό απασχόλησης. Είναι απίστευτος.

Ν. Ευαγγελάτος: Έχω την εντύπωση ότι είναι πριν και να δούμε μήπως είναι στις αναπάντητες αυτή η κλήση, δηλαδή... Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, έχω την εντύπωση, όμως, ότι η κλήση του κ. Παπαδόπουλου πρέπει να είναι στις αναπάντητες κλήσεις, δηλαδή τηλεφωνεί ο Κωνσταντινίδης προς τον άνθρωπο αυτό, τον κ. Παπαδόπουλο και δεν έχουμε απάντηση. (προβάλλεται το έγγραφο με τις κλήσεις από το κινητό του κ. Αδαμόπουλου και συγκεκριμένα η κλήση προς τον κ. Παπαδόπουλο)

Σ. Λιαρέλλης: Εάν αυτό ισχύει, σημαίνει ότι δεν ξέρουν εκεί στα επιτελεία τους ποια γραμμή άμυνας να κρατήσουν.

Ν. Ευαγγελάτος: Ακριβώς.

Σ. Λιαρέλλης: Ο ένας λέει άλφα, ο άλλος λέει βήτα. Διότι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη...

Ν. Ευαγγελάτος: Λοιπόν. Το βρήκα τώρα. Το βρήκα τώρα. Η κλήση είναι στις 13:28, είναι λίγο πριν τη σύλληψη και έχει σημασία αυτό, δηλαδή αυτή η ώρα είναι η ώρα που προφανώς ο Κωνσταντινίδης είναι έξω από την τράπεζα περιμένοντας τα λεφτά και τηλεφωνεί στον κ. Ευγένιο Παπαδόπουλο. Τηλεφωνεί, λοιπόν, στον κ.

Παπαδόπουλο, δεν απαντά ο κ. Παπαδόπουλος και στη συνέχεια τηλεφωνεί... Είναι χαρακτηριστικό... πριν έχει τηλεφωνήσει στον Πανάγο.

Ε. Στάη: Στο γνωστό Πανάγο.

Ν. Ευαγγελάτος: Βέβαια.

Ε. Στάη: Τον κ. Αναγνωστόπουλο.

Σ. Λιαρέλλης: Τώρα μου λένε, όμως, ότι έχει κάνει κάποια δήλωση ο κύριος ειδικός γραμματέας. Παπαδόπουλο τον είπαμε;

Ν. Ευαγγελάτος: Να τη δούμε.

Ε. Στάη: Να δούμε τη δήλωση του κ. Παπαδόπουλου, ο οποίος δηλώνει λέει ρητά και κατηγορηματικά ότι καμιά τηλεφωνική ή άλλη συνομιλία είχα με τον κ. Κωνσταντινίδη στις 11 Σεπτεμβρίου 2006, όπως αναφέρεται σε δημοσιογραφικό ρεπορτάζ.

Σ. Λιαρέλλης: Άλλη εκδοχή αυτή.

Ν. Ευαγγελάτος: Όχι, και το επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε. Διευκρινίζω, λέει, ότι τυχόν καταγραφή κλήσης αφορά προφανώς σε αναπάντητη, αφού δεν ανταποκρίθηκα, όπως δεν ανταποκρίνομαι σε δεκάδες κλήσεις διαφόρων που δέχομαι καθημερινά.

Ε. Στάη: Ωραία. Αυτό είναι μια δική του υπερασπιστική γραμμή γιατί αν με πάρεις και μένα και δεν απαντήσω... μπορεί να με πάρει ο οποιοσδήποτε. Παρόλα αυτά...

Ν. Ευαγγελάτος: Πολύ εύκολα. Αν από την καταγραφή των τηλεφωνημάτων του κ. Κωνσταντινίδη φανεί ότι έχει τηλεφωνικές επικοινωνίες στο παρελθόν με τον άνθρωπο αυτόν και συνομιλεί...

Ε. Στάη: Δεν είναι άσχετος ο κ. Παπαδόπουλος. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι είναι τεράστιος αυτός ο κύκλος των προσώπων σιγά-σιγά, που ανοίγει.

Σ. Λιαρέλλης: Εγώ θέλω ένα σχόλιο να κάνω.

Ν. Ευαγγελάτος: Να το κάνεις.

Σ. Λιαρέλλης: Εάν έγινε πριν τη σύλληψη... Δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει να πάρει 2,5 εκατομμύρια και πέντε λεπτά πριν τα πάρει, να μην παίρνει κάποιο πολύ γνωστό του πρόσωπο. Αν έγινε μετά τη σύλληψη, πάλι παίρνει κάποιο πολύ γνωστό του πρόσωπο.

Ε. Στάη: Καλά, αυτό είναι λογικά βέβαιο αλλά λέμε τώρα...

Σ. Λιαρέλλης: Αυτό δε σημαίνει τίποτα ποινικά αλλά ακόμη μια σύμπτωση με Βρυξέλλες.

Μεταδίδεται ρεπορτάζ με τίτλο ΒΓΗΚΑΝ ΜΑΧΑΙΡΙΑ.

Εκφωνητής: Ο κ. Τσιτουρίδης δέχεται βέλη από την εκλογική του περιφέρεια στο Κιλκίς αλλά και από τη Θεσσαλονίκη, όπου ακούγεται ότι θέλει να πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι μπήκε στο στόχαστρο για να μην έχει φθορά ο Δημήτρης Σιούφας από την επιλογή του γενικού διευθυντή της Επιτροπής Ανταγωνισμού. (πλάνα του κ. Τσιτουρίδη – ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης: «ΘΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ Ο Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ»)

Στη συνέχεια, παρακολουθούμε συζήτηση στο στούντιο. Η οθόνη χωρίζεται στα δύο. Στην αριστερή πλευρά εμφανίζονται οι παρουσιαστές του δελτίου και στη δεξιά δύο παράθυρα με τους κυρίους Λιαρέλλη και Δελατόλλα. Ειδικότερα για τον κ. Τσιτουρίδη καταγράφουμε τα ακόλουθα:

Ν. Ευαγγελάτος: Να πάμε στον Αντώνη για να μας πει για την επικοινωνιακή αντεπίθεση της κυβέρνησης, η οποία γίνεται με τον συνήθη τρόπο. Με το ασφαλιστικό. (η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ)

Α. Δελατόλλας: Ναι. Είναι κάθε φορά, που η κυβέρνηση αισθάνεται στριμωγμένη, βγάζει ότι ανοίγει ο διάλογος για το ασφαλιστικό. Αυτή τη φορά είχαμε τον κ.

Τσιτουρίδη, όπου φαίνεται ότι τα πράγματα δυσκολεύουν -το είπαμε και στην αρχή του δελτίου- για αυτόν. Η κυβέρνηση αντιδρά Νίκο σε δύο επίπεδα: το πρώτο είναι το επικοινωνιακό...

Ν. Ευαγγελάτος: Να σταθούμε λίγο σε αυτό;

Α. Δελατόλλας: Είναι χαρακτηριστικό...

Ν. Ευαγγελάτος: Είναι η πολλοστή φορά, που η κυβέρνηση όταν βρίσκεται υπό τη δίνη κάποιων δύσκολων για αυτήν καταστάσεων πετάει στο τραπέζι το ασφαλιστικό για να αποπροσανατολίσει την κατάσταση. Το έκανε και σήμερα ο ίδιος ο εμπλεκόμενος.

Α. Δελατόλλας: Το έκανε και σήμερα ο κ. Τσιτουρίδης.

Ε. Στάη: Εγώ έχω μια απορία πριν πεις οτιδήποτε Αντώνη. Το θέμα του ασφαλιστικού το έκλεισε ο πρωθυπουργός για αυτή τη στιγμή στη ΔΕΘ. Τις κουμπάρες παίζουνε εδώ πέρα σε πολιτικό επίπεδο; Γιατί δεν το αντιλαμβάνομαι.

Ν. Ευαγγελάτος: Όχι, δεν παίζουν τις κουμπάρες. Τους κουμπάρους παίζουνε.

Ε. Στάη: Μα, δεν μπορεί ο υπουργός... Μισό λεπτό. Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι. Γιατί δεν μπορεί ο υπουργός να εκθέτει τον πρωθυπουργό. Δεν καταλαβαίνω καθόλου δηλαδή Αντώνη μου, πως αντιμετωπίζει αυτή την κρίση η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Α. Δελατόλλας: Και εντάσσει ένα θέμα τόσο κορυφαίο για χιλιάδες εργαζόμενους στην επικοινωνιακή...

Ε. Στάη: Μου φαίνεται αδιανόητο να αφήνει ο πρωθυπουργός έναν υπουργό να κάνει κάτι τελείως αντίθετο από αυτό, που πριν από τέσσερις μέρες ο ίδιος είπε στη Θεσσαλονίκη.

Α. Δελατόλλας: Να πούμε ότι η κυβέρνηση, λοιπόν, αντιδρά σε δυο μέτωπα. Το πρώτο είναι το πολιτικό. Είναι σαφές ότι ο Καραμανλής θέλει να αλλάξει την ατζέντα, ανεβάζει την πολιτική αντιπαράθεση με τις δηλώσεις του σήμερα αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό διότι τα γεγονότα είναι πολλά, οι συμπτώσεις, που είπατε, είναι πάρα πολλές, αγγίζουν και το υπουργείο εργασίας αλλά και το νομάρχη Θεσσαλονίκης και το δεύτερο είναι το επικοινωνιακό. Εκτός από το ασφαλιστικό είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρωθυπουργός, σήμερα που είχε τα γενέθλια του, δέχτηκε διάφορα δώρα. Είπαν, λοιπόν, ότι ανάμεσα σε αυτά ήταν και δώρα της κ. Μέρκελ και του Πούτιν. Και μάλιστα ότι θα τα καταγράψει το Μαξίμου και θα αποτελούν δημόσια περιουσία. (η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑ ΔΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ)

Κατά τη διάρκεια του ως άνω δελτίου ειδήσεων η τηλεπαρουσιάστρια αναφέρθηκε στον Ευγένιο Παπαδόπουλο, ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης, ο οποίος δήθεν ανήκε «στην παρέα των Βρυξελλών» και είχε τοποθετηθεί στην ως άνω θέση από τον Υπουργό Απασχόλησης, Σάββα Τσιτουρίδη. Βέβαιον είναι ότι ο εν λόγω γενικός γραμματεύς ουδέποτε είχε θητεύσει σε κοινοτικό όργανο στο εξωτερικό και ότι εντεύθεν δεν ανήκε στην «παρέα των Βρυξελλών». Επομένως η αποδοθείσα στον ως άνω Υπουργό ευθύνη για δήθεν διορισμό προσώπου μετέχοντος στην ως άνω «παρέα» ως ειδικού γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης, ήταν ανακριβής. Η ως άνω πληροφορία μεταδόθηκε άνευ προηγουμένου ελέγχου και χωρίς του 'προσθήκοντος αισθήματος ευθύνης με αποτέλεσμα τον διασυρμό του προαναφερθέντος Υπουργού. Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως, του εξ 21,5 % μεριδίου τηλεθέσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2003,

της εκ 221.654.907 ευρώ διαφημιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εκ 5.852.763,05 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 7/3.7.2002, 68/14.10.2002, 118/14.12.2002, 205/1.4.2003, 333/22.7.03, 343/29.7.2003, 358/30.9.2003, 372/11.11.2003, 391/10.12.2003, 410/23.12.03, 411/23.12.2003, 5/13.1.2004, 6/13.1.2004, 14/20.1.2004, 20/27.1.2004, 47/17.2.2004, 140/18.5.2004, 150/25.5.2004, 182/22.6.2004, 192/22.6.2004, 301/19.10.2004, 400/14.12.2004, 13/11.1.2005, 55/15.2.2005, 98/22.3.2005, 102/29.3.2005, 113/5.4.2005, 138/12.4.2005, 141/19.4.2005, 143/19.4.2005, 158/26.4.2005, 168/10.5.2005, 169/10.5.2005, 170/10.5.2005, 262/5.7.2005, 285/19.7.2005, 320/30.8.2005, 344/13.9.2005, 397/11.10.2005, 414/18.10.2005, 454/15.11.2005, 457/22.11.2005, 482/5.12.2005, 506/13.12.2005, 5/4.1.2006, 52/31.1.2006, 56/1.2.2006, 57/1.2.2006, 58/1.2.2006, 86/14.2.2006, 92/21.2.2006, 142/27.3.2006, 143/27.3.2006, 144/27.3.2006, 145/27.3.2006, 236/9.5.2006, 263/30.5.2006, 312/20.6.2006, 313/20.6.2006, 317/27.6.2006, 338/11.7.2006, 339/11.7.2006, 356/18.7.2006, 366/25.7.2006, 367/25.7.2006, 368/25.7.2006, 421/5.9.2006, 438/19.9.2006, 457/3.10.2006, 458/3.10.2006, 463/10.10.2006, 490/7.11.2006, 500/10.11.2006, 511/14.11.2006, 6/9.1.2007, 16/9.1.2007, 30/23.1.2007, 100/26.2.2007, 140/20.3.2007, 174/29.3.2007, 181/3.4.2007 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 40.000 ευρώ. Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος Δημήτρης Χαραλάμπης και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τους οποίους το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσόν των 20.000 ευρώ, καθώς και η Εύη Δεμίρη κατά την οποία το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσόν των 80.000 ευρώ.

**Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης**

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία **ANTENNA TV A.E.**, ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο **ANTENNA** την διοικητική κύρωση του προστίμου των 40.000 ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της εταιρείας ANTENNA TV A.E., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Κηφισίας 10-12, με ΑΦΜ 094281456, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, στην οδό Κηφισίας 10-12, με ΑΦΜ 019203337, Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος Δ.Σ. και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 8η Μαΐου 2007.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ