

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**Α Π Ο Φ Α Σ Η**
Αριθ. 358/16.9.2011

Σήμερα ημέρα Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης. Απούσα η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου.

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό της εταιρείας **ΔΟΥΦΟΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.** ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο **ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ** Νομού Μαγνησίας, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 12^η Ιουλίου 2011.
3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
 - I. Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος έχει σκοπό τη μετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.
 - II. Το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο τα πρόσωπα που αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς και δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της αξιοπρέπειάς τους.
 - III. Το άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους εκπομπές που μεταδίδουν οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή μεταδίδονται το όνομα ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του.
 - IV. Το άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο το ραδιόφωνο και η τηλεόραση πρέπει να αναγνωρίζουν και να σέβονται εμπράκτως τη διατύπωση διαφορετικών απόψεων και να υπερασπίζονται την ελευθερία μεταδόσεώς τους, ενώ οι διαφορετικές απόψεις πρέπει να παρουσιάζονται έγκαιρα και με ίσους όρους.

IV. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία **ΔΟΥΦΟΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.** ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο **ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ** Νομού Μαγνησίας και της παρακολουθήσεως, από cd που απέστειλε ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός της εκπομπής: «ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ» που μεταδόθηκε κατά την 2, 9 και 10.11.2010, προέκυψαν τα ακόλουθα:

1. Εκπομπή Τρίτης 2-11-2010, πριν από τις εκλογές της 7-11-2010

[25:36] – [26:31] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Θα παρακαλούσα κάποιους, θα παρακαλούσα κάποιους να ειδοποιήσουν τον κύριο Πέτρο Σούρλα. Θα παρακαλούσα κάποιους να ειδοποιήσουν, κάποιος να τον ειδοποιήσει, τον κύριο Πέτρο Σούρλα, νομαρχιακό σύμβουλο και εκ νέου υποψήφιος. Θέλω να του πω δυο λόγια. Ειδοποιήστε τον κύριο Πέτρο Σούρλα! Θέλω να του πω δυο λόγια. Θέλω να του πω δυο λόγια περί ανθρωπιάς. Ειδοποιήστε τον κύριο Πέτρο Σούρλα! Όχι, το Γιώργο το Σούρλα τον πρώην βουλευτή. Απλά ένα ξαδερφάκι του, που ειλικρινά πιστεύω θα ήθελε να τον έχει ξάδερφο. Ειδοποιήστε τον κύριο Πέτρο Σούρλα! Θέλω να του πω δυο πραγματάκια

[40:36] – [49:22] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Τρίτη πριν από τις εκλογές, Τρίτη 2 Νοεμβρίου, την προσεχή Κυριακή 7 Νοεμβρίου ψηφίζουμε για την Αυτοδιοίκηση, για τους δήμους και για τις περιφέρειες. Σε επίπεδο Θεσσαλίας, για τους δήμους και για την Περιφέρεια. Και όλοι οι υποψήφιοι περιφέρονται, περιφέρονται, άλλοι επειδή, δυστυχώς ελάχιστοι, επειδή το αισθάνονται, περιφέρονται, περιδιαβαίνουν ολόκληρες περιοχές και σε περιόδους που δεν είναι προεκλογικές, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, ψάξτε να τους βρείτε, ποιοι είναι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάθε 4 χρόνια πηγαίνουν, κοροϊδεύουν, για να υφαρπάξουν την ψήφο. Ένας απ' αυτούς χθες βράδυ, ένας απ' αυτούς χθες βράδυ, και επειδή μ' αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, στο φως της ημέρας και δημόσια, ονόματι Πέτρος Σούρλας, έξω από το Πολιτιστικό Κέντρο του Αλμυρού, έξω από το Πολιτιστικό Κέντρο του Αλμυρού γύρω στις 9 χθες βράδυ, αμέσως μετά την ομιλία του υποψήφιου περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού. Πλησιάζουνε δύο υποψήφιοι του Κώστα Αγοραστού, ο ένας είναι ο..., ο ένας ήταν ο συνδικαλιστής ο Γιώργος ο Κίτσιος και ο άλλος ήταν ο Πέτρος ο Σούρλας, και οι δύο υποψήφιοι με τον Αγοραστό. Πλησιάζοντας δύο από το Αχιλλείο, δυο φίλους μου, πετάγεται ο ένας ο φίλος και του λέει, κύριε Κίτσιο σας ακούω, σας έχω ακούσει στον Κουμιώτη. Ε, χαμογέλασε ο κύριος Κίτσιος, προφανώς του άρεσε του ανθρώπου, δεν έχουμε να χωρίσουμε και τίποτε. Μερικές φορές του έχουμε κάνει κριτική, αλλά έχουμε μιλήσει και πολλές φορές για τα θέματα που απασχολούν την περιοχή. Ο κύριος Κίτσιος, ο Γιώργος χαμογέλασε. Ο άλλος, ο ψηλός, ο Πέτρος ο Σούρλας, άρχισε να φωνάζει «τον αλήτη, τον αλήτη», ο Πέτρος ο Σούρλας, για μένα, «τον αλήτη!». Από πού κι ως πού. Από το πουθενά, από το πουθενά. Από πού κι ως πού; Άρχισε να με χαρακτηρίζει φωνάζοντας, χαρακτηρίζοντάς με «αλήτη». Ο Πέτρος ο Σούρλας. Πέτρο, Πέτρο Σούρλα, από πού κι ως πού; Καταρχήν, καταρχήν σήμερα το πρωί, κανονικά έπρεπε να σου κάνω μία αγωγή και μία μήνυση, μία αγωγή και μια μήνυση, για συκοφαντική δυσφήμιση. Αλλά δεν το κάνω, δεν θα το κάνω διότι δεν είμαστε ίδιοι, δεν είμαστε όμοιοι, δεν είμαστε ίδιοι άνθρωποι.

Πέτρο Σούρλα, μια ζωή, μια ζωή, διεκδικείς την ψήφο στη σκιά του ξαδέλφου σου. Τον Γιώργο το Σούρλα, τον τιμώ και τον σέβομαι, και τον παραδέχομαι σαν πολιτικό. Τον Γιώργο Σούρλα, του 'χω βγάλει πάρα πολλές φορές το καπέλο. Μπορεί να είναι δεξιός πολιτικός, δεν με ενδιαφέρει, αλλά σαν πολιτικός έχει προσφέρει στον τόπο του. Τον Γιώργο τον Σούρλα, του έχω βγάλει πάρα πολλές φορές το καπέλο. Αλλά, σήμερα δεν θα τα βάλω πάλι με τον Γιώργο Σούρλα, προς Θεού. Σήμερα, όμως, θα πω κάποια πραγματάκια. Στη σκιά του Γιώργου Σούρλα, εκλέγεσαι εσύ Πέτρο Σούρλα. Από πού κι ως πού, ποιος σε ήξερε εσένα; Από πού κι ως πού ρε σε εκλέγουν τόσα χρόνια νομαρχιακό σύμβουλο; Με τους ψήφους του Γιώργου Σούρλα. Πες μου εσύ την παραμικρή δραστηριότητα. Πες μου εσύ κάτι που έχεις προσφέρει στον τόπο σου, Πέτρο Σούρλα. Πολιτικός μηχανικός είσαι; Δεν ξέρω, ποιο είναι το έργο σου, σαν πολιτικού μηχανικού; Τι είσαι πολιτικός; Ποιο είναι το έργο σου σαν πολιτικού; Μια ζωή εκλέγεσαι με τις ψήφους του πολιτικού Γιώργου Σούρλα, του πρώην υπουργού, του πρώην βουλευτή, του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής. Είχες την τύχη να έχεις το επίθετο «Σούρλας». Τι έχεις προσφέρει στην τοπική κοινωνία, ρε συ Πέτρο; Γλύφοντας και έρποντας, γλύφοντας και έρποντας, με τους γνωστούς του Γιώργου Σούρλα, υψήραζες τις ψήφους και γινόσουνά ποτε νομαρχιακός σύμβουλος και ποτε στο επιμελητήριο. Γλύφοντας και έρποντας, κάποιιοι σε έκαναν πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Από πού κι ως πού, μωρέ, άσχετος ήσουνά. Από πού κι ως πού, μωρέ, έγινες πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου και πήγε κατά διαόλου το λιμάνι μας; Από πού κι ως πού ρε Πέτρο Σούρλα, που έχεις το θράσος να χαρακτηρίζεις αλήτες συμπολίτες σου; Από πού κι ως πού ρε συ Σούρλα. Κι έχεις τα μούτρα, πήγες στην περιοχή εκεί να ζητήσεις ψήφους! Από πού, ρε; Από πού; Οι φίλοι μου ήθελαν να σου ορμήσουν χθες το βράδυ, να σε δείρουν, και συγκρατήθηκαν. Γιατί εγώ τους έχω πει! ...[χτυπήματα στο τραπέζι] ... Θα συγκρατείστε, δεν θα την πατάτε στις προκλήσεις. Ο ένας εκ των δύο, τον έβλεπες δύο μέτρα, είναι. Θα σε έκανε τόπι στο ξύλο. Αλλά τους έχω πει, θα συγκρατείστε. Ο άλλος παππούς, ο άλλος παππούς . Διαμαρτυρήθηκε ο παππούς με ευγενικό τρόπο, αλλά εσύ συνέχισες να με λες «αλήτη ». Από πού κι ως πού είμαι αλήτης, τι σου έκανα ρε συ Σούρλα. Ρε συ Πέτρο. Μαύρο στον Σούρλα! Μαύρο! Μια ζωή γλύφει για να υφαρπάξει . Μια ζωή γλυψιματίας ήσουνά, ρε. Μια ζωή γλυφτρόνι της ψήφου ήσουνά. Στη σκιά του Γιώργου του Σούρλα. Που θα βγει ο Γιώργος ο Σούρλας να σου τα ρίξει, γι' αυτή σου τη συμπεριφορά. Επειδή το Γιώργο το Σούρλα τον ξέρω για παλικάρι, θα σε αδειάσει στην κυριολεξία αυτές τις μέρες. Θα πέσει φούμο μαύρο! Θα παρακαλέσω όλους τους φίλους του Ράδιο Μαρκόνι. Κανένας να μην ψηφίσει Πέτρο Σούρλα. Μαύρο! Φούμο! Να πάει σπίτι του! Σπίτι σου να πας, ρε! Πόσους μισθούς έπαιρνες όλα αυτά τα χρόνια! Χαμήλωσε την μουσική δεν μπορώ να φωνάζω. Ρε συ Πέτρο Σούρλα, όλα αυτά τα χρόνια[χτυπήματα στο τραπέζι]..., στον οικογενειακό σου κορβανά , πόσοι μισθοί έμπαιναν, ρε; Τώρα θα δεις τι θα σε κάνω! Θα πηδάς σε αναμμένα κάρβουνα μέχρι την Κυριακή. Πέτρο Σούρλα, πόθεν έσχες, ρε συ![χτυπήματα στο τραπέζι]... Πόσους μισθούς έπαιρνες από τον κρατικό κορβανά; ... [χτυπήματα στο τραπέζι] Από πού, ρε, από το λιμάνι, από τη Νομαρχία;[χτυπήματα στο τραπέζι].... Λέγε ρε, Πέτρο Σούρλα! Ξέρεις τι έκανες, χθες το βράδυ, ρε; Δεν ντρέπεσαι λιγάκι! Δυο μέτρα άνδρας, ρε, δυο μέτρα άνδρας. Νιονιό γιοκ, τίποτα. Συμπεριφέρεσαι έτσι σε συνανθρώπους σου, ρε. Βγήκα ποτέ εγώ να σε πω αλήτη; Από πού κι ως πού να σε πω αλήτη, ρε. Πολιτικό κηφήνα, όμως σε λέω! Γιατί είσαι πολιτικός κηφήνας. Έπαιξες με τον κρατικό κορβανά. Πήρες δημόσιο χρήμα. Από πού κι ως πού σε πληρώναμε, ρε, τέσσερα χρόνια, πέντε, πόσο ήσουνά στο λιμάνι. Με τι περγαμινές, ρε, με τι ικανότητες. Ένας ανεπαρκής είσαι σε όλα. Που σε παίρνει από το χέρι ο Γιάννης ο Πρίντζος για να σε κάνει πάλι

νομαρχιακό σύμβουλο. Που πάτε και φυλάτε κατουρημένες ποδιές, για να σας ψηφίσουν, ρε. Δεν ντρεπόσαστε! Πτου σας!

Ιδιαίτερα υψηλή ένταση επικρατεί στο λόγο του που γίνεται επιθετικός, ένταση που εκτονώνεται με χτυπήματα στο τραπέζι, τα οποία εξίσου διανθίζουν τα λεγόμενά του.

[49:37] – [49:54] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Ρε συ Αλεξόπουλε, δήμαρχε απ' τα Λεχώνια, άντε να πνιγείς κι εσύ, που τον βάλατε υποψήφιο! Κι εσύ και ο Αγοραστός μαζί. Άντε να χαθείτε, ρε! Φούμο θα πέσει!

[51:13] – [52:26] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Έχετε μάθει τόσα χρόνια να ζείτε με τον κρατικό κορβανά, ρε, και έχετε θράσος. Αλλά όπου σας περνάει! Πού να ξέρεις, Πέτρο Σούρλα, πού έπεσες χθες το βράδυ! Αλλά ευτυχώς, ευτυχώς, υπάρχουν και οι συγκυρίες και μαθαίνουμε την αλήθεια, για το ποιόν των ανθρώπων. Δεν ντρέπεσαι, ρε, δυο μέτρα άνδρας! Να λες εμένα, ρε, να με λες αλήτη! Από πού κι ως πού, ρε Σούρλα; Τι σου έκλεψα, ρε Σούρλα; Πέτρο Σούρλα! Τι σου κλέψαμε, ρε; Σου πήραμε το φαγητό από το στόμα; Δουλεύουμε, εργαζόμενοι είμαστε, ρε! Επειδή έχουμε το ραδιόφωνο; Από πού κι ως πού, ρε; Που με χρέωνες 1.600 ευρώ για 10 λεπτά το γερανό μες στο λιμάνι, ρε, συν ΦΠΑ, δεν ντρέπεσαι, κι εσύ κι ο προηγούμενος ο Γεωργιάδης! Για βγάλτε τους φακέλους απ' τα έργα του λιμανιού, ρε! Για βγάλτε τους φακέλους! Σας παρακαλούσα να μου δώσετε τους φακέλους για τα έργα των προηγούμενων, και τα αποκρύπτατε όλα, ρε! Από πάνω μέχρι κάτω βρωμοκοπάτε και ζέχνετε, από την σκοπιμότητα! Για βγες να μας πεις πόσα έπαιρνες τόσα χρόνια, ρε συ! Πόσες θέσεις κατέχεις, πόσες θέσεις κατέχεις και παίρνεις πόσους μισθούς παίρνεις κι ο κόσμος πεινάει. Ακόμη και από την Εθνική Τράπεζα παίρνεις μισθό, ρε! Χαμήλωσε τη μουσική! [*απευθυνόμενος στον ηχολήπτη του προφανώς*] Ξέρεις τι είπες, ρε Πέτρο Σούρλα, χθες το βράδυ; Ακόμη κι από την Εθνική ρε, εκτός από το λιμάνι τόσα χρόνια που έπαιρνες, εκτός από δω, εκτός από κει, ακόμα και από την Εθνική Τράπεζα, σ' έχει η Εθνική για εκτιμητή, ρε! Δεν υπάρχουν άλλοι πολιτικοί μηχανικοί ρε, στην πόλη, που δεν έχουν μεροκάματο; Που τα παιδιά δεινοπαθούν, σπουδαγμένα παιδιά! Επειδή δεν λέγονται Σούρλας. Πέτρο Σούρλα, είσαι εκτιμητής ή όχι της Εθνικής Τράπεζας, ρε; Όταν κάποιος θέλει να πάρει δάνειο, πηγαίνει και εκτιμάει το ακίνητο ένας πολιτικός μηχανικός. Εσύ δεν πηγαίνεις, ρε; Πόσα παίρνεις από την Εθνική Τράπεζα, ρε; Πόσα απ' τη νομαρχία, πόσα παίρνεις από κει, πόσα παίρνει η σύζυγός σου; Βγες, ρε Πέτρο Σούρλα! Μαύρο στο Σούρλα! Μαύρο!

[52:37] – [53:18] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Και μην πηγαίνεις άδικα να μου κάνεις μήνυση. Δεν σου έχω πει ούτε μια κουβέντα πέραν της δεοντολογίας. Απλά σου φωνάζω! Απλά σου φωνάζω, και σου λέω τις πομπές σου. Μόνο ο Πέτρος ο Σούρλας έχει δικαίωμα στη ζωή, μόνο ο Πέτρος ο Σούρλας έχει δικαίωμα να εισπράττει φράγκα, ευρώπουλα. Αν δεν λεγόσουν Σούρλας, θα ήσουν ένα τίποτα, ρε!

[54:14] – [56:36] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Κανονικά ρε Πέτρο Σούρλα, απ' αυτά που έλεγες χθες το βράδυ εναντίον μου είναι όλα ποινικά κολάσιμα. Τρεις μαρτύρους έχω. Τέσσερις άνθρωποι ήσασταν σ' ένα πηγαδάκι και οι τρεις είναι έτοιμοι να καταθέσουν εναντίον σου, ρε. Αυτά που έλεγες εναντίον μου χθες το βράδυ είναι όλα ποινικά κολάσιμα. Κανονικά πρέπει να σου κάνω μία μήνυση, μία αγωγή. Αλλά εγώ εμένα δεν με λένε Πέτρο Σούρλα. Εμένα με λένε Κουμιώτη. Πέτρο, δυο μέτρα άνδρας είσαι. Είναι ευτύχημά μου να μην με λένε Πέτρο Σούρλα. Γι' αυτό δεν κάνω μηνύσεις, δεν κάνω αγωγές. Έχω διαφορετικό DNA, Πέτρο Σούρλα! Το δικό σου DNA δεν είναι καλό. Και βέβαια για μια πολλοστή φορά, επαναλαμβάνω, δεν έχω καμιά, δεν έχω τίποτε με

τον κύριο Γιώργο Σούρλα που τον τιμώ και τον εκτιμώ. Και είναι πολιτικός και έχει προσφέρει στον τόπο. Εσύ, τι έχεις προσφέρει, ρε Πέτρο! ...[χτυπήματα στο τραπέζι] ...Για να παίρνεις από τον κρατικό κορβανά, τι έχεις προσφέρει στην τοπική κοινωνία, ρε! Ποιος σε ξέρει, ρε συ, Σούρλα, Πέτρο!

[57:09] – [58:53] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Για βγείτε εσείς στην ανοικτή γραμμή, κύριε Γιάννη Πρίντζο, πρώην νομάρχη, να μας πεις, για τον, για το σύμβουλό σου, τον Πέτρο τον Σούρλα. Πού τον έχεις τοποθετήσει κατά καιρούς; Γιατί τον χρησιμοποιείς σε θέσεις; Για ποιο λόγο; Τον Πέτρο τον Σούρλα. Βγες ρε Γιάννη Πρίντζο! Που όλα τα σφάζετε, όλα τα μαχαιρώνετε. Και κυριαρχείτε εδώ, στο πολιτικό, στο ντόπιο πολιτικό σκηνικό, χρόνια. Χρόνια κοροϊδεύετε τον κόσμο, ρε! [συνεχίζονται τα χτυπήματα στο τραπέζι] Γλύφοντας και έρποντας, και απειλώντας τον κόσμο. Εμένα πόσες φορές με έχετε απειλήσει με μηνύσεις, ρε! Πηγαίνετε να κάνετε μηνύσεις! Θα με κλείσετε μέσα; Στο παραμικρό δεν έχω ξεφύγει, ρε. Στο παραμικρό δεν σας έχω εκθέσει. Στο παραμικρό δεν σας έχω υβρίσει. Γιατί κάποιου μου λένε ότι σας βρίζω εδώ και ώρα. Ούτε μια βρισιά. Ποτέ δεν σας έχω βρίσει. Απλά, φωνάζω από το δίκιο μου. Από αγανάκτηση. Από αγανάκτηση, που κυριαρχούν οι τεμπέληδες στην περιοχή, με 10-15 μισθούς ο καθένας, και ο κόσμος πεινάει. Ναι ρε Γιάννη Πρίντζο. Από πού κι ως πού είσαι ο άρχοντας εσύ, μωρέ; Πότε έχεις δουλέψεις εσύ στη ζωή σου, Γιάννη Πρίντζο, πρώην νομάρχη! Για να παίρνεις μισθούς, συντάξεις. Για να είσαι εσύ πολιτικό αρχηγόπουλο στην περιοχή. Πού έχεις δουλέψει ρε εσύ Πρίντζο Γιάννη; Ένας εσύ. Πέτρος Σούρλας. Από πού κι ως πού ρε κυριαρχεί ο Πέτρος Σούρλας; Με ποιες περγαμινές; Γιατί ρε τον ψηφίζει ο κόσμος; Εξαιτίας του Γιώργου Σούρλα. Γιατί έχει καταλάβει όλες τις θέσεις; Δεν υπάρχουν πολιτικοί μηχανικοί νέοι. Που να εισπράττουν από την Εθνική Τράπεζα, να γίνουν εκτιμητές; Μόνο ο Πέτρος ο Σούρλας είναι πολιτικός μηχανικός; Δεν ντρεπόσαστε, ρε! Γιούχα! Γιούχα! Από τον κρατικό κορβανά. Δεν ντρεπόσαστε! Ξεφτίλες!

[59:20] – [1:03:35] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Πόσα εισπράττετε, πρέπει να τα μάθει ο κόσμος όλα, ρε! Ευτυχώς που μας εκνευρίζετε και τα μαθαίνει ο κόσμος, γιατί κι εμείς, όταν αυτό, κάποια πράγματα, τι να πεις! Τι να πεις για κάποια πράγματα! Πολλές φορές ντρέπομαι, να τα πω, ρε, από τη συμπεριφορά σας, ντρέπομαι, να τα πω, από την συμπεριφορά σας. Πόσους μισθούς θες, Πέτρο Σούρλα, εισπράττει η οικογένειά σου κι ο κόσμος πεινάει, ρε! Από την Εθνική παίρνεις, από το λιμάνι έπαιρνες, απ' το, απ' τη, από τη Νομαρχία έπαιρνες. Η γυναίκα σου είναι νομική σύμβουλος στο, στο νοσοκομείο χρόνια, ρε! Χρόνια εισπράττετε είκοσι μισθούς μες στην οικογένεια, μες στο σπίτι. Κάποιος πρέπει να σας τα πει. Κάποιος πρέπει να σας ξεμπροστιάσει. Οι υπόλοιποι πεινάμε. Ο υπόλοιπος κόσμος πεινάει κι εσείς τα αρπάζετε, ρε. Δεν υπάρχουν άλλοι δικηγόροι να μπουν στο νοσοκομείο. Η νεολαία, ρε. Ο άλλος είναι δικηγόρος, σπουδάζει το παιδί του και δεν έχει να φάει, ρε. Υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν στην πόλη δικηγόροι που δεν έχουν να πληρώσουν τα ενοίκια των γραφείου τους. Δεν μπορούν να πάρουν ένα αυτοκίνητο, δικηγόροι άνθρωποι! Γιατί; Γιατί έχεις τη γυναίκα σου εσύ. Είσαι εσύ ο ίδιος, εσύ και οι όμοιοί σας! Εσύ και οι όμοιοί σας! Θα πρέπει να σας ξηλώσουμε από παντού. Από παντού. Μαύρο και ξύλο! Πέτρο Σούρλα, μαύρο και ξύλο! Δυο μέτρα άνδρας, δεν ντράπηκες χθες το βράδυ, να με πεις εμένα «αλήτη». Από πού κι ως πού, ρε. Το ψωμί σου, σου πήρα; Ρε συ Πέτρο Σούρλα, το ψωμί σου, σου έφαγα, ρε; Δεν ντρέπεσαι; Δυο μέτρα άνδρας είσαι, ρε! Δεν ντρέπεσαι; Πού 'ναι τα παντελόνια, ρε; Μαυρίστε τον! Μαύρο! Μαύρο! Αυτή είναι απάνθρωπη συμπεριφορά, ρε! Και να τα παίρνετε και να υβρίζετε τον κόσμο, ρε! Απάνθρωπη συμπεριφορά! Αυτές είναι παλιανθρωπιές του αισχίστου είδους, ρε,

συμπεριφορές! Μου έβαλες στην εφημερίδα και την αφεντομουτσουνάρα σου. Βλέπω εδώ τον στηρίζουν, λέει. Ακούστε, φίλες και φίλες! Ακούστε ένα παραπολιτικό! Ακούστε! Έχει φωτογραφία του, ο Σούρλας, στην εφημερίδα σήμερα, ο Πέτρος, όχι ο Γιώργος, καμιά σχέση ο κύριος Γιώργος Σούρλας. *[Διαβάζει από την εφημερίδα]* «Θερμής υποδοχής από γνωστούς και φίλους έτυχε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του σε Πτελεό και Αχιλλείο ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό μπλου, μπλου μπλου, μπλου, Πέτρος Σούρλας». Θερμής υποδοχής. Καλέσανε και την μάντα εκεί στον Πτελεό και στο Αχιλλείο! Κύριε Φώτη! Καλέσατε την μάντα; Ακούστε ψέματα που γράφουνε! Ακούστε ψέματα! Ο ίδιος, ο Σούρλας δηλαδή, *[συνεχίζεται η ανάγνωση του δημοσιεύματος]* «Γνώστης των θεμάτων και των προβλημάτων της περιοχής». Είναι γνώστης ο Πέτρος Σούρλας των προβλημάτων του Πτελεού και του Αχιλλείου. Τη μοναδική φορά που θα πήγε εκεί προφανώς, υποψιάζομαι, θα ήταν στο εξοχικό του κυρίου Γιάννη Πρίντζου, για να φάνε κοψίδια και παΐδια. Έτσι δεν είναι Κώστα Σαρρή; Έτσι δεν είναι; Κώστα Σαρρή βγες και εσύ να πεις την αλήθεια! Είσαι πρώην αστυνομικός. Τα 'χεις ζήσει αυτά. Έχεις ζήσει συμπεριφορές, Κωστάκη Σαρρή. «Ο ίδιος γνώστης των θεμάτων και των προβλημάτων της περιοχής, συνομίλησε μαζί του». Ναι, συνομίλησες μαζί τους, για να βρίζεις εμένα. Φτου σου! Δεν ντρέπεσαι, Πέτρο Σούρλα!

[1:04:12] – [1:05:42] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιάτης: Ρε παιδιά, ποιος πρέπει να παρέμβει, ποιος δικαστής, ποια υπηρεσία πρέπει να παρέμβει, όταν μια οικογένεια πολυμελής, δεν έχει ούτε ένα μισθό και πεινάει και όταν μια άλλη οικογένεια έχει 10 μισθούς και 15. Κυρία, κυρία Εισαγγελεύ, Κυρία Μπόλη, ποια υπηρεσία πρέπει να παρέμβει; Μήπως πρέπει να παρέμβει ο ίδιος ο Θεός; Ποιοί πρέπει να παρέμβουν, ρε παιδιά, όταν μια οικογένεια δεν έχει μία και άλλη εισπράττει η οικογένεια 15 και 20 μισθούς, μισθούς, μιλάμε! Ποιος πρέπει να παρέμβει. Δεν ντρέπόσαστε, λιγάκι, ρε! Κι ακόμη ο κόσμος δεν σας έχει πάρει με τα παλούκια. Πέτρο Σούρλα, μ' ακούς; Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμωρία! Εδώ μέχρι το βράδυ θα είμαι και θα σου φωνάζω! Πέτρο Σούρλα, Πέτρο Σούρλα, ακούς; Πέτρο Σούρλα, σε φωνάζει ο αλήτης. Εχθές δεν με είπες; Φτου σου ρε, δεν ντρέπεσαι! Τον κάναμε πρόεδρο στο λιμάνι τον Πέτρο τον Σούρλα, που δεν ξέρει να ξεχωρίζει δυο γαιδουριών άχυρα. Τον πληρώναμε για πρόεδρο. Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος! Η Εθνική Τράπεζα τον έχει για εκτιμητή μηχανικό και δεν ντρέπεται, πάει και πληρώνεται. Και δεν ντρέπεται, δεν ντρέπεται, ρε!

[1:06:39] – [1:08:26] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιάτης: Εσείς κύριε Ζαχαρόπουλε, πρόεδρε του νοσοκομείου Βόλου, όταν έρχονται γιατροί, δεν έχετε λέτε να τους πληρώσετε και διώχνετε γιατρούς απ' το νοσοκομείο ή απ' τα κέντρα υγείας του νομού, γιατί δεν έχετε να τους πληρώσετε τους γιατρούς, σε βάρος δηλαδή της υγείας των πολιτών! Τις συζύγους, τους νομικούς συμβούλους έχετε να τους πληρώνετε, κύριε Ζαχαρόπουλε; Εσύ, πρόεδρε του νοσοκομείου Βόλου, τα κέντρα υγείας στα νησιά δεν έχουν γιατρούς γιατί δεν έχεις να τους πληρώσεις! Τους νομικούς συμβούλους τους πληρώνεις κανονικά, ε! Βέβαια μας λείπει ο 15^{ος}, ο 16^{ος} μισθός του Πέτρου Σούρλα. Πέτρο, Πετράκο! Τι είπες, ρε; Έβαλες το μυαλό σου να λειτουργήσει, ρε; Αλλά πότε το βάλατε; Όλα εύκολα είναι για σας, ρε! Όλα είναι εύκολα είναι για σας. Πότε δουλέψατε εσείς στη ζωή σας, ρε; Πότε είχατε επιταγή να πληρώσετε, εσείς ρε; Ρε συ Πέτρο Σούρλα, πότε, ξέρεις τι σημαίνει να έχεις επιταγή να πληρώσεις, ρε; Βγαίνεις και λες κουβέντες. Δεν ντρέπεσαι. Δυο μέτρα άνδρας, ρε. Πού το 'δωσε το ύψος ο Θεός! Έχεις πληρώσει ποτέ επιταγή, ρε; Ποτέ δεν έχεις πληρώσει επιταγή! Γιατί πάντοτε έχεις ρευστό, ρε! Τα παίρνεις από τον κρατικό κορβανά, ρε, με μισθούς! Όπως έλεγε ο Βουλγαράκης «το νομικό είναι και ηθικό, το νόμιμο είναι και ηθικό». Βέβαια νόμιμα τα κάνετε όλα,

ρε! Και στην Εθνική εκτιμητής και τα παίρνεις! ... *[χτυπήματα στο τραπέζι]* ... Νόμιμα τα παίρνεις, ρε! Στην Εθνική Τράπεζα της εκκλησίας, της εκκλησίας! Ούτε ο Θεός το θέλει, ούτε ο διάολος!

[1:09:28] – [1:13:14] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιάτης: Καλημέρα στον άσχετο Πέτρο Σούρλα, που έχει την τιμητική του σήμερα. Δεν αλλάζω θέμα με τίποτα. Εκεί στο παλιό λιμεναρχείο έχουν πεθάνει άνθρωποι από καρκίνο, Πέτρο Σούρλα. Στο παλιό λιμεναρχείο έχουν πεθάνει άνθρωποι, από καρκίνο από το σκραπ. Λόγω της δικής σου, και λόγω της δικής σου ανικανότητας. Και λόγω της δικής σου ανεπάρκειας, για το σκραπ. Ήσουν πρόεδρος εσύ του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Τι έκανες για να μη πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε; Το μόνο που γουστάρεις, είναι να βγαίνεις από τηλεοράσεως, να κάνεις το κομμάτι σου, στην τηλεόραση. Σάκη Κοκκίνη, πάρτε μου μία συνέντευξη στην τηλεόραση, να πω για το λιμάνι. Τι να πεις μωρέ για το λιμάνι, στον τάφο τους έστειλες τους ανθρώπους. Ποιο λιμάνι ρε συ Πέτρο Σούρλα! Και σας λέγαμε, δυο μπουλντόζες, δυο σκούπες να φέρνατε. Ακόμη και με τον Αλέξη το Βαλασσά, ακόμα και τον Αλέξη τον Βαλασσά από πίσω του την έφερες του ανθρώπου! Εσύ ήθελες να είσαι το αφεντικό στο λιμάνι, Πέτρο Σούρλα! Ο Πέτρος! Ο Πέτρος με ταξίδια στο εξωτερικό. Το κόμμα που τον διόρισε τον Πέτρο το Σούρλα έχει προβλήματα κι ο Πέτρος κάνει ταξίδια στο εξωτερικό! Κρουαζιέρες! Ο Πέτρος ο Σούρλας, που λέει εμάς τους εργαζόμενους αλήτες. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι ρε συ Πέτρο; Μέχρι το βράδυ θα έχω το μικρόφωνο ανοικτό και θα μιλάω. Μέχρι το βράδυ. Κανένας άλλος δεν θα μιλάει. Μόνο εγώ. Πέτρο Σούρλα, δεν ντρέπεσαι, μωρέ; Πες μας στον οικογενειακό κορβανά, πόσα λεφτά παίρνεις από το κράτος, πόσους μισθούς παίρνεις; Ο κόσμος πεινάει. Ο κόσμος ρε πεινάει, Πέτρο! Για βγες να μας πεις, πόσους μισθούς παίρνεις! Να βγει ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης, ο Αλεξόπουλος! Για βγες ρε Αλεξόπουλε, βγες να μας πεις για τον υποψήφιο περιφερειακό σου σύμβουλο, τον Πέτρο τον Σούρλα! Βγες ρε Αλεξόπουλε από το καβούκι σου!. Πτου σας, δεν ντρεπόσατε! Ζητάτε ψήφο. Ζητάτε από τον κόσμο ψήφο! Ρε δεν ντρεπόσατε! Πήγες στο Αχίλλειο και στον Αλμυρό, στα χωριά που είναι φίλοι μου οι πιο πολλοί, ρε! Πήγατε, να με βρίσετε. Πήγες ρε συ Πέτρο στον Αλμυρό και στο Αχίλλειο να πάρεις ψήφους, ρε! Πότε ξαναπήγες στη διάρκεια της τετραετίας ρε συ να δεις τα προβλήματα εκεί του τόπου. Πότε πήγες ρε συ ψηλέ; Πότε πήγες; Πήγες να τους κοροϊδέσεις. Κοροϊδεύεις την κοινωνία, ρε! Για να υπαρπάξεις την ψήφο. Που και πάλι, ούτε να υπαρπάξεις ψήφο δεν είσαι ικανός. Είσαι ανεπαρκής. Είσαι ανεπαρκέστατος. Δεν κάνεις τίποτα. Δυο γαιδουριών άχυρα Πέτρο Σούρλα δεν ξέρεις. Σε ψηφίζανε λόγω του Γιώργου του Σούρλα. Σου λέει Γιώργος Σούρλας, ανιψιός του, τι είναι, έτσι έλεγε ο κόσμος, ξάδελφός του. Ε! αφού τιμούμε τον Γιώργο Σούρλα, ας δώσουμε και σ' αυτόν μερικές χιλιάδες, έλεγε ο κόσμος. Τώρα όμως που μαθαίνει καταστάσεις το εκλογικό σώμα, που μαθαίνει, Πέτρο Σούρλα, ότι παίρνεις πάρα πολλούς μισθούς και το εκλογικό σώμα πεινάει, τώρα θα σε μαυρίσει ο κόσμος. Και καλώ και τον Γιώργο τον Σούρλα, που φοράει παντελόνια, μου το χει αποδείξει, να βγει να καταδικάσει αυτά που έχεις πει. Και να πει στον κόσμο «Μαυρίστε τον Πέτρο το Σούρλα!». Να βγει ο ίδιος ο Γιώργος ο Σούρλας και να πει «Μαυρίστε τον, δεν αξίζει.». Φτου σου! Γιατί έτσι ξέρω ότι κάνουν οι μεγάλοι άνδρες. Φοράνε παντελόνια. Βγες ρε, Πέτρο Σούρλα!

[1:16:23] – [1:20:20] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Έχοντας ξεφύγει από το ραδιοφωνικό χρόνο λόγω του ξεσπάσματός του εναντίον του κυρίου Πέτρου Σούρλα, αναγκάζεται να αναβάλει τη συνομιλία του με την κυρία Μαρία Κανταράκια, υποψήφια στη Σκιάθο.

Γιώργος Κουμιάτης:.....Είμαστε και συγχυσμένοι από την άλλη. Γίνονται και διάφορες διεργασίες εκτός αέρα από την παραάλλη, απειλούν θεοί και δαίμονες από την πιο παραάλλη, αλλά να ξέρετε, ο πιο ήρεμος είμαι εγώ στην πόλη, αυτή τη στιγμή, αρκεί να σας τα λέω, να λέω τις πομπές σας! Όταν παίρνεις από τον κρατικό κορβανά 15 μισθούς, 10-15 μισθούς, είναι πομπή για μένα, για όλον τον κόσμο, πομπή είναι, τις πομπές σας, τις πομπές σας! Έτσι λέμε στη Σκιάθο. Έτσι δεν λέμε, Μαρία Κανταράκια; Να πούμε τις πομπές σου! Τι είναι, όταν πεινάει ο άλλος, όταν πεινάει ο άλλος και εσύ, βρέξει, χιονίσει, Πέτρο Σούρλα, τα εισπράττεις και επιβιώνεις χρόνια, τώρα στο σύστημα. Προσέξτε, ο Πέτρος ο Σούρλας και οι όμοιοί του επιβιώνουν χρόνια, και τους ψηφίζετε χρόνια. Και πιθανολογώ ότι τους ψηφίζετε γιατί δεν ξέρετε κάποια πράγματα, γιατί κανένας δεν τολμάει να σας τα πει, κανείς δεν τολμάει να σας ενημερώσει. Πείτε μου εσείς τώρα ένα μέσο ενημέρωσης που μπορεί να σας ενημερώσει σήμερα για τον Πέτρο το Σούρλα! Πείτε μου ποια εφημερίδα, ποιος θα τολμήσει να μιλήσει. Ραδιόφωνο, ποιος; Ποιος; Γι' αυτό τους ψηφίζετε. Ψηφίζετε το σύστημα γιατί δεν ξέρετε την αλήθεια. Μαυρίστε τον Πέτρο το Σούρλα και τους ομοίους του! Μαυρίστε τους, παίρνουν πάρα πολλά χρήματα! Πάρα πολλούς μισθούς! Σας είπα αναλυτικά. Εθνική Τράπεζα, Νοσοκομεία, Λιμάνια. Δεν έχουν χορτάσει μωρέ! Ρε σεις, εμείς με λίγα λεφτά, πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, αν μπορούμε να τις πληρώσουμε. Προσπαθούμε να φάμε, να πάμε στο μάρκετ, ψώνια της καθημερινότητας. Προσπαθούμε για τον επιούσιο. Κι εσύ ρε να εισπράττεις μισθούς, ρε! Και να ζητάς και την ψήφο. Και να μας λες και αλήτες! Παιδιά, ο Πέτρος ο Σούρλας, είπε εμένα αλήτη! Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Υπουργέ, κύριε Γιώργο Σούρλα, ο ξάδελφός σου ο Πέτρος είπε εμένα αλήτη! Γελάς και συ; Το ξέρω, ότι γελάς, Γιώργο μου. Το ξέρω. Ο Πέτρος, ο Πέτρος που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του είπε εμένα αλήτη. Ο Πετράκης ο Σούρλας. Ο άχρηστος! Ο ανίκανος! Ο ανεπαρκής! Μαρία Κανταράκια, αύριο το πρωί θα τα πούμε εμείς. Δεν πιστεύω να μας παρεξηγήεις, αύριο το πρωί γιατί είμαι έτοιμος να τα πάρω. Είμαι έτοιμος να μπω σε κανένα αεροπλάνο, να πέσω στο Αιγαίο. Μα την Παναγία, ε! Έχω σιχαθεί τα έντερα μου, έχω σιχαθεί την κοινωνία, γιατί στην κοινωνία υπάρχουν κάτι τύποι σαν τον Πέτρο το Σούρλα.

Σε όλες τις συννομιλίες του στο εξής με διάφορους καλεσμένους του δεν παραλείπει να καταφέρεται με ειρωνικά σχόλια περί πολυθεσίας και πολυμισθίας εναντίον του κυρίου Πέτρου Σούρλα.

[1:20:28] – [1:22:01] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιάτης: Σε δυο λεπτά εδώ στο στούντιο δέσποινα Μπακλατζή, γιατρός. Το Δεσποινάκι. Η Δέσποινα η Μπακλατζή μπήκε πριν από δυο λεπτά στο στούντιο κι ανησυχεί η γυναίκα. Είναι γιατρός, βλέπει την κλινική μου εικόνα και λέει ανησυχώ. Εμένα ο κύριος Δημήτρης Ηλιόπουλος ο καρδιοχειρουργός μου, μου 'χε πει να τα λέω έτσι. Βέβαια ο Γιάννης Ευαγγελόπουλος έφυγε, χθες, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος, στα 62 του, πάνω στο τιμόνι, ο γνωστός δημοσιογράφος από το ραδιόφωνο, τον ακούγατε χρόνια το Γιάννη τον Ευαγγελόπουλο, δεν άντεξε κι αυτός, κατάπινε, κατάπινε, κατάπινε, δεν άντεξε κι αυτός το σύστημα, δεν άντεξε τον Σούρλα, τον Πέτρο, όχι τον Γιώργο, τον Πέτρο, τύπους σαν τον Σούρλα τον Πέτρο. Δεν άντεξε, έφυγε από καρδιακό κι αυτός. Κάποια στιγμή θα φύγω κι εγώ. Δεν μου λες Πέτρο Σούρλα, κάθε μήνα που εισπράττεις όλους αυτούς τους μισθούς, τους μετράς. Το μετράς το χρήμα, το μετρητό, το μετράς, ε! Βρε τσιγκούνη, το μετράς κάθε μήνα, ε; Δεν μου λες, πάνω στο κρεβάτι κάθεσαι και το μετράς το χρήμα. Το παίρνεις από την τράπεζα και το πας την άλλη μέρα για να λες ότι έχεις χρήμα. Το μετράς, ε! Φτου σας! Δεν ντρεπόσαστε ρε κι ο κόσμος πεινάει.

[3:01:49] – [3:03:57] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Καλημέρα σας, κύριε Πέτρο Σούρλα! Γεια σας, κύριε Σούρλα! Κύριε Σούρλα, σας ομιλεί ο αλήτης. Κύριε Πέτρο Σούρλα σας ομιλεί ο αλήτης. Οφείλετε, κύριε Πέτρο Σούρλα, οφείλετε να παραιτηθείτε από πάρα πολλές θέσεις. Οφείλετε να παραιτηθείτε, κύριε Πέτρο Σούρλα από πάρα πολλά έμμισθες θέσεις. Έμμισθες θέσεις κι αύριο το πρωί θα έχω όλη τη λίστα των, ε, όλη τη λίστα των εργασιών που προσφέρετε και αμείβεστε. Και αμείβεστε από τον κρατικό κορβανά [χτυπήματα στο τραπέζι] Κύριε Πέτρο Σούρλα, αύριο το πρωί θα έχω ολοκληρωτή τη λίστα. Μέσα στα πλαίσια της δεοντολογίας, πάντοτε με ευγένεια και πάντοτε με προσοχή, κύριε Πέτρο Σούρλα, αύριο το πρωί τη λίστα και των όσων εισπράττετε μηνιαίως. Κύριε Σούρλα, κύριε Πέτρο Σούρλα, μηνιαίως! Βεβαίως, βεβαίως, του Περικλέως, ναι. Καλά τα λέω, κύριε Λασκαράκη; Ξεφεύγω πουθενά; Μέσα στη δεοντολογία δεν είμαι;

Λασκαράκης: Αναμφιβόλως και ο Τσαγανέας ο συγχωρεμένος έλεγε νομίζω του Θεμιστοκλέους.

Γιώργος Κουμιώτης: Του Θεμιστοκλέως ήθελα να πω [γίνονται σχόλια περί γραμματικής].....

Δηλαδή στη δοτική δεν θα πω του κυρίου Πέτρου Σούρλα, δοτική με υπογεγραμμένη από κάτω. Λέμε δόξα τω θεώ, δόξα τω θεώ, τέλος όμως δόξα τω Πέτρω Σούρλα. Τέλος. Τέλος.

Στο χρονικό σημείο [3:05:53] (ένδειξη μέτρησης DVD) ολοκληρώνεται η εκπομπή με την παρακάτω αποφώνηση:

Γιώργος Κουμιώτης: Πέτρο Σούρλα bye-bye!

2. Εκπομπή Τρίτης 9-11-2010, πριν τις επαναληπτικές εκλογές της 14-11-2010

[2:36:10] – [2:37:42] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Την υστεροφημία σας, κύριε Γιώργο Σούρλα δεν θα την διαφυλάξει κανένας Πέτρος Σούρλας! Κύριε Υπουργέ, την υστεροφημία σας δεν θα την διαφυλάξει κανένας Πέτρος Σούρλας για να παίρνει εκατοντάδες χιλιάδες σταυρούς! Από πού κι ως πού, μωρέ; Τι προσέφερε στο λιμάνι ο Πέτρος ο Σούρλας; Τι προσέφερε; Καρκίνο στο Παλιό Λιμεναρχείο! Τι προσέφερε μωρέ στο λιμάνι ο Πέτρος ο Σούρλας; Που πηγε στον Αλμυρό και με έλεγε και αλήτη! Το ξέχασα, νομίζεις; Απλά δεν ήθελα την προεκλογική περίοδο, δεν ήθελα να μου πεις ότι ήμουν ανασταλτικός παράγων στο να μαζέψεις σταυρούς. Γιατί, γιατί έχουμε ηθικό ανάστημα και φοράμε παντελόνια, Πέτρο! Νομίζεις ότι ξέχασα, όταν με αποκαλούσες πριν δέκα μέρες αλήτη; Αυτός είναι ο Πέτρος Σούρλας, ο οποίος θα διαφυλάξει την υστεροφημία σας, κύριε Υπουργέ; Αυτός; Με συγχωρείτε, συγγενικό σας πρόσωπο, είναι ανιψιός σας, είναι ξάδελφός σας; Αλλά με το θάρρος της γνώμης μου θεωρώ ότι δεν πρέπει να τον ξαναστηρίζετε, κύριε Υπουργέ. Με τίποτα! Μπορείτε, υπάρχουν νέα παιδιά, τα οποία θα πρέπει να τα εμπνεύσετε, να μάθουν την ιστορία του Γιώργου του Σούρλα, να τα εμπνεύσετε και να ανέβουν ιεραρχικά, νέα παιδιά να ασχοληθούν με την πολιτική γιατί κάποιος πρέπει να μας κυβερνούν, ναι! Όχι όμως τον Πέτρο! Επ' ουδενί λόγο! Μπροστά ο Κοπάνας κι ακολουθεί ο Πέτρος, ψηφοδέλτιο Αγοραστού. Βρε δεν πάτε να πνιγείτε!

Ακολουθεί το ίδιο μοτίβο της φωνασκίας που χαρακτηρίζει το λόγο του σε ένδειξη της αγανάκτησής του.

[2:43:34] – [2:43:28] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Όταν ένας μηχανικός έχει πιάσει όλες τις τράπεζες σαν εκτιμητής και ένας δικηγόρος έχει πιάσει όλες τις υπηρεσίες, τα άλλα τα παιδιά, στο Βόλο έχουμε άριστους νομικούς, στο Βόλο έχουμε άριστους νομικούς, που δεν έχουν τα παιδιά να πληρώσουν ούτε τα γραφεία τους! Τέτοια ξεφτίλα! Έχουν σπουδάσει,

έχουν τρίψει τα παντελόνια στο θρανίο, έχουν γίνει οι καλύτεροι δικηγόροι και δεν έχουν μια δουλειά για να βγάλουν τα έξοδα, να εισπράξουν για να πληρώσουν τα δικηγορικά τους γραφεία, το ενοίκιο! Και εσείς ρε έχετε 10 θέσεις. Δεν ντρεπόσατε ρε και παίρνετε και ψήφο και κοροϊδεύετε και το εκλογικό σώμα. Και δεν σας μιλάει και κανένας. Δεν σας μιλάει κανένας! Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Πολιτικοί, υποψήφιοι σύμβουλοι, βουλευτές! Να σας πάρει και να σας σηκώσει, ρε! Σας έχω σιχαθεί, σας σιχαίνομαι!

[3:04:34] – [3:06:25] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Ρε, Ματέο, πώς είναι στη ζωή σου να παίρνεις ρε 5 μισθούς; Ε; Πως θα σου φαίνεται; Πέντε μισθούς. Ήμαρτον Παναγία μου! Δεν έχουν λίγη τσίπα ρε πάνω τους. Ρε! Λίγη τσίπα, δεν έχετε, ρε πάνω σας; Φαταούλες, ρε! Δεν χορταίνετε ρε με τίποτε, ρε!..... Δεν μπορείς να έχεις 5 θέσεις μαζί, ταυτόχρονα, με αντιμισθίες, ούτε εσύ [αναφέρεται στον Αργύρη Κοπάνα] ούτε ο άλλος που είναι εκτιμητής στην τράπεζα. Και η απάντηση ήταν. Ήμουνα λέει, τώρα δεν είμαι. Κι αν ήσουνα, διεγράφη; Κι αν ήσουνα, διεγράφη; [επαναλαμβάνει] Κι απειλούν αμέσως με μηνύσεις, θα σε τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί και θα του κάνω αγωγή και θα αυτό και θα του κάνω! Κι αν μου κάνετε αγωγή. Πήγε η φοράδα στ' αλώνι, ρε! Απειλούμαι ρε εγώ με αγωγές και με μηνύσεις! Φοβούμαι από τέτοια πράγματα, ρε! Για εκφοβισμό τα κάνετε! Να τα κάνετε σ' αυτούς που φοβούνται. Σε μένα ρε, με απειλείτε με αγωγές και με μηνύσεις. Και να πάρουμε τις κασέτες και αυτό. Γιατί ρε! Ποιος σας είπε εσάς, ποιος σας είπε εσάς, που παίρνετε τις κασέτες τις εκπομπές για να με καταγγείλετε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης; Ποιος σας είπε εσάς, ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διοικείται από ένα άδικο Διοικητικό Συμβούλιο; Ποιος σας είπε ότι θα καταδικάσει εμένα το Ε.Σ.Ρ. ; Ψέματα έχω πει; Ποιον έχω συκοφαντήσει; Τι έχω πει άνομο; Τι έχω πει ποινικά κολάσιμο; Τίποτε. Όποτε πηγαίνω με αθρώνουνε. Ποιος σας είπε ότι το Δ.Σ. με τον πρόεδρο Λασκαρίδη, την Εύη τη Δεμίρη και τους υπόλοιπους του Δ.Σ., ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άδικοι και θα περάσουνε τα δικά σας «θέλω»; Πού το βρήκατε αυτό γραμμένο; Δεν ντρεπόσατε λιγάκι, ρε. Έχετε σαπίσει την κοινωνία κι αν βρεθεί ένας άνθρωπος να σας τα πει χύμα και τσουβαλάτα, τον απειλείτε...Εσείς να απειλήσετε εμένα, ρε; Τελευταίες τρύπες της φλογέρας. Εκμεταλλευτές του δημοσίου συμφέροντος. Δεν ντρεπόσατε λιγάκι ρε να έχετε από 5 θέσεις! Ρε, Κοπανάκο, γιατί δεν το διαψεύδεις, ρε;

3. Εκπομπή Τετάρτης 10-11-2010, πριν τις επαναληπτικές εκλογές της 14-11-2010

[1:05:55] – [1:08:46] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Παρατίθεται τηλεφωνική συνομιλία με ακροατή.

Ακροατής σε τηλεφωνική συνομιλία: Εδώ και μέρες είχατε αναγγείλει ότι θα πείτε τα αίσχη από το χηνάρι. Και δεν άκουσα τίποτα να λέτε. Είπατε μόνο για τον κύριο Πάγκαλο, είπατε μόνο για τον κύριο Κοπάνα. Για το άλλο το χηνάρι δεν είπα τίποτα.

Γιώργος Κουμιώτης: Κοπάνα, τι είπα για τον Κοπάνα;

Ακροατής σε τηλεφωνική συνομιλία: Ότι έχει διπλοθεσίες κ.λ.π., κ.λ.π..

Γιώργος Κουμιώτης: Ναι. Για ποιον λες τώρα;

Ακροατής σε τηλεφωνική συνομιλία: Για το χηνάρι.

Γιώργος Κουμιώτης: Ποιο είναι το χηνάρι;

Ακροατής σε τηλεφωνική συνομιλία: Το χηνάρι είναι αυτός ο Σούρλας που ήταν στη μίζα. Είχες πει εδώ και 15 ημέρες ότι θα τα βγάλεις στη φόρα, τι θέσεις είχε και από τι έπαιρνε αργομισθίες.

Γιώργος Κουμιώτης: Ε, τα είπα, πάλι εσύ θέλεις;

Ακροατής σε τηλεφωνική συνομιλία: Δεν τα 'πες. Εγώ είμαι καρφωμένος εδώ, δεν πάω πουθενά, μόνο και μόνο να ακούσω αυτά.

Γιώργος Κουμιώτης: Μα την προηγούμενη βδομάδα δεν είπα ποιες είναι οι θέσεις, τι αντιμισθίες είχε στο παρελθόν, ποιες...

Ακροατής σε τηλεφωνική συνομιλία: Όχι, δεν είπες!

Γιώργος Κουμιώτης: Α, δεν είπα. Θες σώνει και καλά να με πας στο δικαστήριο!...

Ακροατής σε τηλεφωνική συνομιλία: Όχι, σε παρακαλώ!

Γιώργος Κουμιώτης: Από την προηγούμενη εβδομάδα απειλούμαι κάθε μέρα, ζητάνε κασέτες κάθε μέρα μια εδώ, μια στο κανάλι η κυρία

Πέτρου Σούρλα να μου κάνει μηνύσεις. Γιατί τι είπα; Είπα τι δουλειά είχατε; Από πού και ως πού; Με τι δυνατότητες πήγατε στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου; Ποιος σας διόρισε; Γιατί η αντιμισθία αυτή; Ήσασταν ή δεν ήσασταν εκτιμητής σε κάποιες τράπεζες; Αυτά ρωτάω και κάθε μέρα, από δω πόσες κασέτες μου 'χει πάρει; Κάθε μέρα η κυρία Πέτρου Σούρλα, η σύζυγος του Πέτρου Σούρλα, καλύπτεται, είναι δικηγόρος, καθημερινά με απειλεί. Θα με κάνει, θα με δείξει, θα με ράνει. Γιατί κυρία μου, τι θα με κάνετε; Θα με δολοφονήσετε; Τι θα με κάνετε; Θα με σκοτώσετε; Πήγε στον Σάκη τον Κοκκίνη και απειλούσε χθες πάλι. Θα τον κάνω, θα τον ρίξω. Τι θα με κάνετε κυρά μου; Τι σας έκανα; Τι σας έκανα κυρία Σούρλα, πως λέγεστε; Εσείς, είσατε νομική, νομικός σύμβουλος στο νοσοκομείο του Βόλου ή δεν είσατε; Η σύζυγός του Πέτρου Σούρλα πώς λέγεται; Κυρία Αποστολάκη; Είστε η κυρία Αποστολάκη; Νομικός σύμβουλος; Και από πότε είσατε; Γιατί σ' αυτήν την πόλη έχετε κάνει το άσπρο μαύρο. Απειλείτε και εκβιάζετε. Εμένα ρε εκβιάζετε, εμένα απειλείτε! Πέτρο Σούρλα, μάζεψέ την! Αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να εκφραστώ. Και τι λέω! Μέσα στη δεοντολογία. Λέω πόθεν έσχες, αυτές τις θέσεις πού τις είχατε; Τις έχετε; Παίρνετε αντιμισθίες; Ερωτήματα θέτω. Δεν προσβάλλω κανέναν. Δεν συκοφαντώ κανέναν. Εσείς όμως με απειλείτε. Αισθάνομαι απειλούμενος. Και θα παρακαλέσω τον πρώην υπουργό, τον πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής να πάρει θέση, γιατί κύριε Σούρλα τον έχετε υπό την ομπρέλα σας, τον ξάδελφο, ανιψιό σας, τι τον έχετε! Αισθάνομαι ότι απειλούμαι. Πέτρο Σούρλα, μάζεψε την γυναίκα σου να πάψει να με ενοχλεί. Το καταλάβατε ρε!

[1:05:55] – [1:17:20] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Πήγε στον Αλμυρό, πήγε στον Αλμυρό ο κύριος Πέτρος Σούρλας και ενώπιον τρίτων ανθρώπων, οι οποίοι, εάν έρθουν, θα καταθέσουν, εάν τους καλέσω, θα 'ρθούν, θα τα θέσουν και ενώπιον της δικαιοσύνης, με κά..., με αποκαλούσε αλήτη. Κι εγώ δεν έπρεπε να αντιδράσω! Ο κύριος Πέτρος Σούρλας ενώπιον ανθρώπων αποκαλούσε εμένα αλήτη! Έτσι στα ξεκούδουνα! Από πού κι ως πού; Γιατί, κύριε Πέτρο Σούρλα, με χαρακτηρίσατε έτσι; Τι συναλλαγές είχαμε εμείς οι δυο; Γιατί τι είχατε μαζί μου και με χαρακτηρίσατε, με αποκαλούσατε έτσι στον Αλμυρό; Και εκεί αντέδρασα. Εσείς κυρία Σούρλα, αν σας λέγανε αλήτισσα, δεν θα αντιδρούσατε; Και ζητάτε και τα ρέστα και δεν ντρέπεστε λιγάκι! Σ' αυτήν την πόλη περισσεύει τόσο πολύ το θράσος; Τέτοιο θράσος; Ε, βέβαια! Τόσα χρόνια δεν σας μιλάει κανένας! Έχετε καταλάβει όλες τις θέσεις. Δεν υπάρχει θέση που να μην την εκμεταλλεύεστε. Κι έχετε... Δεν σας μιλάει κανένας. Έχετε αποθρασυνθεί, έχετε αποθρασυνθεί κάποιες οικογένειες, το παίζετε, κι εμείς πρέπει να είμαστε υποτακτικοί. Και να σας φοβόμαστε. Εγώ δεν σας φοβάμαι, μωρέ! Πέτρο Σούρλα, δεν σε φοβάμαι! Γιατί να σε φοβηθώ; Ποιος είσαι, ο μπαμπούλας; Δεν είμαι μέλος εγώ της τοπικής κοινωνίας; Εσύ τι είσαι; Το αρχηγόπουλο; Εσένα σε γέννησε μάνα, εμάς τι μας γέννησε; Κι εσένα και την σύζυγό σου! Εκτιμητής εδώ! Εκτιμητής εκεί! Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου! Νομικός σύμβουλος η γυναίκα σου στο νοσοκομείο! Πώς το παίζετε, ρε; Ρε σεις, πώς το παίζετε ρε; Και με απειλείτε εμένα με δικαστήριο, με Ε.Σ.Ρ. Γιατί; Λέω γέματα; Σας συκοφαντώ; Επειδή λέω την αλήθεια; Επειδή θίγεστε; Μ' εμένα τα βάλσατε; Καλά δεν ξέρατε, δεν ρωτούσατε;

Και στο κάτω-κάτω της γραφής υπάρχει και η συγγνώμη. Χτυπάς ένα τηλέφωνο και λες ρε αδερφέ είπα αυτό σε κάποια στιγμή, δεν το κατάλαβα, ζητάω συγγνώμη. Και τελειώνει η ιστορία. Εσύ είσαι μια έτσι, μια αλλιώς. Εμ, δεν γίνεται! Δεν γίνεται να είσατε συνέχεια από πάνω και να καταδυναστεύετε την κοινωνία και να μην αντιδράει κανένας. Δεν γίνεται. Βγαίνω μια βόλτα έξω. Πήρε η κυρία Σούρλα, μου λέει ο Μάνθος, ζητάει κασέτες. Δώσ' της κασέτες! Δημοκρατία έχουμε. Ξανά πάλι, λέει, θέλει κι άλλες κασέτες. Μου τηλεφωνεί ο Σάκης ο Κοκκίνης, λέει, τι είπες στο κανάλι. Τι είπα, ρε Σάκη, στο κανάλι; Μου λέει, μου ζητάει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, είναι κατάσταση αυτή τώρα; Ας μας αφήσουν να δουλέψουμε κι απαντήστε επί της ουσίας! Τι θέσεις κατέχετε στην πόλη; Το καταλάβατε;

Ελάτε τώρα εσείς κυρία Σούρλα, κα Αποστολάκη, να περιλάβω εσάς τώρα. Γιατί πολύ μου μπήκατε στις μύτες. Πώς λέγεται η κυρία του Πέτρου Σούρλα; Κυρία Σοφία Αποστολάκη; Κυρία Σοφία Αποστολάκη, είστε νομικός της πόλης, δικηγόρο; Επειδή πολύ μου μπήκατε στις μύτες. Για βγείτε να απαντήσετε, κα Αποστολάκη, τώρα εσείς! Πέτρο Σούρλα, πάνω τη σύζυγό σου τώρα. Γιατί εσείς νομίζετε ότι εμείς είμαστε ηλίθιοι, είμαστε φοβούμενα όντα, είμαστε χαχόλοι. Όχι! Κυρία Σοφία Αποστολάκη, είσατε νομικός σύμβουλος στο νοσοκομείο του Βόλου; Είσατε. Πώς προσληφθήκατε; Πώς προσληφθήκατε, κυρία μου; Είναι σε εκκρεμότητα ή όχι τρεις προσφυγές, τρεις προσφυγές νομικών της πόλης μας στο ΣτΕ; Είναι σε εξέλιξη, είναι σε εκκρεμότητα; Ε, διαμαρτύρονται οι συνάδελφοί σας στην πόλη, ναι ή όχι; Και τα βάζετε με μένα; Διαμαρτύρονται τρεις, τρεις προσφυγές στο ΣτΕ και τα βάζεις, κυρά μου μαζί μου; Και με απειλίζει και με εκβιάζει; Πέτρο Σούρλα, μαζεψέ την. Κοιτάξτε, σήμερα στην πόλη θα σας κάνω άνω κάτω. Με μένα δεν θα τα βάζετε. Γιατί δεν σας έχω προσβάλει πουθενά, με λέτε αλήτη και θα σου κάνω και μήνυση ρε συ Σούρλα. Και στο είπα εκείνη την ημέρα. Εγώ όμως είμαι δημοσιογράφος και δεν πρέπει να κάνω μηνύσεις, αλλά, όταν με απειλείς συνεχώς, όταν προσπαθείς να με εκφοβίσεις, θα πρέπει να αντιδράσω κι εγώ. Άμα σου κάνω μια αγωγή απ' αυτά που μου 'πες, θα σου πάρω και τα σώβρακα. Αλλά δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Δεν κυνηγάω το χρήμα όπως το κυνηγάτε εσείς, που δεν χορταίνετε με τίποτε. Και θέλετε να τρώτε τον αγλέορα με δέκα μασέλες και με δέκα θέσεις και δεν ντρέπεστε μωρέ!

[1:21:03] – [1:25:04] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Και ξέρετε κάτι; Και ξέρετε κάτι; Είσατε τώρα δύο δικηγόροι, έτσι; Π. χ. Αργύρης Κοπάνας, Σοφία Αποστολάκη. Εφόσον μου κάνατε τέτοια, σας τα ανταποδίδω κι εγώ χύμα. Λοιπόν είσατε δυο δικηγόροι. Κατέχετε αυτή τη στιγμή πόσες, πόσες θέσεις; Δηλαδή κυρία Σοφία Αποστολάκη, ξέρετε πόσοι δικηγόροι συνάδελφοί σας, που 'χουν λιώσει τα παντελόνια, τα σακάκια στα θρανία, έχουν σπουδάσει, οι γονείς τους λιώσαν και το σκατό για να τους σπουδάσουν, για να σπουδάσουν τα παιδιά αυτά, έχουν βγει δικηγόροι, άριστοι νομικοί στην πόλη, επειδή το, και το δικό σας επάγγελμα, ζείτε, αλλά περνάει κρίση, δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο των γραφείων τους; Το ξέρετε, κυρία Αποστολάκη και εσείς κατέχετε θέσεις από δω, θέσεις από κει, γιατί; Είχατε αναλά..., είχατε ανάγκη, είχατε ανάγκη την αντιμισθία του νοσοκομείου, κυρία Αποστολάκη; Θα έπεφτε έξω ο οικογενειακός σας προϋπολογισμός; Δεν θα 'χατε να φάτε; Ενώ οι συνάδελφοί σας έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Τι να πω, τι να πω! Κυρία Αποστολάκη, κυρία Αποστολάκη, πιστεύετε ότι σ' αυτήν την πόλη δεν μιλάει κανένας; Μήπως με υποτιμήσατε, κυρία μου; Από πού κι ως πού χαρακτηρίζετε ή εκλαμβάνετε συμπολίτες σας υποδεέστερους από σας; Είναι δυνατόν όλοι οι συμπολίτες σας να μην αντιδρούν και όποιος αντιδρά θα τον τυλίγεται δήθεν σε μια κόλα χαρτί και θα του δείχνετε εσείς! Ποιοι εσείς; Της παλιάς νοοτροπίας «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»

Εντάξει, κυρία μου, είστε μια δικηγόρος! Σας σέβομαι, σας εκτιμώ, σας υπολήπτομαι, αλλά μέχρις εκεί! Μέχρις εκεί! ...

Ο λόγος του και πάλι αναβαίνει σε ένταση.

Και εσείς Πέτρο Σούρλα είσατε ένας πολιτικός μηχανικός. Απλώς. Σας σεβόμαστε, σας εκτιμούμε, σας υποληπτόμεθα, αλλά μέχρις εκεί! Για βγείτε στην αγορά έξω να εργασθείτε, κύριε Πέτρο Σούρλα! Εντάξει, καλά είναι στην Προεδρία του Οργανισμού Λιμένος, καλά είναι με διάφορα μέσα να παίρνουμε θέσεις σε τράπεζες εκτιμητών, καλά είναι όλα αυτά. Για σηκώσετε καμιά πολυκατοικία! Να μπείτε στη βάση των επιταγών! Να μπείτε στη βάση της αγοραπωλησίας! Για να δείτε πώς βγαίνει το μεροκάματο!. Για βγείτε κάτω από την ομπρέλα! Φύγετε από την ομπρέλα! Φύγετε κάτω από την ομπρέλα! Για αφήστε στην άκρη τα δεκανίκια, να δούμε μπορείτε από μόνοι σας να περπατήσετε.

[1:26:37] – [1:29:24] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Μου τηλεφώνησαν από την περιοχή του Αλμυρού, μου τηλεφώνησαν από την περιοχή του Αλμυρού κι ένας παριστάμενος μάρτυρας την προηγούμενη εβδομάδα μου είπε τα εξής χαρακτηριστικά. Μου λέει να πείτε της κυρίας Σούρλα, της κυρίας Σούρλα, να της πείτε.....

Στο χρονικό σημείο [1:27:02] διακόπτει τη ρύμη του λόγου του για να επικοινωνήσει τηλεφωνικά, όπως δηλώνει, με τον κύριο Μαργαρίτη Πατσιαντά . Η μουσική που συνοδεύει την εκπομπή στο σημείο αυτό είναι ένα τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη με τους ακόλουθους στίχους: «Πήρανε οι ασήμαντοι αξία, τίποτα δεν έχει σημασία». Στο χρονικό σημείο [1:29:01] επανέρχεται στο θέμα του.

Γιώργος Κουμιώτης: Μου τηλεφώνησε λοιπόν ένας από τους παριστάμενους την προηγούμενη εβδομάδα και μου είπε, και μου είπε-δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, αλλά μπορεί να έρθει να το καταθέσει στο δικαστήριο- μου είπε, εφόσον ακούει από ραδιοφώνου, λέω την κυρία Σούρλα, λέγεται κυρία Αποστολάκη κι είναι δικηγόρος, να μάθει τον άντρα της σαν νομικός που είναι, τον άντρα της που είναι τεχνοκράτης, να συμπεριφέρεται πιο καλά στους συνανθρώπους του και να μην τους χαρακτηρίζει αλήτες. Έτσι μου είπε, κυρία Αποστολάκη, ένας εκ των μαρτύρων. Να πείτε του συζύγου σας να συμπεριφέρεται πιο σωστά και εν ανάγκη να του κάνετε μάθημα! Γιατί σ' αυτήν την κοινωνία, κυρία Αποστολάκη, εδώ είναι κι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση!

[2:07:25] – [2:08:01] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Ακροάτρια που σε τηλεφωνική επικοινωνία εκφέρει τη γνώμη της: Κάνετε πολλές ερωτήσεις στο ζευγάρι, που εγώ δεν είμαι εις θέση, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, αλλά μιλάω γενικά δεν θα βγει ένας άνθρωπος, να είναι άνθρωπος, να πει δεύτερη δουλειά απαγορεύεται. Τόσα παιδιά δικηγόροι, τόσοι δικηγόροι να 'χουν δυο και τρία παιδιά και τέσσερα και να μην έχουνε δουλειά κι άλλοι να 'χουν δυο και τρεις θέσεις! Και δεν μιλάμε μόνο για τους δικηγόρους, σε όλα τα επαγγέλματα. Μα δεν θα βγει ένας, ένα κυβερνητικός! Για αυτό σας λέω, συμφέροντα, γλύψιμο!

[2:48:34] – [2:51:23] (ένδειξη μέτρησης DVD)

Γιώργος Κουμιώτης: Το μόνο που θέλετε αυτή τη στιγμή είναι να εξαφανιστώ από προσώπου γης. Το ξέρω, σας είμαι μεγάλο εμπόδιο μέχρι την Κυριακή. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Άλλοι λένε, ευτυχώς δεν είσατε πολλοί, είσατε λίγοι, αυτός ο μπαγάσας, ο καρδιοχειρουργός, ο Ηλιόπουλος, γιατί το 'κανε αυτό, και τον έκανε, αυτόν τον αλήτη, όπως με λέει ο Σούρλας, ο Πέτρος, τον έκανε καλά. Κατάλαβες; Κατάλαβες; Το θέμα είναι πακέτο. Είναι, υπάρχουν και καλοί άνθρωποι απ' αυτήν την παράταξη, αλλά το πράγμα είναι πακέτο, είναι μόνο από εκείνη την πλευρά. Είναι πακέτο! Μιλάμε για τέτοιου είδους συμπεριφορές! Πήγε ο άλλος στον Αλμυρό και με αποκάλεσε αλήτη. Μπροστά σε φίλους μου! Έπεσε πάνω σε φίλους μου! Δημόσια με

είτε αλήτη ο Πέτρος ο Σούρλας κι έχει τα μούτρα τώρα και ζητάει κασέτες! Να με κάνεις τι, βρε αδερφέ; Τι να τις κάνεις τις κασέτες; Απάντησε πρώτον, γιατί με χαρακτηρίζεις έτσι σαν άνθρωπο, τι σου έχω κάνει. Δεύτερον πες μου γιατί τόσα χρόνια εσύ είσαι στις επάλξεις και ο κοσμάκης πεινάει. Γιατί εσύ, λέει η κυρία, η σύζυγός του, λέει παίρνει ο Πέτρος τώρα αντιμισθίες; Εντάξει, κυρία μου! Μπορεί να μην παίρνει τώρα, έπαιρνε πιο μπροστά. Δηλαδή τι; Είναι το θέμα του time, παίζεις ρόλο; Είναι θέμα timing που λένε, ε; Σ' αυτό ίσως να 'χετε και δίκιο. *[γελώντας ειρωνικά]* Το θέμα του timing, δηλαδή ο κύριος Πέτρος Σούρλας, που τώρα δεν είναι πρόεδρος του Οργανισμού Λομένος Βόλου, δεν ήταν μέχρι πρότινος; Δεν μετράει δηλαδή; Δεν μετρούσε; Είδατε το λιμάνι μας, ε, μεσουρανάει στη Μεσόγειο! Το διήυθνε κατά πώς έπρεπε! Και γιατί να μην γίνει ο άλος Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος; Ε, καλά, έγινε κανένας διαγωνισμός, κυρία μου; Έγινε κανένας διαγωνισμός; Δώσαμε εξετάσεις, το αποτέλεσμα που βγήκε ήταν Πέτρος Σούρλας, ο Πρόεδρος του Οργανισμού, όχι, διορισμένος! Από πού; Απ' το κόμμα! Λόγω προσόντων; Όχι! Από τι; Απ' το κόμμα! Λέει σαν Πρόεδρος δεν έπαιρνε πολλά χρήματα, έπαιρνε λέει μόνο 1200 ευρώ! 1200 ευρώ; Εδώ υπάρχουν νέοι των 592! Και τα 1200 του Πέτρου του Σούρλα στην Προεδρία ήτανε λίγα, χα! χα! χα! για χαρτζιλίκι, τον καφέ, για τον καφέ!!! Και ταυτόχρονα να 'σαι εκτιμητής στην Εθνική Τράπεζα, να στη EUROBANK, απ' ό,τι λένε. Ή επιβεβαιώστε τα ή διαψεύστε τα! Διαψεύστε τα, να τα διαψεύσω πρώτος εγώ. Εδώ εκτιμητής, εκεί εκτιμητής, εκεί Πρόεδρος! Εσείς κυρία μου, ήσασταν πιο μπροστά, η κυρία Σούρλα, η κυρία, πώς την είπαμε; Αποστολάκη. Εσείς που ζητάτε απ' τα κανάλια και απ' τα ραδιόφωνα, ζητάτε τις κασέτες για να μου κάνετε μηνύσεις. Εσείς κυρία Αποστολάκη, δικηγόρος της πόλης! Ήσασταν νομική σύμβουλος στο ΙΚΑ; Γιατί εσείς στο ΙΚΑ; Τόσοι δικηγόροι είναι! Έγινε διαγωνισμός; Πώς πήγατε στο ΙΚΑ; Πήγατε μετά στο νοσοκομείο. Είστε και τώρα στο νοσοκομείο. Πόσα παίρνετε από το νοσοκομείο; Ποιος σας έβαλε στο νοσοκομείο; Έγινε διαγωνισμός στο νοσοκομείο; Ε; Ποιος διαγωνισμός; Πότε έγινε ο διαγωνισμός; Γιατί τρεις συνάδελφοί σας δικηγόροι προσέφυγαν στο Σ.τ.Ε. για αυτή σας τη θέση; Κι έχετε τα μούτρα και βγαίνετε και θέλετε να κάνετε μήνυση σε μένα που τα λέω! Πάτε καλά ρε! Ο ένας έχει καταλάβει δέκα θέσεις. Η μακρή θέλει να γίνει δήμαρχος. Ο Σωτηράκης..... Δηλαδή εμείς είμαστε υποτακτικοί στην πόλη για να παίζετε μπάλα εσείς και εμείς το πόπολο θα σας αφήσουμε, ρε! Θα σας πετάξουμε στη θάλασσα ρε! Άντε γεια!

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας του Πέτρου Σούρλα, περιφερειακού συμβούλου Θεσσαλίας. Πρόκειται περί εκπομπών κατά τη διάρκεια των οποίων ο εκφωνητής αναφέρθηκε στον καταγγέλλοντα με τρόπο απαξιωτικό έως υβριστικό. Δεν πρόκειται περί πραγματικών γεγονότων, αλλά περί χαρακτηρισμών οι οποίοι δεν επιδέχονται επιδιορθώσεως, δεν ήταν απαραίτητη η τήρηση της από το άρθρο 27 του Π. Δ/τος 109/2010 προβλεπόμενης διαδικασίας επανορθώσεως. Εξάλλου εν όψει του ότι ο εκφωνητής αναφέρθηκε στην πλημμελή άσκηση από τον καταγγέλλοντα των καθηκόντων του ως περιφερειακού συμβούλου Θεσσαλίας είχε υποχρέωση να εκζητήσει τις απόψεις εκείνου κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.

Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών και λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 194/1.4.2003, 204/1.7.2004, 487/2.11.2009, 586/7.12.2010 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 5.000 ευρώ.

*Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης*

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία **ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.** ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο **ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ** Νομού Μαγνησίας, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 5.000 ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της εταιρείας ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στον Βόλο Μαγνησίας, στην οδό Λαρίσης 160, με ΑΦΜ 095328261, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Μαγνησίας.
2. Του Γεώργιου Κουμιώτη του Αντωνίου, με ΑΦΜ 043633430, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 16^η Σεπτεμβρίου 2011, καθαρογράφηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 3^η Οκτωβρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ