

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**Α Π Ο Φ Α Σ Η**
Αριθ. 258/4.7.2011

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την υπό της εταιρείας με την επωνυμία **ΘΡΑΚΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΞΑΝΘΗΣ**, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού **LIFE FM** Νομού Ξάνθης, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 28^η Ιουνίου 2011, κατά την οποία δεν εμφανίστηκε εκπρόσωπος της εταιρείας, καίτοι είχε κλητευτεί δια της Α.Π. 4957/21.6.2011 κλήσεως του Ε.Σ.Ρ. η οποία έχει παραληφθεί από την εταιρεία δια τηλεμοιότυπου όπως προκύπτει από την εκ της ίδιας μέρας επιβεβαιώσεως.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:
 - I. Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος έχει σκοπό τη μετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ενώ εξάλλου κατά το άρθρο 9 παραγρ. 1 του Συντάγματος, η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη.
 - II. Το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003 κατά το οποίο τα πρόσωπα που αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς.
 - III. Το άρθρο 5 παραγρ. 1 του Π. Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης ενώ εξάλλου τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μη δημιουργούν σύγχυση.

IV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου της εταιρείας με την επωνυμία **ΘΡΑΚΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΞΑΝΘΗΣ**, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού **LIFE FM** Νομού Ξάνθης, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από cd που απέστειλε τόσο ο ραδιοφωνικός σταθμός όσο και ο καταγγέλλων, ροής προγράμματος τους ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού κατά την 24.1.2011, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Εκπομπή «Ανοικτή γραμμή» με τον Πάνο Παπαδόπουλο, η οποία μεταδόθηκε στις 24.01.2011 από τις 12:00 έως τις 13:30

Π. Παπαδόπουλος: Προειδοποιώ τον κάθε κύριο Τσαρτσάρα και τον κάθε κομματικό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είτε είναι βουλευτής είτε είναι υπουργός: Όταν βγαίνει και μιλάει και κάνει δηλώσεις να είναι λίγο προσεκτικός. Διότι, όπως είπα και προηγουμένως το χειρότερο πράγμα στη ζωή και ειδικότερα στη σημερινή εποχή είναι το «ανοητεύειν». Ο κύριος Τσαρτσάρας λοιπόν το τελευταίο διάστημα και μου κάνει εντύπωση πως ο Αχιλλέας τόσο μα τόσο εύκολα κάνει τέτοιες δηλώσεις... Μου θυμίζει Μωραΐτη σε χειρότερη έκδοση. Στέλιο Μωραΐτη σε χειρότερη έκδοση. Πολύ χειρότερη έκδοση. Ο κύριος Τσαρτσάρας λοιπόν, τον τελευταίο καιρό μας βομβαρδίζει με δηλώσεις του τύπου το 2013, λέει για το μνημόνιο και τέτοιες ανοησίες, που ειλικρινά προκαλούν τη νοημοσύνη μας. Λοιπόν... Πριν λίγες ημέρες βγήκε λοιπόν στο κανάλι ΚΟΝΤΡΑ ο Νότης Μαριάς, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θέλετε λοιπόν να σας πω μία πολύ σκληρή και πικρή αλήθεια; Το μνημόνιο κυρίες και κύριοι είναι αυτό το οποίο θα σημαδέψει όλη την επόμενη γενεά. Θα σας βάλω λοιπόν να ακούσετε μέσα από την εκπομπή μου, τι λέει ο Νότης Μαριάς καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το μνημόνιο. Εικοσαετία και βάλτε κυρίες και κύριοι. Μία Ελλάδα υποτελή στις τράπεζες και στους Γερμανούς κυρίως. Και επειδή δεν πρέπει να έχουμε κορώνες, δεν πρέπει να πανικοβάλλουμε βασικά τον κόσμο αλλά κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι κομματικοί στυλ Τσατσάρα και λοιπά, που βγαίνουν και κάνουν τέτοιες δηλώσεις και γίνονται και πρωτοσέλιδα να είναι λίγο προσεκτικοί γιατί ο κόσμος έχει θυμώσει, έχει εκνευριστεί και με τον κύριο Τσαρτσάρα και με τον κύριο Σωκράτη Ξενίδη και με όλους αυτούς που βάζουνε μπροστά το κομματικό συμφέρον. Βλέπουνε μόνο την πάρτη τους και τον εαυτόλη τους και βγαίνουν και πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Σήμερα λοιπόν μέσα από την εκπομπή μου, σας βάζω κυρίες και κύριοι να ακούσετε ένα αποκαλυπτικό κομμάτι στο οποίο μιλάει ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Νότης Μαριάς. Ακούστε τον κυρίες και κύριοι προσεκτικά για να δείτε που πραγματικά βρισκόμαστε.

Μεταδίδεται το σχετικό απόσπασμα διάρκειας δέκα λεπτών.

Π. Παπαδόπουλος: Κυρίες και κύριοι... Αυτός που ακούσατε είναι ο κύριος Νότης Μαριάς, καθηγητής του πανεπιστημίου Κρήτης. Τον ακούσατε τι ακριβώς είπε. Τώρα θα ήταν βέβαια αστείο να πω κύριε Τσαρτσάρα έλα να κάνεις αντιπαράθεση τώρα... Είναι αστεία πράγματα αυτά τα οποία λέει ο ίδιος ο κύριος Τσαρτσάρας και θα υποβιβάζαμε πάρα πολύ τον πολιτικό διάλογο αν έτσι φθάναμε σε αυτό το σημείο. Επειδή όμως τα κομματικά στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχουν... λειτουργούν με μία φοβερή μα φοβερή ματαιοδοξία, θράσος και έπαρση, σας έβαλα να ακούσετε αυτή τη συνέντευξη που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μένα όταν την άκουσα στο

διαδίκτυο του Νότη Μαριά για να δείτε που πραγματικά βρίσκεται η Ελλάδα και που πραγματικά την κατακύλησαν ακριβώς η κυβέρνηση υποτέλειας, οι κυβερνήσεις οι οποίες δυστυχώς πάντα ήταν «yes man» των Αμερικάνων κυρίως και όταν κάποιος τόλμησε εν πάση περιπτώσει να τα βάλει και μαζί τους ή να το παίξει λίγο με τους Ρώσους είδατε στη συνέχεια τι τύχη είχε και αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Θα βάλω ένα μουσικό κομμάτι. Αν με ακούτε 20670 και 26344. Είστε ελεύθεροι να τοποθετηθείτε από την εκπομπή μου ανοικτά. Να πείτε ό,τι θέλετε. Και ο κύριος Τσαρτσάρας και αν είστε κομματικό στέλεχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και εσείς έχετε το ίδιο δικαίωμα. Και ο κύριος Ξενίδης και όλοι οι υπόλοιποι. Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και κυρίως εμάς μας ενδιαφέρει για τον Ξανθιώτικο λαό. Εδώ να φανταστείτε ότι ψηφίστηκε ένας αναπτυξιακό νόμος που καμία μα καμία νέα επένδυση δεν μπορεί να φέρει στην περιοχή μας. Και το χειρότερο ακόμη και οι νυν επενδύσεις πολύ δύσκολα θα κρατηθούν πλέον σε μία ακριτική περιοχή όπως είναι η Θράκη. Δεν κινδυνολογώ. Προς Θεού... Και είμαι άνθρωπος πολύ αισιόδοξος. Την καινούργια μέρα τη βλέπω νέα μέρα και καινούργιο αύριο. Ωστόσο τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα λένε οι καθηγητές, τα λένε οι επιστήμονες και όλοι αυτοί οι οποίοι με επικεφαλής τον Μίκη Θεοδωράκη τον τελευταίο καιρό ανέπτυξαν και μία κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών προκειμένου να μπορέσουν να μιλήσουν σαν Ελλάδα και σαν Έλληνες. Ας ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι από αυτά που μου αρέσει να περιπλανιούνται στη ζωή μου και στα όνειρά μου και σε λίγο ξανά μαζί. Τα τηλέφωνα μου επαναλαμβάνω 20670 και 26344.

Π. Παπαδόπουλος: Λοιπόν κυρίες και κύριοι να δούμε λίγο τις αθλητικές μας εφημερίδες σήμερα και τις βδομαδιάτικες και να δούμε επίσης και την εφημερίδα «Ακρίτας», η οποία κυκλοφορεί κάθε Σάββατο. Πως κυκλοφορεί λοιπόν ο «Ακρίτας» σχολιάζοντας την καθημερινότητα στην Ξάνθη Fm 100 κάθε μέρα 10 με 12 ο Βαγγέλης ο Βασιλειάδης στη συχνότητα 100 Fm. Το πρώτο δημοτικό συμβούλιο στα Βαθιά λέει ο Βαγγέλης Βασιλειάδης όταν είσαι ένοχος για την τραγωδία... Ο δήμος Ξάνθης τη νέα δημοτική περίοδο, κινδυνεύουν τα ελάφια στη Ροδόπη, δεν είχαμε ρυθμό στη Σκόντα Ξάνθης αναφέρεται, όχι στις συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολείων και αναπτύξεις τμημάτων. Πρώτο θέμα για την εφημερίδα: δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με τις πολιτικές μεθοδεύσεις. Θέλω να δικαστώ από τη δικαιοσύνη. Άμεση η αντίδραση του Αλέκου Κοντού στην πρόταση για παραγραφή. Σε κατάσταση απελπισίας οι πρατηριούχοι στα άδυστα του δήμου. Είναι τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας «Ακρίτας».

Συνεχίζει με το σχολιασμό των αθλητικών εφημερίδων.

Π. Παπαδόπουλος: Έχω πάρα πολλές διαμαρτυρίες στο blog του «Μαχητή» κυρίες και κύριοι από γονείς, οι οποίοι κάτι καταγγέλλουν και οι οποίοι κατηγορούν το δήμο Ξάνθης επειδή λέει το εξής... λένε γονείς οι οποίοι βγήκανε στο blog του «Μαχητή»: πήγανε λέει τα παιδιά στο παγοδρόμιο και τα έβαλαν να πληρώσουν από δέκα ευρώ. Και όσοι δεν ήθελαν τους είπαν, θα κάνουν μάθημα. Αγανακτισμένοι οι γονείς. Τα έχουνα βάλει με τους δασκάλους διότι πήγανε στα παιδάκια και το χειρότερο πράγμα κυρίες και κύριοι ... το ένιωσα κι εγώ σαν παιδί αυτό πολλές φορές στο δημοτικό σχολείο μικρός. Όταν η μάνα μου δεν είχε να μου δώσει εν πάση περιπτώσει και μας έλεγαν πολλές φορές οι δάσκαλοι ότι θα πάτε όσα παιδιά θα πάνε στο τάδε θεατράκι ή εν πάση περιπτώσει θα πάνε στην τάδε κινηματογραφική ταινία, θα πάνε κανονικά με το σχολείο και δε θα κάνουνε μάθημα. Τα υπόλοιπα θα καθίσουν στο σχολείο με το δάσκαλο να κάνουν μάθημα. Όπως αντιλαμβάνεστε μικρά παιδιά όλοι μας, θέλαμε να πάμε οπουδήποτε αλλού εκτός από το να κάνουμε μάθημα. Και ήταν πολύ μεγάλη έτσι η πίκρα των παιδιών και η δική μου τότε έτσι ψυχούλα όταν η μάνα μου δεν είχε

να μου δώσει για παράδειγμα και να πάω και εγώ στην κινηματογραφική προβολή ή να πάω σε ένα θεατράκι από αυτά τα οποία τότε πήγαιναν τα σχολεία. Κάπως έτσι φαντάζομαι θα ένιωσαν και πολλοί γονείς όταν πήγαν οι δάσκαλοι στην τάξη το σχολείο και είπαν λοιπόν στα παιδάκι ότι ξέρετε θα σας πάμε στο παγοδρόμιο. Όσα παιδιά δεν έρθουν δεν έχουν δέκα ευρώ δηλαδή οι γονείς τους για να τα στείλουν στο παγοδρόμιο, τότε θα κάνουνε μάθημα κανονικά και θα μείνουν εδώ στο σχολείο. Είναι ψυχές απλές, ψυχές ανθρώπινες, που αντιλαμβάνεστε πολύ καλά όλοι σας όσοι είστε γονείς ή όσοι περάσατε και από αυτό το στάδιο των παιδιών πως θα αισθανόσασταν. Εν πάση περιπτώσει οι γονείς, οι οποίοι βγαίνουν εδώ και καταγγέλλουν αυτή την κατάσταση λένε: έπρεπε να πάνε δωρεάν τα παιδιά μας στο παγοδρόμιο και όχι με υπερβολικό ποσό των δέκα ευρώ. Ρωτήσατε λέει εμάς τους γονείς αν μας περισσεύουν ρε τάδε εκπαιδευτικοί; Δήμαρχε, σε αντάλλαγμα της χρήσης στο Αμοιρίδειο έπρεπε να ζητήσεις δωρεάν λέει ένας πατέρας παραστάσεις για τα σχολεία. Αλλά ποιος να σκεφτεί... Όλοι είσαστε ίδιοι. Έχασες κι εσύ την μπάλα. Ντροπή σας! Αγανακτισμένοι οι γονείς βγήκανε στο blog του «Μαχητή» και πραγματικά διαμαρτύρονται για τα δέκα ευρώ, που υποχρέωσαν πολλά παιδάκια να πάνε στο κλειστό και όσα δεν είχαν –γιατί εκεί είναι επιλήψιμο... εγώ καταλαβαίνω το παγοδρόμιο είναι ένα καλό θέαμα επάνω στον πάγο, είναι κάτι το ξεχωριστό, το αντιλαμβάνομαι. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι το να πληγώνουν τα παιδάκια και να λένε ότι όσα παιδιά δεν πάνε στο παγοδρόμιο θα κάνουνε μάθημα... Τι μάθημα... Εμείς ακούγαμε τότε κάποια τέτοια πράγματα... Ήταν σαν τις εκδρομές. Οποιο παιδί δεν θα πάει στην εκδρομή, στην τάδε, θα κάνει σχολείο. Πήγαινα εγώ στη μάνα μου, τραβούσα κάτι φωνές, να κλάμα, να μάνα το ένα το άλλο, να μάνα επειδή εγώ είμαι χωρίς πατέρα δεν μπορώ να πάω εκδρομή, κλάμα, φωνές... Καταλαβαίνετε; Το χειρότερο πράγμα στη ζωή... Αγγελικές ψυχές να τις πληγώνεις έτσι. Πραγματικά σας μιλάω. Δεν ένιωσα καθόλου καλά... Δεν ένιωσα καθόλου, μα καθόλου καλά όταν στο blog του «Μαχητή» είδα τα μηνύματα αυτά να καταφθάνουν. Ένας άλλος επισκέπτης λέει το εξής: Τσιμουδιά λέει από τους πολιτικούς της Ξάνθης. Αναπτυξιακός της πλάκας, Natura της φάπας και από θεωρίες και πειράματα όσα θες. Άσχετοι μας οδηγείτε ευθεία στην καταστροφή. Μάλιστα. Και ξεμπροστιάζουν και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας: Σωτηράκη να βγεις να πεις ευχαριστώ πάλι στον Ξενίδη για το τίποτα. Και τον χαρακτηρίζουν μάλιστα τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και ως γλείφτη, γιατί βγήκε έβγαλε δύο δελτία τύπου, διότι έκαναν μία συνάντηση με τον κύριο Ξενίδη. Αυτό που έχω να πω είναι ένα πράγμα. Ότι ο αναπτυξιακός αυτός το μόνο που δεν εννοεί είναι η ανάπτυξη της Ξάνθης. Και πολύ φοβάμαι τα πράγματα θα χειροτερέψουν ακόμη πιο πολύ στην πορεία. Εν πάση περιπτώσει είμαστε αισιόδοξοι ότι μας οδηγεί το όνειρό μας. Έχουμε ελπίδα. Ο Θεός της Ελλάδας δεν θα αφήσει τη χώρα μας έτσι ούτε να πτωχεύσει ούτε να οδηγηθεί σε τέτοιες περιπέτειες. Αλλά σίγουρα αυτοί που έχουν την ευθύνη όλων αυτών των καταστάσεων αποδεικνύεται από τα συνεχή αλαλούμ στα διάφορα πορίσματα όσο και από τις καθημερινές προκλήσεις απέναντι στη νοημοσύνη μας ότι κυρίες και κύριοι δε βάζουν μυαλό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δε βάζουν μυαλό. Βγαίνει τώρα Τσαρτσάρας, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ... Πολύ καλό παιδί... Άριστο παιδί... Αλλά κάθεται και μας λέει: κάντε υπομονή, το 2013 τελειώνει το μνημόνιο. Τι τελειώνει το μνημόνιο βρε Αχιλλέα. Εδώ βγήκε ο καθηγητής του πανεπιστημίου και λέει το 2024 και αν... Η επόμενη γενιά θα υποφέρει! Αυτά λένε. Ποιος λέει λοιπόν αλήθεια; Ο καθηγητής του πανεπιστημίου ή ο κύριος Τσαρτσάρας που ακόμη δε βγήκε να μας πει δυο κουβέντες για τη ζάχαρη. Που αν δεν υπάρχουν ζαχαρότευτλα, θα κλείσει και το εργοστάσιο των Σερρών.

Επιτέλους τουλάχιστον ας σταματήσουν να εμπαίζουν τη νοημοσύνη μας. Να βάλουμε ένα μουσικό κομμάτι.....

Π. Παπαδόπουλος: Εγώ νομίζω πάντως κυρίες και κύριοι ότι όσα παιδάκια ήταν έτσι φτωχά και δεν είχαν το δεκάρικο, τα δέκα ευρώ και λίγο πολύ σε μια τάξη μπορεί να ξέρει ο δάσκαλος και πρέπει να ξέρει πάντα ποια παιδιά δεν έχουν έτσι τα χρήματα για να πάνε στο παγοδρόμιο, θα μπορούσαν να τα βάλουνε δωρεάν όπως άλλωστε υπήρχε και η προσφορά εδώ. Στα δύο εισιτήρια, έπαιρνες το ένα δωρεάν. Το λέω αυτό γιατί το χειρότερο πράγμα σας είπα και επειδή ακόμη και τώρα έχω αποθηκευμένα από την παιδική μου ηλικία... Ξέρετε μερικά πράγματα δεν μπορείς να τα ξεχάσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να σου λένε θα πάμε το σχολείο εκδρομή στη Θάσο, να σου λένε, να σου ζητάνε π.χ. 10-15 ευρώ να μη έχεις και να σου λένε από πάνω να στη βγαίνουνε όσοι δεν πάνε στη Θάσο, θα κάνουν στην ολοήμερη εκδρομή, θα κάνουνε σχολείο. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν... Πήγαινες λοιπόν μετά στη μάνα, ξεπούσες. Βρε μάνα, δεν ξέρω, μα δεν έχω, βρε βρες... Τι θα κάνω; Σχολείο να κάνω; Χειρότερο πράγμα υπάρχει; Οι άλλοι να διασκεδάζουν στην εκδρομή, τα άλλα παιδάκια και εσύ να κάνεις σχολείο; Ή τουλάχιστον θα μπορούσαν απλά να πούνε: όσα παιδιά δεν έχουνε λεφτά για το παγοδρόμιο είναι ελεύθερα να πάνε να παίξουν στο... Ένα ευρώ χρειάζεται, ενάμιση... πόσο... ξέρω κι εγώ πόσο χρειάζεται το παιχνίδι... Έτσι είναι. Το χειρότερο πράγμα. Να πηγαίνουνε οι συμμαθητές σου να δούνε ένα θέαμα και τους άλλους να τους υποχρεώνουνε να κάνουνε σχολείο. Όχι ότι γίνεται μάθημα. Απλά τους έχουνε εκεί να τους τυραννάνε. Να τους έχουνε εκεί να περιμένουνε το κουδούνι να χτυπήσει για να σηκωθούνε να πάνε σπίτι.

Στη συνέχεια υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο για το θέαμα στο παγοδρόμιο και μετά από αυτό σχολιάζει για τη Σκόντα Ξάνθης.

Ο εκφωνητής δέχεται συγχαρητήρια από ακροατή για την επιλογή των τραγουδιών.

Π. Παπαδόπουλος: Να, λοιπόν που και τα τραγούδια μας αρέσουνε στον κόσμο. Άλλωστε είναι επιλογές όλα. Κατάλληλα έτσι για την εποχή μας. Κατάλληλα γιατί ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί. Το κακό είναι ότι δεν έχουν καταλάβει ούτε τι συμβαίνει. Σήμερα διαβάζω για παράδειγμα από εκείνον τον λελέ της Νέας Δημοκρατίας το Βουλευτή τον Άρη τον Σπηλιωτόπουλο, που θα φάει το ξύλο της αρκούδας. Αυτός ο πολιτικός θα φάει το ξύλο της αρκούδας. Θυμηθείτε με. Βγήκε ο άνθρωπος, τα έλυσε όλα η Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος υποφέρει και αντί να μας πει για την ουσία της υπόθεσης, βγήκε να μας πει ο κύριος Σπηλιωτόπουλος να ζητήσει την επιστροφή του Ρουσόπουλου στη Νέα Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι χθες έκανε μία συνταρακτική αποκάλυψη η εφημερίδα το «Πρώτο Θέμα». Προσέξτε να δείτε: Εταιρείες, οι οποίες είχανε τον κύριο Σπηλιωτόπουλο την εποχή που ήτανε Υπουργός Τουρισμού... Κατέθεσαν αγωγή εναντίον του και εναντίον της κοπέλας, η οποία τον συνόδευε. Γιατί ο κύριος Σπηλιωτόπουλος ως γόνος Κολωνακίου με σπίτι, με διώροφα και λοιπά και απορεί κανείς πως έκανε τόσο μεγάλη περιουσία από έναν απλό μισθό σαν βουλευτής διότι ο πατέρας του δάσκαλος... από ότι γνωρίζω δηλαδή είναι δάσκαλος ο πατέρας του. Έτσι; Πως μπόρεσε ο κύριος Σπηλιωτόπουλος σε χρόνο ρεκόρ να κάνει τέτοια περιουσία και σπίτια και διώροφα ειλικρινά μου κάνει εντύπωση. Θα πω όμως κάτι πολύ απλό. Ως Υπουργός λοιπόν Τουρισμού δεν πλήρωσε -και δεν πλήρωσαν προφανώς και αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν μετά-αεροπορικά εισιτήρια στο Κατάρ, ταξίδια τα οποία ξέρετε πόσο κοστίζουνε στην Ελλάδα κυρίες και κύριοι; 450.000 ευρώ. Και έρχεται τώρα η εταιρεία και καταθέτει αγωγή και στον κύριο Σπηλιωτόπουλο και στην γκόμενα, η οποία τον συνόδευε. Και είναι οι αποκάλυψεις οι οποίες ακολουθούν, οι αποκάλυψεις οι οποίες ας το πούμε για τη χλιδατή ζωή του Άρη του Σπηλιωτόπουλου... Είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Ποιοι μας κυβερνάνε... Ποιοι μας κυβερνάνε... Να, αυτά τα λαμόγια

έχουμε τη μεγάλη ευθύνη και για τον Καραμανλή που έπεσε αλλά και για τα όσα περνάει ο τόπος. Ακούστε λοιπόν για να δείτε, για να δείτε το πόσο μας δουλεύουν οι πολιτικοί μας. Προσέξτε να δείτε. Ο κύριος Σπηλιωτόπουλος λοιπόν, ο οποίος βγαίνει, βάζει τις γραβάτες του εκεί και το παίζει Κολωνάκι place, χρωστάει στην εταιρεία αυτή που έκανε τα ταξίδια, χρωστάει κοντά στις 150.000 ευρώ. Και τα ζητάει πλέον η εταιρεία... Μιλάμε για χλιδατή ζωή. Μιλάμε για πράγματα τα οποία προκαλούνε. Δεν μπορεί δηλαδή εμείς να ακούμε για του συνταξιούχου τα 100 ευρώ και τα 200 ευρώ το μήνα και να έρχεται τώρα και να μαθαίνεις για τη χλιδατή ζωή του κυρίου Σπηλιωτόπουλου, ο οποίος ζούσε ζωή χαρισάμενη ως Υπουργός. Με ξάνε λεφτά συνοδοί, παρτάκια και υψηλή πολιτική. Υψηλή πολιτική. Κυρίες και κύριοι δεν ξέρω αλλά έχω την εντύπωση και ακόμα οι πολιτικοί νομίζουν ότι μπορούν να συνεχίζουν να παίζουν με τη νοημοσύνη μας. Ας βάλουμε ένα μουσικό κομμάτι... Σε λίγο θα σας διαβάσω μέσα από την εκπομπή μου το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» για να δείτε και τη ζωή του κυρίου Σπηλιωτόπουλου. Τη χλιδατή ζωή του κυρίου Σπηλιωτόπουλου με λεφτά του δημοσίου όμως. Όχι δικά του χρήματα. Το να είσαι γιος του Λάτση και να κάνεις ότι κάνεις και να πληρώνουν οι γονείς άντε πάει και λέει. Αλλά να είσαι τώρα ο γιος του δάσκαλου, που έγινες Βουλευτής, σε έκανε Υπουργό ο Καραμανλής και εσύ κάνεις χλιδατά ταξίδια των 400.000 ευρώ στο Κατάρ και εδώ κι εκεί και έρχεται μετά... δεν τα πληρώνετε και σας τα ζητάει η εταιρεία είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.

Π. Παπαδόπουλος: Λοιπόν... Πολυτελείς σουίτες κυρίες και κύριοι σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και θωρακισμένες λιμουζίνες χρησιμοποιούσε ο πρώην Υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος στέλνοντας το λογαριασμό στον ελληνικό λαό σύμφωνα με δημοσίευμα του «Πρώτου Θέματος». Όπως γράφει η εφημερίδα μόνο το διάστημα Μάιος-Δεκέμβριος 2008 τα ταξίδια του κυρίου Σπηλιωτόπουλου στοίχισαν στον ελληνικό λαό -προσέξτε- 702.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι; Από Μάιο... Μάιο-Δεκέμβριο του 2008. Και αυτόν τον άνθρωπο τον έχει ο Σαμαράς τώρα και βγαίνει ο κύριος Σπηλιωτόπουλος και κάνει και δηλώσεις. Για άραξε γιατί έχουμε θυμώσει μαζί σου πάρα πολύ Άρη! Για καθίστε μη χρησιμοποιήσω τη λέξη που αρχίζει από κ... Για καθίστε καλά πλουσιόπαιδα του Κολωνακίου. Όσιμα πλουσιόπαιδα του Κολωνακίου για καθίστε καλά και σταματήστε να προκαλείτε όχι μόνο τον ελληνικό λαό αλλά και τους ίδιους τους νεοδημοκράτες. Γιατί για την κατάντια της Νέας Δημοκρατίας είστε υπεύθυνοι εσείς. Προσέξτε λοιπόν... Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα το «Πρώτο Θέμα» το διάστημα Μάιος-Δεκέμβριος 2008 τα ταξίδια του κυρίου Σπηλιωτόπουλου στοίχισαν στον ελληνικό λαό 702.000 ευρώ. Ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας διέμενε σε προεδρικές σουίτες των 3500 ευρώ τη βραδιά και έκανε βόλτες στα μπαρ το Σόχο με θωρακισμένες υπερπολυτελείς λιμουζίνες, που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς ο πρώην Υπουργός επισκέφθηκε τη Μαδρίτη για τη διεθνή έκθεση Fitur και έμεινε σε σουίτα του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου Ritz με κόστος διαμονής τα 3500 ευρώ τη βραδιά. Ενώ η συνολική του χρέωση ανήλθε στα 21.068 ευρώ. Που κατάντησαν την Ελλάδα οι Σπηλιωτόπουλοι. Που την κατάντησαν! Λοιπόν... Το διάστημα 6-9 Μαΐου ο Σπηλιωτόπουλος βρέθηκε στο Ντουμπάι για την έκθεση Arabian Travel Market. Έμεινε στην προεδρική σουίτα του Jamerican Emirate Tower με τιμή 3293 ευρώ τη βραδιά. Το Σεπτέμβριο πήγε στη Θεσσαλονίκη και διέμεινε στη σουίτα του Daios με κόστος 2.225 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα ο πρώην Υπουργός άφησε οικονομικές εκκρεμότητες 667.000 ευρώ στο ταξιδιωτικό γραφείο Active World με αποτέλεσμα η επιχείρηση να προσφύγει στα δικαστήρια κατά του δημοσίου. Ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου αναφέρει στην εφημερίδα: είμαι στα όρια της οικονομικής χρεωκοπίας

εξαιτίας της οφειλής αυτής. Το γεγονός ότι δεν έχω κλείσει είναι θαύμα. Καταλάβετε κυρίες και κύριοι; Εδώ μιλάμε για χλιδή. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα ο πρώην Υπουργός άφησε ένα ακόμη φέσι σε έλληνα ιδιοκτήτη εταιρείας μεταφοράς VIP στο Λονδίνο. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Hermes Travel Agency, Δημήτρης Χατζηθεοδωρίδης αν και πρόσφερε τις υπηρεσίες του στον πρώην Υπουργό με τέσσερις λιμουζίνες κατά τη διάρκεια δύο υπηρεσιακών ταξιδιών του στη βρετανική πρωτεύουσα στα τέλη του 2008 δεν πληρώθηκε ποτέ. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο κύριος Χατζηθεοδωρίδης διεκδικεί από το ελληνικό δημόσιο το ποσό των 14.554 λιρών συν τους τόκους για τις υπουργικές μετακινήσεις κατά τις περιόδους 24-28 Οκτωβρίου και 7-13 Νοεμβρίου 2008. Αυτός ο Υπουργός λοιπόν κυρίες και κύριοι στοίχισε στον ελληνικό λαό 1.000.000 ευρώ πολυτέλεια, χλιδή σε ένα χρόνο ξαφνικά. Τον είδαμε με βίλες, τον είδαμε με μία μεγάλη περιουσία και όταν τον καλέσανε για το πόθεν έσχες άρχισε άρες μάρκες κουκουνάρες να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η χώρα μας έφτασε σε αυτό το μαύρο χάλι. Γιατί δεν πλήρωνε ο ίδιος. Πλήρωνε το ελληνικό κράτος. 1.000.000 ευρώ οι μετακινήσεις του. Ντουμπάι, Μαδρίτη, πολυτελείς σουίτες, άρτυ... να που κατάντησε λοιπόν η Ελλάδα κυρίες και κύριοι. Και γιατί κατάντησε η Ελλάδα όπως κατάντησε. Και νομίζω ότι τουλάχιστον από σεβασμό στους Έλληνες, δεν πρέπει να μιλάει. Δεν πρέπει να μιλάει ο κύριος Σπηλιωτόπουλος και όχι να βγαίνει και να λέει του σαμαρά να πάρουμε πίσω και τον Ρουσόπουλο... Βρε, δεν παίρνετε όλη την παρέα σας εκεί, να κάνετε ένα δικό σας κόμμα, κόμμα Κολωνάκι place, να πάρετε και τον Καραμανλή μαζί παρέα, που βγαίνετε... μας έχετε θυμώσει! Που είναι ο κύριος Μωραΐτης, ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ; Που είναι η κυρία Σούλα Ιακωβίδου; να μας πούνε για τον κύριο Σπηλιωτόπουλο, που δίνουν συνεχώς άλλοθι στο ίδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με όλα αυτά τα εγκλήματα που έχουνε κάνει; Που είναι; Και βλέπετε τι συμβαίνει. Τη μία Κυριακή βγαίνει η σουίτα του Πάγκαλου. Ξέρετε την απέλυσαν μια υπάλληλο εκεί του ξενοδοχείου της Αθήνας, διότι τη θεώρησαν υπεύθυνη γιατί διέρρευσε ότι η σουίτα στην οποία έμενε ο Πάγκαλος για να υποδεχτεί την Πρωτοχρονιά, την πλήρωσε μεγαλοεπιχειρηματίας, εφοπλιστής. Και απέλυσαν την υπάλληλο διότι το διέρρευσε στην εφημερίδα. Δε θέλουν να φαίνεται. Δε θέλουν να μαθαίνει κανείς τίποτα. Μουσική θα βάλουμε. Σε λίγο κοντά σας.....

Π. Παπαδόπουλος: Έναν γονέα, ο οποίος θέλει να μας πει για το προηγούμενο θέμα το οποίο είχα θίξει... Για τους δασκάλους, που ζητάνε χρήματα από τα παιδιά, από τους γονείς εκεί για να πάνε τις εκδρομές πήρατε κύριε μου;

Ακροατής: Εγώ παίρνω να πω... Έχω δυο παιδιά. Το ένα πάει στο γυμνάσιο, το άλλο πάει στο δημοτικό.

Π. Παπαδόπουλος: Ωραία...

Ακροατής: Και κάθε χρόνο πέρα από όλα τα άλλα τα χαράτσια για τη δωρεάν παιδεία έχουμε και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων από 25 ευρώ. Και εντωμεταξύ είναι... το θέμα είναι ότι ενώ έχουμε δωρεάν παιδεία τη μια μας λένε να αγοράζουμε χαρτί για τα φωτοτυπικά, την άλλη κι εγώ δεν ξέρω τι... Αλλιώς γιατί πληρώνουμε φορολογία; Για να περνάνε κάποιοι καλά και να πηγαίνουνε όπως είπατε κι εσείς βόλτες ή να αγοράζουν ξενοδοχεία ή ...

Π. Παπαδόπουλος: Σουίτες, σουίτες πολυτελείς, χλιδάτη ζωή...

Ακροατής: Έστω και 25 ευρώ από δυο παιδιά, 50 ευρώ είναι υπολογίσιμα λεφτά αυτό τον καιρό.

Π. Παπαδόπουλος: Μα, εκεί είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα των αντιθέσεων. Ο Υπουργός να πληρώνει για ένα ταξίδι, μια βραδιά 4500 ευρώ, εμείς οι Έλληνες τα πληρώνουμε.

Ακροατής: Τι σκατά δωρεάν παιδεία έχουμε; Τα πληρώνουμε όλα.

Π. Παπαδόπουλος: Δωρεάν παιδεία είναι λίγο αν μου επιτρέπετε..

Ακροατής: Δωρεάν υγεία έχουμε φακελάκι... Δωρεάν παιδεία έχουμε πληρώνουμε φροντιστήρια δε μας έχει μείνει πετσά πάνω μας από το να πληρώνουμε χρόνια και ζαμάνια. Βέβαια το καθήκον του κάθε γονιού είναι αυτό, θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Αλλά τι σκατά δωρεάν είναι που όλα τα πληρώνουμε;

Π. Παπαδόπουλος: Τι να πω... Και ειδικά τώρα που μου είπατε για την παιδεία, δύο γνωστούς είχα που πήγανε στο νοσοκομείο και κάνανε το λάθος Παρασκευή Σάββατο ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο... περιττό να σας περιγράψω τι μου είπαν. Αφήστε τα καλύτερα.

Ακροατής: ΤΕΒΕ έχουμε, οδοντίατρο δεν καλύπτει, το ένα δεν καλύπτει ... Πας να κάνεις έναν υπέρηχο αν φοβηθείς λίγο για την ζωή σου, πληρώνεις υπέρηχο καρδιάς... Πλήρωσε το ένα... Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή να πούμε.

Π. Παπαδόπουλος: Τέλοσπαντων.

Ακροατής: Ευχαριστώ πολύ.

Π. Παπαδόπουλος: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε κυρίες και κύριοι να ακούσουμε.....

Π. Παπαδόπουλος: Έχω πάρει και τον Ιγνάτιο Γαλάτη κυρίες και κύριοι, έναν Νεοδημοκράτη έτσι αγωνιστή κιάλας της παράταξης αυτής για να του πω πως σχολιάζει αυτές τις νέες αποκαλύψεις του «Πρώτου Θέματος» που σήμερα βγήκαν και στο διαδίκτυο για τον κύριο Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος από τη μια δεν έχει αντιληφθεί ότι μας έχει θυμώσει όλους τους πολίτες. Να ρωτήσω λοιπόν έναν Νεοδημοκράτη, γιατί τον κύριο Μωραΐτη δεν τον βρίσκω. Έχει εξαφανιστεί όπως επίσης και την κυρία Ιακωβίδου, έναν πρώην Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ τον κύριο Γαλάτη να μας πει πως βλέπει και πως κρίνει έναν Υπουργό του αυτής της προηγούμενης άθλιας κυβέρνησης, διότι περί αθλίας κυβέρνησης πρόκειται. Έχω θυμώσει κυρίες και κύριοι. Κοντά στο 1.000.000 ευρώ σε σουίτες πολυτελείς Ντουμπάι και λοιπά και ψάχνουν τώρα να βρουν να πληρωθούν οι άνθρωποι με τις λιμουζίνες που δίνανε στον κύριο Σπηλιωτόπουλο. Ο γιος του δάσκαλου δεν μπορούσε να πάει με ένα απλό αυτοκινητάκι. Έπρεπε να πηγαίνει λοιπόν στο Σόχο με τις γκόμενες και τους συνοδούς και τις συνοδές και να τον πληρώνει ο ελληνικός λαός. 4000 σουίτα. Δεν κατάλαβα δηλαδή... 4000 ευρώ σουίτα. Με πληρωμένα τα μπανάκια τους... Και βγαίνει τώρα ο κύριος Σπηλιωτόπουλος να ζητήσει και την επιστροφή του κυρίου Ρουσόπουλου να πούμε. Επειδή έχουνε κοινά βιώματα προφανώς, κοινές βίλες. Ξέρω κι εγώ... Όλοι αυτοί με διώροφες βίλες και πισίνες έχουνε βρεθεί. Και έχουμε θυμώσει. Είμαστε θυμωμένοι κύριε Σαμαρά. Θυμωμένοι με αυτά τα οποία βλέπουμε. Και έχω έναν Νεοδημοκράτη, τον κύριο Γαλάτη, να μου πει πως κρίνει... δε μιλάμε για πέντε-δέκα χιλιάδες ευρώ. Εδώ μιλάμε κοντά στο ένα εκατομμύριο τα ταξίδια αυτά σχεδόν σε ένα χρόνο. Με σουίτες πολυτελείς. Θεσσαλονίκη, Μαδρίτη, Ντουμπάι. Τι γίνεται; Για αυτό έφτασε αυτή η χώρα εδώ που έφτασε. Να μας πει ο ίδιος πως αισθάνεται και αν του αρέσει δηλαδή... Λέξη σήμερα ο κύριος Σπηλιωτόπουλος για όλα αυτά. Γιατί το «Θέμα» δημοσίευσε και την αγωγή, την οποία κατέθεσαν εναντίον του κυρίου Σπηλιωτόπουλου. Η εταιρεία στην οποία οφείλει πάει για πτώχευση και ο άνθρωπος κινδυνεύει να κλείσει γιατί δεν πληρώνονται αυτά τα χρήματα που ο κύριος Σπηλιωτόπουλος κατασπατάλησε. Και να μας πει ο κύριος Γαλάτης πως κρίνει τη δήλωση του κυρίου Σπηλιωτόπουλου να επιστρέψει ο Ρουσόπουλος, όλη εκείνη η παρέα στον Καραμανλή, να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία και να μη λέει λέξη εδώ, το χρήμα... Ποιος θα το πληρώσει το χρήμα αυτό με την αγωγή που έχουν κάνει εναντίον του κυρίου Σπηλιωτόπουλου και της συνοδού του; Αυτό να μας πει. Κύριε Γαλάτη, καλή σας μέρα...

Ι. Γαλάτης: Καλημέρα.

Π. Παπαδόπουλος: Δεν ξέρω, πως αισθάνεσαι κύριε Γαλάτη;

Ι. Γαλάτης: Απαίσια.

Π. Παπαδόπουλος: Δηλαδή ειλικρινά σας μιλάω. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε το «Πρώτο Θέμα» ή αν το μάθατε αυτό που σας λέω αλλά υπάρχει οργή. Οργή υπάρχει.

Ι. Γαλάτης: Το ίδιο υφίσταμαι και εγώ. Μία οργή. Έχει ξεχειλίσει θα έλεγα το ποτήρι και δεν είναι μόνο οργή διότι βλέπουμε τον κύριο Σπηλιωτόπουλο να προκαλεί επιπλέον κιάλας με το όνομα που προαναφέρατε και με άλλους. Αυτοί οι νεόπλουτοι δυστυχώς μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε.

Π. Παπαδόπουλος: Τόσο χρήμα... Τόσο χρήμα όμως είχατε κύριε Γαλάτη επί κυβερνήσεώς σας; Τόσο χρήμα βρε παιδί μου;

Ι. Γαλάτης: Είχαμε... τελοσπάντων...

Π. Παπαδόπουλος: Είχατε... Εννοώ οι Υπουργοί σας. Αυτοί του Τουρισμού που κάνανε τις λεζάντες. Τόσο χρήμα; Άσκοπα; Δηλαδή δεν μπορούσε... Πήγαινε στο εξωτερικό και έπρεπε να έχει τρεις λιμουζίνες VIP και λοιπά... Τι είναι...

Ι. Γαλάτης: Δεν ήταν μόνο του Τουρισμού. Και άλλοι δυστυχώς Υπουργοί εκείνης της κυβέρνησης είχαμε δει να κάνουν τα ίδια πράγματα...

Π. Παπαδόπουλος: Όχι, όχι αυτοί που ήταν κοντά στον Καραμανλή προκαλούσανε.

Ι. Γαλάτης: Ναι κι άλλοι κοντά στον Καραμανλή.

Π. Παπαδόπουλος: Μάιο-Δεκέμβριο προσέξτε να δείτε...

Ι. Γαλάτης: Ξεχνάμε του Ευριπίδη τελευταία;

Π. Παπαδόπουλος: Μάιος-Δεκέμβριος του 2008 τα ταξίδια του κυρίου Σπηλιωτόπουλου στοίχισαν στον ελληνικό λαό λέει η εφημερίδα 702.000 ευρώ. Ο πρώην Υπουργός διέμενε σε προεδρικές σουίτες των 3500 ευρώ τη βραδιά και έκανε βόλτες στα μπαρ του Σόχο με θωρακισμένες υπερπολυτελείς λιμουζίνες που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Εδώ δηλαδή αποδεικνύεται το όριο της σπατάλης.

Ι. Γαλάτης: Στο Υπουργείο Τουρισμού έχουμε δει πολλά τέτοια φαινόμενα. Πάρα πολλά.

Π. Παπαδόπουλος: Και ρωτάω λοιπόν εγώ ως απλός Έλληνας. Χρωστάει ο άλλος 500 ευρώ, 1000 και τον απειλούνε θα τον πάνε μέσα. Εδώ τι γίνεται με αυτή την σπατάλη; Ένας πολιτικός δεν έχει μπει μέσα. Ο ένας συγχωρεί τον άλλον. Τι γίνεται;

Ι. Γαλάτης: Εγώ θα προχωρήσω και θα πω ποιοι είναι αυτοί που τους ελέγχουνε για να μπει και ο ελέγχων μαζί με τον ελεγχόμενο μέσα. Διότι όταν ο κάθε υπουργός δεν έχει το φόβο του ελέγχου κάνει ανεξέλεγκτες κινήσεις. Και δεν είναι ο μοναδικός δυστυχώς.

Π. Παπαδόπουλος: Προηγουμένως είχα μια συνέντευξη του Νότη Μαριά, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης...

Ι. Γαλάτης: Την άκουσα. Την άκουσα και...

Π. Παπαδόπουλος: Πως αισθανθήκατε; Να έρθει ο κύριος Τσαρτσάρας ο οποίος μας λέει το 2013 τέλος. Κάντε υπομονή λέει. Τέλειωσε το μνημόνιο. Εδώ ο καθηγητής μας τα λέει πολύ διαφορετικά. Σε λίγο θα βάλουμε υποθήκη τα ελληνικά νησιά κύριε Γαλάτη.

Ι. Γαλάτης: Μα, γιατί άρχισαν τώρα ξαφνικά όλοι να μιλάνε για τα πετρέλαια της Ελλάδος, το αέριο της Ελλάδος, τα νησιά της Ελλάδος... Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Κι ακόμη πολύ περισσότερο ότι ασχολούνται και οι φάκελοι. Οι φάκελοι... με ό,τι ασχολούνται οι φάκελοι κάτι ύποπτο κρύβεται από πίσω. Ε, θα το δείτε...

Π. Παπαδόπουλος: Μάλιστα. Τον θέλετε τον κύριο Ρουσόπουλο εσείς στη Νέα Δημοκρατία πίσω;

Ι. Γαλάτης: Ορίστε;

Π. Παπαδόπουλος: Τον θέλετε τον κύριο Ρουσόπουλο εσείς στη Νέα Δημοκρατία πίσω;

Ι. Γαλάτης: Εγώ δεν τον ήθελα από την πρώτη μέρα που ήρθε. Ποιος ήταν αυτός ο κύριος...

Π. Παπαδόπουλος: Ο κύριος Άρης Σπηλιωτόπουλος.

Ι. Γαλάτης: Ε, εντάξει...

Π. Παπαδόπουλος: Πως είδατε την πρότασή του;

Ι. Γαλάτης: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής: ο Ρουσόπουλος ήταν αυτός, που στην ουσία πέταξε απ' έξω τον Άρη τον Σπηλιωτόπουλο. Ξαφνικά ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος ερωτεύεται τον Ρουσόπουλο και τον ζητάει και τον υπερασπίζεται. Τι να πω... Εδώ είναι το θέατρο του παραλόγου. Δυστυχώς.

Π. Παπαδόπουλος: Αισθάνεστε υπερήφανος σαν Νεοδημοκράτης και σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία μειώνει την ψαλίδα που λένε από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που βλέπετε να βγαίνουν ξαφνικά αυτά που βγαίνουνε για τον κύριο Σπηλιωτόπουλο; Μιλάμε για 702.000 ευρώ. Σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία, με σουίτες, με... Δηλαδή τι πράγματα ρε παιδί μου... Τόσο πολύ...

Ι. Γαλάτης: Δυστυχώς δεν αισθάνομαι υπερήφανος ούτε για τη Νέα Δημοκρατία ούτε και για τα υπόλοιπα κόμματα πλην εξαιρέσεων κάποιων. Αλλά δυστυχώς και οι σφυγμομετρήσεις που γίνονται έξω, τα γκάλοπ πάντοτε βάζουν τα δύο μεγάλα κόμματα, αυτά που βρίσκονται μέσα στη Βουλή δηλαδή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νέα Δημοκρατία. Ποιο από τα δυο θα θέλετε και λοιπά και βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα. Εάν το αφήνανε ελεύθερο στον κόσμο τότε θα παίρνανε την πραγματική... τα πραγματικά μηνύματα τα οποία δεν τα βάζουν ως ερωτήματα διότι φοβούνται τις απαντήσεις.

Π. Παπαδόπουλος: Πάντως η Κίνηση η Ανεξάρτητη αυτή του Μίκη Θεοδωράκη βγήκανε blog με τον ίδιο τίτλο, 10000 επισκέπτες είχανε σε χρόνο ρεκόρ.

Ι. Γαλάτης: Εκεί θα πάμε δυστυχώς. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις χώρες ξεσηκώνεται ο κόσμος. Εχθές είδαμε στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες...

Π. Παπαδόπουλος: Κύριε Γαλάτη...

Ι. Γαλάτης: ...στις Βρυξέλλες να ξεσηκώνεται ο κόσμος. Που; Στις Βρυξέλλες. Μη βιαζόμαστε. Πολλά θα δούμε σε λίγο. Χθες βγήκανε στις Βρυξέλλες με απεργίες κατά της ακρίβειας και κατά της φτώχειας που έρχεται. Αύριο να δούμε που θα πάει.

Π. Παπαδόπουλος: Κάποιοι κερδοσκοπούν όμως...

Ι. Γαλάτης: Βεβαίως.

Π. Παπαδόπουλος: Το είπε ο καθηγητής ο κύριος Μαρίας ότι όλα αυτά είναι ένα σχέδιο λέει. Κάποιοι κερδοσκοπούν.

Ι. Γαλάτης: Το 1982 είχα διαβάσει το βιβλίο του Kissinger. Αυτά έλεγε τότε ο Kissinger ότι εδώ θα οδηγηθούμε κι εδώ οδηγηθήκαμε δυστυχώς. Ο Kissinger το είχε πει από τότε.

Π. Παπαδόπουλος: Μάλιστα. Κύριε Γαλάτη, έχουμε κάτι νέο, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο... Έχετε να μας πείτε κάτι σημαντικό μέσα από την εκπομπή μας;

Ι. Γαλάτης: Όχι, απλά ανατρέχω σε εκείνο το έργο που λέει «Νέα από το ανατολικό μέτωπο», που ρωτάει ο πρωταγωνιστής: τι νέα από το ανατολικό μέτωπο; Και λέει: δεν έχουμε νέα. Και απαντάει ο συμπρωταγωνιστής ότι «no news, good news», ότι δεν έχουμε νέα άρα είναι καλά τα νέα. Δυστυχώς τα νέα που θα έχουμε δεν τα βλέπω να είναι καλά. Πάντοτε θα μας λένε και κάτι το δυσάρεστο.

Π. Παπαδόπουλος: Για τα δημοτικά μας έχουμε κάποια εξέλιξη, έχουμε κάτι καινούργιο; Ο «Καλλικράτης» έχει λίγο σκουρύνει τα πράγματα.

Ι. Γαλάτης: Πάρα πολύ. Ο «Καλλικράτης» βλέπουμε ξεκίνησε δήθεν από τους δήμους αλλά βλέπουμε να πηγαίνει παντού. Και να δούμε που θα πάει. Όχι στα σχολεία, όχι στην υγεία, όχι στα νοσοκομεία, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες... Να δούμε που θα φτάσει.

Π. Παπαδόπουλος: Λένε όμως από τη μία ότι πλέον τα πράγματα γίνονται καλύτερα για τον πολίτη διότι πλέον με τη διαβούλευση αυτή, η οποία θα γίνεται και θα έχει να μεν συμβουλευτικό χαρακτήρα θα υπάρχουν φορείς, θα υπάρχουν τα 2/3 των πολιτών, που δε θα μπορούν πλέον έργα τερατουργήματα όπως κεντρική πλατεία και λοιπά να περάσουν επειδή το θέλει ένας δήμαρχος. Εκεί πλέον αποκτά βέτο ο πολίτης. Και τα πράγματα δυσκολεύουν για τους διαχειριστές της εξουσίας και κυρίως τους οικονομικούς διαχειριστές. Τι λένε οι πληροφορίες σας κύριε Γαλάτη; Γιατί ακόμη βλέπουμε πολύ ζαλισμένους τους αυτοδιοικητικούς. Αλλιώς ενδεχομένως τα περίμεναν.

Ι. Γαλάτης: Εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα όσο τα ονομάζετε. Άλλωστε υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που έλεγε ότι εάν δε θες κάτι να προχωρήσει, κάνε επιτροπές. Πολλές επιτροπές βλέπουμε με τον «Καλλικράτη» και δυστυχώς...

Π. Παπαδόπουλος: Επίσης διαβάζοντας κύριε Γαλάτη τον σαββατιάτικο τύπο, είδα ότι δίνει διάσταση πλην της «Αδέσμευτης», του «Μαχητή» και λοιπά, δίνουν και αυτοί διάσταση, οι υπόλοιποι συνάδερφοι στο 31^ο θέμα με τα όσα είπε ο κύριος Βορίδης, στα οποία ενώ είναι τόσο απλά τα πράγματα, δηλαδή η κυρία Μανά με τον κύριο Παπασταματίου, που παρέλαβε το συγκεκριμένο έργο να τον πάρουνε από το αυτί τον κύριο Βορίδη, να τον πάνε να δει τον ασφαλοστρωμένο, ποιος είναι αυτός ο δρόμος τελospάντων και να τελειώνουμε, βλέπουμε ότι δε γίνεται τίποτα. Δηλαδή αιωρείται αυτή την ώρα μία σκιά... Εγώ να ήμουν ο δήμαρχος θα έλεγα: έλα εδώ βρε Βορίδη, τι κάθεται και συκοφαντείς την παράταξη μου και το δήμο; Έλα εδώ! Κυρία Μανά, κύριε Παπασταματίου που παρέλαβες το έργο, ορίστε πηγαίνετε τον κύριο Βορίδη μαζί με τις κάμερες και τους φωτογράφους να του δείξουμε τον ασφαλοστρωμένο δρόμο για αν αντιληφθεί ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Τι, τόσο δύσκολο είναι δηλαδή να πάνε να του δείξουνε το δρόμο, να βρούμε επιτέλους ποιος δρόμος ασφαλοστρώθηκε πίσω από την Alex Pack;

Ι. Γαλάτης: Θα συμφωνήσω μαζί σας αλλά αφού δεν το κάνει...

Π. Παπαδόπουλος: Μα, τόσο απλό δεν είναι; Είναι πολύ απλό.

Ι. Γαλάτης: Πολύ απλό. Το πιο απλό είναι.

Π. Παπαδόπουλος: Γιατί δε γίνεται; Τι συμβαίνει;

Ι. Γαλάτης: Έλα ντε...

Π. Παπαδόπουλος: Έγινε η ασφαλοστρωση ή δεν έγινε; Δηλαδή δεν ενοχλείται κανείς; Ο δήμαρχος ο ίδιος; Τελείωσε το θέμα; Εδώ υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ψήφισε μόνο η παράταξη του δημάρχου 17 ψήφοι την ασφαλοστρωση ενός έργου, ο οποίος υποτίθεται παραδόθηκε. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η παράδοση ήταν προσωρινή ή ήταν οριστική – δε γνωρίζω... Το ζήτημα είναι ένα: αν δεν ασφαλοστρώθηκε ο δρόμος, μπορούσε να μας πει ο κύριος δήμαρχος ότι ο δρόμος εντάξει πολλές φορές συμβαίνει να γίνεται μία προσωρινή παραλαβή και να ασφαλοστρώνεται μετά. Θα το δεχόμουν. Αλλά εδώ δε μας λένε τίποτα. Μας είπαν ότι ασφαλοστρώθηκε ο δρόμος με οριστική παραλαβή; Με προσωρινή παραλαβή; Και τι απλό είναι... Που είναι ο Παπασταματίου; Τόσο απλό! Πάρτε το Βορίδη και πάτε δείξτε το δρόμο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω κύριε... Μπορείτε να μου εξηγήσετε; Δηλαδή λένε πολλές φορές πάμε στα δικαστήρια και λέει ο εισαγγελέας: γιατί δεν έκανες επαλήθευση Παπαδόπουλε; Τι επαλήθευση να κάνω κύριε εισαγγελέα; Εδώ του λέμε του κυρίου Παπασταματίου: έλα εδώ, είμαστε καχύποπτοι, πάμε να δούμε το δρόμο και δεν απαντάει κανείς, δεν παίρνει θέση κανείς. Τι γίνεται τελικά δρόμος; Που βρίσκεται ο δρόμος; Βρίσκεται; Ασφαλοστρώθηκε; Έχω ερωτήματα κύριε Γαλάτη. Δεν θέλω να πάρω τη μία πλευρά ή την άλλη και φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει και με εσάς.

Ι. Γαλάτης: Τα ίδια ερωτήματα έχουμε όλοι.

Π. Παπαδόπουλος: Δεν έχετε όμως απορίες;

Ι. Γαλάτης: Βεβαίως.

Π. Παπαδόπουλος: Ένα τόσο απλό θέμα... Πέντε λεπτά είναι αν πάμε στην Alex Rack. Γιατί δεν το κάνει ο κύριος Παπασταματίου; Ή ο κύριος Μπένης που είναι τώρα αντ' αυτού; Να τον βουτήξουμε τον κύριο Βορίδη, έτσι χραπ και να πάμε και να βγούμε και να αναγκαστεί μετά ο κύριος Βορίδης και να ζητήσει και συγγνώμη. Διότι δεν μπορείς να λες κύριε Βορίδη δεν έγινε το έργο, δεν είδα εγώ την άσφαλτο. Ορίστε... Γιατί δε συμβαίνει κύριε Γαλάτη;

Ι. Γαλάτης: Και δε συμβαίνει -πολύ σωστά το θέσατε- και από τις δύο πλευρές... Γιατί θα μπορούσε και η πλευρά του κυρίου Πούλιου, ο κύριος Βορίδης να φέρει όπως έκανε στο παρελθόν ο κύριος Πούλιος φωτογραφίες από το συγκεκριμένο έργο. Αν θυμόμαστε καλά είχε φέρει κάτι φωτογραφίες από άλλα έργα του που διαφωνούσε και έλεγε: αλλιώς μας τα λέτε, να η υφιστάμενη κατάσταση. Αλλιώς μας τα παρουσιάζετε, να τι...

Π. Παπαδόπουλος: Εδώ μιλάνε για ένα δρόμο, που δεν ξέρει κανείς αν ασφαλτοστρώθηκε ή όχι...

Ι. Γαλάτης: Ακριβώς, ακριβώς. Οι απορίες παραμένουν προς όλες τις πλευρές και από όλους μας.

Π. Παπαδόπουλος: Τέλος, θέλω να κλείσουμε με κάτι άλλο. Εγώ ζήτησα κύριε Γαλάτη την παρέμβαση του εισαγγελέα για ένα μείζον θέμα, προκειμένου επιτέλους να καθαρίσει αυτή η θολούρα. Να σταματήσουμε πλέον σε κάθε εκλογική αναμέτρηση κυρίως στις δημοτικές εκλογές αλλά και στις εθνικές εκλογές είτε λέγεται Δροσερό κάτι είτε λέγεται Πούρναλικ έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Και να κατηγορούν οι μεν τους δε ότι πλήρωσαν ψήφους και όλα αυτά να ακούγονται και να δημοσιεύονται και να βρίσκουν το φως της δημοσιότητας. Ο κύριος δήμαρχος στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου εκεί που το είχαμε ξεχάσει το θέμα, απευθυνόμενος στον κύριο Πούλιο του είπε θα έπρεπε να παραιτηθείς γιατί στη δεύτερη Κυριακή τελοσπάντων αυτό υπονοούσε αγοράσατε εξαγόρασες ψήφους. Και έπρεπε να παραιτηθείς. Απάντησε ο κύριος Πούλιος: στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλάνε για σκοινί... Εδώ μιλάμε για εξαγορές ψήφων. Και ζητάω την παρέμβαση του εισαγγελέα διότι θα πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα. Διότι ακόμα και αν βγούνε και πούνε εμείς αλλιώς τα είπαμε και αλλιώς τα μεταφέρανε οι δημοσιογράφοι, υπάρχουν δημοσιεύματα σε όλη την προεκλογική περίοδο που μιλάνε για εξαγορές ψήφων... Γνωρίζω ότι γίνανε καταγγελίες στην αστυνομία, πήγανε σε γυναίκες στο Πούρναλικ αστυνομικοί... Τι έγινε; Νταβαντούρι χοντρό και τελικά κάθε φορά που θα μαλώνουν στο δημοτικό συμβούλιο θα ακούμε τον έναν τον άλλον να κατηγορεί για εξαγορές ψήφων και να μη παρεμβαίνει η δικαιοσύνη να ξεδιαλύνει το θέμα; Εξαγοράστηκαν ψήφοι ή δεν εξαγοράστηκαν; Αν ναι μεν εξαγοράστηκαν τότε αυτοί που εξαγόρασαν κύριε Γαλάτη, θα πρέπει να τεθούν... να έχουνε έκπτωση του αξιώματός τους. Δεν μπορούνε να έχουν αγοράσει ψήφους. Αν δεν έχουν αγοράσει, τότε υπάρχει διασπορά ψευδών ειδήσεων. Δηλαδή κλονίζονται οι θεσμοί. Τι από τα δύο πιστεύετε ότι υπάρχει;

Ι. Γαλάτης: Εδώ είναι μια μεγάλη απορία. Αυτό έχουμε πει πολλές φορές, ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα γκρίζα έτσι που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε κανέναν να παρεμβαίνει, τίποτα να γίνεται.

Π. Παπαδόπουλος: Καλά... Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως. Μπορούνε να κυκλοφορούνε βενζίνες, το ένα, το άλλο, εξαγορές, καταγγελίες... Δεν θα πρέπει το τοπίο αυτό, αυτή η μπόχα, η κόπρος του Αυγείου κάποια στιγμή αν ξεδιαλύνει;

Ι. Γαλάτης: Σαφέστατα ναι. Δε θα ξεχάσουμε το σύνθημα που λέγανε οι κάτοικοι του Δροσερού το βράδυ όταν τελικώς οριστικοποιήθηκε η νίκη του Λάκη. «Πούλιος στα

λεφτά, Λάκης στη χαρά», φωνάζανε έξω από το εκλογικό κέντρο. Μην τα ξεχνάμε αυτά.

Π. Παπαδόπουλος: Πούλιος στα λεφτά; Να έρθουν αυτοί οι κύριοι να μας πούνε πως τα πήρανε.

Ι. Γαλάτης: Κάτι σημαίνει αυτό.

Π. Παπαδόπουλος: Από πού τα πήρανε.

Ι. Γαλάτης: Κάτι σημαίνει αυτό. Γιατί τα λέγανε;

Π. Παπαδόπουλος: Τι εννοείτε; Ότι έδωσε ο Πούλιος τελικά και δεν έδωσε ο Λάκης;

Ι. Γαλάτης: Εσείς τι ...

Π. Παπαδόπουλος: Εγώ λέω και οι δύο δώσανε.

Ι. Γαλάτης: Σαφέστατα.

Π. Παπαδόπουλος: Και πρωτοκλασάτοι μάλιστα εξαγόραζαν ψήφους.

Ι. Γαλάτης: Και εγώ το ίδιο θα πω. Ότι καπνός χωρίς φωτιά δε βγαίνει. Τέλειωσε.

Π. Παπαδόπουλος: Ε, δεν είναι τώρα... Εσείς είστε ήξεις-αφίξεις. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Λέω εξαγόρασαν και οι δύο.

Ι. Γαλάτης: Να σας πω κάτι; Ας μην είμαστε εμείς τόσο ξεκάθαροι γιατί λέτε να παρέμβει ο κύριος εισαγγελέας, θα παρέμβει σε εμάς στο τέλος και δε θα παρέμβει σε αυτούς. Σας το λέω κι αυτό.

Π. Παπαδόπουλος: Α! Αυτό είναι σωστό. Και θα δούμε ξαφνικά αγκαλιά τον κύριο Πούλιο, τον κύριο Ξενίδη με τον δήμαρχο...

Ι. Γαλάτης: Ακριβώς.

Π. Παπαδόπουλος: ...και τον Τσέπελη και τετράδα...

Ι. Γαλάτης: ...με κατηγορίες εναντίον μας.

Π. Παπαδόπουλος: Σωστός! Σωστός!

Ι. Γαλάτης: Ε, μα τι... Μην τα ξεχνάμε.

Π. Παπαδόπουλος: Αυτό είναι κάτι, το οποίο δε σκέφτηκα.

Ι. Γαλάτης: Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το παιχνίδι...

Π. Παπαδόπουλος: Αυτό είναι κάτι που δε σκέφτηκα...

Ι. Γαλάτης: Για αυτό ας τα αφήσουμε.

Π. Παπαδόπουλος: Α! μπράβο!

Ι. Γαλάτης: Για αυτό με βλέπετε εμένα να είμαι θυμωμένος όχι με τους πολιτικούς... όχι με τους πολιτικούς ... Οι πολιτικοί βρίσκουν χώρο και πράττουν και κάνουν τα παιχνίδια τους.

Π. Παπαδόπουλος: Μάλιστα. Μάλιστα.

Ι. Γαλάτης: Αυτοί που τους ελέγχουν τι κάνουν... Κάποτε... Θυμόσαστε είχατε βγάλει στην εφημερίδα σας ένα σύνθημα; «Ποιοι θα μας ελέγξουν από τους ελεγκτές;» Του πως το λέγατε... Εσείς το γράφατε...

Π. Παπαδόπουλος: Μάλιστα.

Ι. Γαλάτης: Για θυμηθείτε το λίγο... Μήπως είναι επίκαιρο τώρα αυτό πιο πολύ από τότε που το γράφατε;

Π. Παπαδόπουλος: Εγώ αναφερόμουν τότε στον κύριο Τσέπελη, ο οποίος είχε μπαράκι και έλεγε τα μπαράκια. Ήταν ιδιοκτήτης και ελεγχόμενος.

Ι. Γαλάτης: Για θυμηθείτε το. Έχει πολλά χρόνια που το είχατε πει.

Π. Παπαδόπουλος: Τελοσπάντων. Εγώ το είχα πει αλλά ... άλλο εγώ τι είχα πει κι άλλο εδώ τι γίνεται. Αυτό που είπατε όμως είναι πολύ σωστό. Καθόλου παράξενο να δούμε τον κύριο Τσέπελη αγκαλιά με τον κύριο Στυλιανίδη, τον κύριο Ξενίδη με τον κύριο Πούλιο και να λένε: οι δημοσιογράφοι οι άθλιοι φταίνε. Αυτοί τα λένε. Εμείς; κανένας δεν εξαγόρασε από εμάς.

Ι. Γαλάτης: Έτσι!

Π. Παπαδόπουλος: Σωστά. Και τα λένε μόνο στο δημοτικό συμβούλιο. Τότε γιατί τα λέτε μόνο στο δημοτικό συμβούλιο;

Ι. Γαλάτης: Για να κερδίζουν τις εντυπώσεις δυστυχώς.

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί εκπομπής κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκφωνητής αναφέρθηκε σε χρηματισμό ψηφοφόρων συγκεκριμένου χωριού του Νομού Ξάνθης κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Πράγματι, όπως προκύπτει από την απομαγνητοφώνηση της εκπομπής ο εκφωνητής αναφέρθηκε κατά τρόπο κατηγορηματικό στην εξαγορά ψήφων, χωρίς κανένα περί τούτου αποδεικτικό στοιχείο. Η εκπομπή υλοποιήθηκε χωρίς αίσθημα ευθύνης για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται να επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και το μέλος Γιάννης Παπακώστας, κατά τους οποίους ο εκφωνητής αναφέρθηκε σε συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου της Ξάνθης, κατά τη διάρκεια του οποίου προβλήθηκαν σχετικά υπονοούμενα περί εξαγοράς ψήφων, γι' αυτό και δεν θα έπρεπε να επιβληθεί καμία διοικητική κύρωση.

*Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης*

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία **ΘΡΑΚΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΞΑΝΘΗΣ**, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού **LIFE FM** Νομού Ξάνθης, την διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως η μετάδοση των γεγονότων είναι αληθής ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης, ενώ εξάλλου τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μη δημιουργούν σύγχυση στο κοινό, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 4^η Ιουλίου 2011, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 29^η Ιουλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ