

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ **Αριθ. 294/3.6.2008**

Σήμερα ημέρα Τρίτη 3 Ιουνίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης ο Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα μέλη Τριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακόστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απούσα η Εύη Δεμίρη.

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή συνεδρίαση ασχολήθηκε με την από τον ραδιοφωνικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5** Νομού Θεσσαλονίκης, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 27^η Μαΐου 2008.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
 - I. Το άρθρο 15, παρ.2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.
 - II. Το άρθρο 3 παρ. 3 εδ. δ του Ν.1730/1987 κατά το οποίο οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές διέπονται από την αρχή της διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής γλώσσας.
 - III. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεί τον προβλεπόμενο από το Σύνταγμα άμεσο έλεγχο του κράτους στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών κάθε είδους και επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται τα άρθρα 4 παρ.1 και 8 παρ. 5 του Ν. 2328/1995.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου των ισχυρισμών του εκπροσώπου του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού **ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5** Νομού Θεσσαλονίκης, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως από μαγνητοταινία της παρακάτω εκπομπής, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Εκπομπή «Παίξτε μπάλα» της 7.01.2008

Από 01:11':25'' έως 01:12':23'' (ενδείξεις DVD) ακούγονται τα ακόλουθα:

Γ. Μύρτσος: «Μπουκάρισε ο Μπάμπης μέσα ο Ξανθόπουλος... καλά ξηγήθηκε. Ο Καράογλου, καλά ξηγήθηκε μωρέ και αυτός. Αλλά δουλειά δε γίνεται έτσι. Αυτοί, που έχουνε βγάλει τους νόμους -πως λέγεται ο νόμος Ορφανού- και τα λοιπά για όλο τον κόσμο, θα πρέπει να καταλάβουν, ότι όσοι πάνε στο γήπεδο -ήδη ήτανε τριάντα χιλιάδες όλοι κι όλοι αυτή την αγωνιστική- κάποια στιγμή αγανακτούνε. Κάποια στιγμή αγανακτούν. Ξέρετε τι είναι... Δηλαδή είναι τώρα σαν να έρχεται ο άλλος μέσα στο σπίτι σου, πηδάει εσένα, τα παιδιά σου κι εσύ πρέπει να κάθεσαι να τον υπομένεις, μην τυχόν ξέρω εγώ και σε τιμωρήσουν. Και που; Συνεχόμενα γίνεται αυτό. Εγώ από εδώ λέω σε αυτούς, που έχουνε τα νταραβέρια στα χέρια τους. Να έχουν το νου τους γιατί κάπου θα γίνει κανένας καβγάς μεγάλος. Θα έχουμε κανένα μεγάλο... Δε αντέχει ο κόσμος άλλο αυτό το νταραβέρι. Δεν αντέχεται άλλο αυτή η αδικία».

Από 01:41':05'' έως 01:41':13'' (ενδείξεις DVD) ακούγονται τα ακόλουθα:

Ακροατής: «Νόμιζα όταν έγινε η Σούπερ Λίγκα, ότι κάτι θα αλλάξει στο δύσμοιρο το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Γ. Μύρτσος: «Εγώ σας είπα, ότι γίνεται χειρότερα, γιατί επισημοποιείται ο νταβατζής».

Από 01:43':09'' έως 01:44:38'' (ενδείξεις DVD) ακούγονται τα ακόλουθα:

Ακροατής: «Ακόμη κάτι. Αυτοί εκεί στη NET οι τρεις, οι δύο που βγαίνουν και μαζεύουν και τα τρία τα ομορφόπαιδα εκεί, με τα σκουλαρίκια ξέρω εγώ και με τις γραβάτες, δεν έχουν δικαίωμα να μας ανεβάζουν την πίεση κάθε Κυριακή βράδυ. Κάποιος πρέπει να τους το πει, γιατί εγώ είμαι υποχρεωμένος να τους βλέπω γιατί τους πληρώνω...»

Γ. Μύρτσος: «Παππού, ένα λεπτό».

Ακροατής: «Τα ιδιωτικά κανάλια δεν με ενδιαφέρουν».

Γ. Μύρτσος: «Παππού... Ένα πράγμα, συγγνώμη. Εγώ θα ρωτήσω. Ποιοι βουλευτές ή ποια μεγάλα μέσα τους βόλεψαν αυτούς εκεί; Αααα! Για να τελειώνει το πανη... Κάποιοι τους βόλεψαν. Τελείωσε το πανηγύρι. Και επειδή κάποιοι καυτηρίασαν τον Καράογλου... καλά ξηγήθηκε. Ας είναι οι βουλευτάδες να βλέπουν τα παιχνίδια των ομάδων της πόλης και σε κάθε αδικία να μπαίνουν οι βουλευτές μέσα».

Ακροατής: «Καθόλου καλά δεν εξηγήθηκε, θα σου πω και γιατί. Αυτός ο κύριος πριν από λίγο καιρό βγήκε και κατηγορήσε τον Μπέο και είπε: δε θέλουμε Μπέους. Θέλουμε Μπέους. Εγώ θα παρακαλέσω και πάλι τον Μπάμπη και τον Αντώνη να τον φέρουνε τον Μπέο. Γιατί άμα ο Μπέος είναι στα αποδυτήρια, κάτι τέτοια караγκιοζάκια και μόνο που τον βλέπουν θα αρχίσουν να τα κάνουνε πάνω τους. Αυτός και μόνο, που ζήτησε συγγνώμη την άλλη μέρα -γιατί έτσι άκουσα ότι ζήτησε συγγνώμη- κακώς έκανε. Καλά έκανε και μπήκε μέσα και μπράβο του. Αλλά... Όπως σου φέρονται, έτσι πρέπει να τους φέρεσαι. Έχουμε ανάγκη σήμερα από έναν Μπέο, μέσα εκεί στα αποδυτήρια. Να τον βλέπουν και να ταρακουνιούνται».

Εκπομπή «Παίξτε μπάλα» της 8.01.2008

Από 01:16':10'' έως 01:18':57'' (ενδείξεις DVD) ακούγονται τα ακόλουθα:

Γ. Μύρτσος: (διαβάζοντας SMS ακροατή) «Ρε, Γιώργο, πες τη γνώμη σου, λέει, για Καράογλου, γιατί η προπαγάνδα της Αθήνας και των Λεάνθηδων θα μας τρελάνει. ... Εμένα μου άρεσε αυτό, που έκανε ο Καράογλου. Μου άρεσε. Υπάρχει φυσικά και η άποψη ότι, γιατί να μπορεί ο βουλευτής να μπουκάρει και να μην μπορεί ο οπαδός να μπουκάρει. Γιατί έτσι είναι. Γιατί ο ένας έχει τίτλο και ο άλλος είναι άτιτλος. Για αυτό το λόγο. Γιατί ο ένας είναι βουλευτής και ο άλλος είναι απλός λαός. Απλά πράγματα. Και από ό,τι ξέρω, ο Καράογλου μπήκε μέσα για να ηρεμήσει αυτόν τον караγκιοζάκο εκεί πέρα για να συνεχιστεί το ματς. Για να συνεχιστεί το ματς. Μπήκε μέσα για αυτό το λόγο. Γιατί μπήκε μέσα; Γιατί μπήκε μέσα; Και μου βγήκαν όλοι οι αθηναίοι εκεί πέρα τώρα και την πέσανε όλοι επάνω στον Καράογλου. Άμα έμπαινε μέσα στο Καραϊσκάκη, θα λέγατε τίποτα; Όταν οι βουλευτάδες... Γιατί ξέρετε γιατί τρελαίνομαι τώρα; Θυμάστε την υπόθεση Πανιώνιος-Ολυμπιακός, που δεν άρχισε το ματς, που πλακώνονταν προ του ματς οι οπαδοί των δύο ομάδων και δεν ξεκίνησε το ματς και πήγαν να τρελάνουν όλο τον κόσμο στην αθλητική δικαιοσύνη, ότι ήταν άλλοι λέει αυτοί που τσακώνονταν. Στο παιχνίδι Πανιώνιος-Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο, ήταν άλλοι... Ήταν άλλοι... Οι οπαδοί της ... (αναφέρει μία άσχετη ομάδα) με τους οπαδούς της Δόξας ... Πήγαν εκεί κάτω να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές τους. Εκεί δεν πήγανε μάρτυρες υπεράσπισης βουλευτές; Το θυμάστε. Δεν πήγανε; Γιατί αυτούς δεν τους ξεχώρισαν τότε; Γιατί έτσι ακριβώς είναι στημένη, δομημένη η ελληνική κοινωνία. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ του Καράογλου. Μαζί του είμαι. Καλά ξηγήθηκε. Και κάποια στιγμή, ίσως έπρεπε να του πει και κανένα γαλλικό. Διότι μιλάει και τα ξένα. Ο Καράογλου από ό,τι ξέρω. Δηλαδή αν ήμουν βουλευτής εγώ θα του μιλούσα στα γαλλικά του Πολατιάν. (αρχίζει και μιλάει υποτίθεται γαλλικά) Κατάλαβες; Παίζεις μέχρι το 146 λεπτό, δε φεύγουμε από εδώ. Ε, Θανάση; Βουλευτής είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Έχουμε βουλευτική ασυλία. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να ξεσηκωθεί και η Θεσσαλονίκη. Κατάλαβες; Τα γαλλικά τα μιλάω ξέρεις. Με γαλλικά και πιάνο μεγάλωσα».

Εκπομπή «Παίξτε μπάλα» της 14.01.2008

Από 03:28':50'' έως 03:29':00'' (ενδείξεις DVD) ακούγονται τα ακόλουθα:

Γ. Μύρτσος: «Δώσε το πέναλτι βρε! Δώσε το πέναλτι βρε! Μη σου δώσω κανένα κουτουλίδι τώρα. Δώσε το πέναλτι, να βάλει το γκολ ο άλλος... Αυτός, τι παιχτάρα είναι ο Ισπανός που δεν τον ήθελε ο Γιοβάνοβιτς ρε;»

Εκπομπή «Παίξτε μπάλα» της 17.01.2008

Από 03:05':45'' έως 03:07':10'' (ενδείξεις DVD) ακούγονται τα ακόλουθα:

Γ. Μύρτσος: (διαβάζοντας SMS ακροατή) «Γιώργο, είμαι Ηρακληδέας, λέει, χαζομπαμπάς. Αυτοί που σκοτώνουν, βιάζουν, κλέβουν άπιαστοι. Μια ζωή, λέει. Αχ, Ελλάδαρα!».

«Εδώ, ρε φιλαράκι, μην πας μακριά τώρα. Εμένα το Ε.Σ.Ρ. μου έστειλε εξώδικο γιατί έλεγα για τους βιαστές ανηλίκων και μπορεί να την πληρώσω κιόλας. Που έλεγα προσωπική μου εκτίμηση είναι: θάνατος των βιαστών, στον βιαστή των ανηλίκων. Να ισχύσει πάλι η θανατική ποινή. Κι αυτή είναι η άποψη μου. Και δε φοβάμαι να τη λέω και θα τη λέω όσο ζω. Και μου στείλανε εξώδικο. Τι μου λες τώρα... εδώ

πιάνουνε το βιαστή ανηλίκου και του βάζουνε φούμο στα μούτρα -πως βάζει αυτή τη τηλεόραση- να μη φαίνονται τα μούτρα του. Αντί να τον έχουνε σε δημόσια έκθεση να τον βλέπει ο κόσμος και να μασάει σκόρδα και να τον φτύνουνε στη μάπα και τα λοιπά. Και άμα πιάσουν κάποιον γιατί ξέρω εγώ δεν πλήρωσε το αμάξι του και του το παίρνει η τράπεζα, τον έχουνε φάτσα μόστρα και λένε: κοιτάζτε τον, αυτόν που δεν πλήρωσε το αμάξι του και του το πήρε η τράπεζα και τον ξεφτιλίζουν τον άνθρωπο. Άσε τώρα... τι να λέμε. Σε αυτή τη σάπια κοινωνία, εμείς τι χτίζουμε; Και ρωτάω εγώ... που είναι αυτοί, που κάθε τέσσερα χρόνια, έρχονται μας χτυπάνε τις πλάτες, μας λένε: ψηφίστε εμάς τους αδιάφθορους, που δεν πρόκειται να υποκύψουμε στα διαπλεκόμενα, που θα κάνουμε, που θα ράνουμε και μόλις βγουν ή δε βγουν παίρνουν έναν δρόμο και δεν μπορείς να τους βρεις πουθενά. Πουθενά».

Εκπομπή «Παίξτε μπάλα» της 22.02.2008

Από 03:20':18'' έως 03:20':48'' (ενδείξεις DVD) ακούγονται τα ακόλουθα:

Ακροατής: «Λοιπόν... Αύριο το βράδυ, κόσμια όλοι, κόσμια, ηχητική βία στο φουλ... Μην πετάζουνε τίποτα μέσα τα παιδιά της τέσσερα... Να μην κάνουνε κανένα τέτοιο σκηνικό... Βρίστε τους, κάντε τους ό,τι θέλετε, μόνο φρόνιμα. Μην τους πετάξετε τίποτα».

Γ. Μύρτσος: «Σωστός...»

Ακροατής: «Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο να τιμωρείται η ομάδα με πρόστιμο, με δεν ξέρω τι... Ας είναι για τα ηχητικά. Δεν πειράζει. Θα τους γαυρίσουμε πάντως».

Γ. Μύρτσος: «Γεια χαρά. Καλό μεσημέρι».

Εκπομπή «Παίξτε μπάλα» της 28.02.2008

Από 04:26':14'' έως 04:26':48'' (ενδείξεις DVD) ακούγονται τα ακόλουθα:

Γ. Μύρτσος: «Καλησπέρα»

Ακροατής: «Ναι... Χαίρετε».

Γ. Μύρτσος: «Γεια σας κύριε».

Ακροατής: «Λοιπόν... Για μια ερώτηση που θέσατε υποθετική. Για ποιο λόγο βάλαμε τον Παπαδόπουλο να παίξει».

Γ. Μύρτσος: «Ναι, ναι».

Ακροατής: «Λοιπόν... Αυτό... Τι υπονοείτε; Που πάει η μπηχτή; Γιατί για να τον βάλει ο προπονητής, δε θέλει να τον πουλήσει ο προπονητής. Θέλουν αυτοί που διοικούν».

Γ. Μύρτσος: «Το παιδί πουλήθηκε από ότι ξέρω».

Ακροατής: «Ναι. Από τον Ρέμο πουλήθηκε».

Γ. Μύρτσος: «Από τη διοίκηση».

Ακροατής: «Από τη διοίκηση. Ναι, από το Ρέμο. Ο Ρέμος δεν είναι η διοίκηση και ο ...»

Γ. Μύρτσος: «Εσείς είστε Ηρακληδέας;»

Ακροατής: «Εγώ είμαι Αρειανός».

Γ. Μύρτσος: «Γιατί δεν ασχολείστε με την ομάδα σας κύριε;»

Ακροατής: «Εσείς τι ομάδα είστε;»

Γ. Μύρτσος: «Κόφ' τον. Στείλ' τον ρε. Στείλε τον σαλιάρη ρε. Αντε βρε σαλια... σαλιαμάγκουρα, που με παίρνεις κάθε μέρα. Ασχολήσου με την ομάδα σου εσύ ρε...»

Εκπομπή «Έτσι απλά ΠΑΟΚ» της 04.03.2008

Από 09:11':53'' έως 09:12':15'' (ενδείξεις DVD) ακούγονται τα ακόλουθα:

Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Να ξέρετε τι πάθος είναι ο ΠΑΟΚ να πούμε... Το καλύτερο σύνθημα ρε σεις και η γραμμή, που περνάει σε όλο τον κόσμο και το γουστάρω: Ω, ΠΑΟΚάρα είχα φέτος τα Ζωνιανά, ήρθανε οι μπάτσοι, μου τα πήρανε κι αυτά. Αλλά δε σε νοιάζει τίποτα σαν και τη δική σου τη μαστούρα πουθενά. Έτσι είναι ο ΠΑΟΚ για εμάς ρε... Είναι η καλύτερη μαστούρα. Δε θέλουμε τίποτα, Ούτε ουσίες, ούτε τίποτα. ΠΑΟΚ θέλουμε».

Από 09:14':00'' έως 09:14':50'' (ενδείξεις DVD) ακούγονται τα ακόλουθα:

(Μιλώντας με ακροατή, ο οποίος θίγει το θέμα της Μακεδονίας)

Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Οι Αμερικάνοι, οι φονιάδες των λαών τα κάνουνε όλα».

Ακροατής: «Βασίλη... Άκου εγώ τη σκέφτομαι».

Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Λέγε αγόρι μου».

Ακροατής: «Να παίξουμε κανένα Ιντερτότο με τη Βάρνταρ Σκοπίων και να κάνουμε μια εκδρομή 3000 άτομα και να τη σακουλευτούνε».

Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Για αυτούς του κωλόγυφτους να σου πω εγώ τι άλλο σκέφτομαι; Καμιά φορά έβλεπα εγώ κάτι Λάντα, κάτι γυφτοσκοπιανοί να έχουνε σήμα ΜΚ. Εγώ, όποιον τέτοιο αμάξι σπάσει, εγώ του φιλάω το χέρι. Και ας μου πουν ό,τι θέλουν».

Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Είναι φθορά ξένης ιδιοκτησίας».

Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Ρε, άσε... Οι γύφτοι δε θα έρχονται εδώ με ΜΚ. Και παραδέχομαι ένα φίλο, ένα ντερβίση να πούμε... μαζί είμαστε μια φορά στο ταξί και με λέει κοίτα τι έχει. Και κατεβήκαμε, ξηλώσαμε εγώ με έναν άλλον ταξιτζή, κάτσε καλά παλικάρι... Και μου λέει: αναλαμβάνω εγώ σαν ταξιτζής γιατί χτυπάνε σύρμα αυτοί, άμα δω εγώ τέτοιο πράγμα, τον έχω θάψει».

Ακροατής: «Ακριβώς».

Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Και μπράβο στα αλάνια τους ταξιτζήδες πρώτα από όλα. Πρέπει να ενώνεσαι με αυτούς τους γύφτους ρε. Και το καλό που έχει ο Έλληνας είναι αυτό. Ότι στα δύσκολα ενωνόμαστε καρντάση».

Πρόκειται περί εκπομπών στις οποίες γίνεται σχολιασμός αθλητικών γεγονότων. Όμως κατά τη διάρκεια αυτών των εκπομπών έχουν προφερθεί λέξεις άγνωστες στο ελληνικό λεξιλόγιο και φράσεις απαράδεκτες όπως : «πηδάει εσένα και τα παιδιά σου και συ πρέπει να κάθεται να τον υπομένεις», «καραγκιοζάκια ...να τα κάνουν πάνω τους», «βουλευτάδες», «δώσε το πέναλτι βρε», «μη σου δώσω κανένα κουτουλίδι», «φάτσα μόστρα», «σαλιαμάγκουρα», «άντε βρε σάλια», «εσύ ρε», «σακουλευτούνε», «κωλόγυφτος», «στα αλάνια τους ταξιτζήδες» και άλλων σχετικών. Αναμφιβόλως πρόκειται περί υποβάθμισης της ελληνικής γλώσσας με εκπομπή η οποία απευθύνεται σε νέους ανθρώπους και τους εξοικειώνει με απαράδεκτες λέξεις και φράσεις. Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχει επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό με τις υπ' αριθμ. 597/11.12.2007, 71/5.2.2008, 291/3.6.2008, 292/3.6.2008, 293/3.6.2008 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. διοικητικές κύρωσεις, το εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ.

**Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης**

Επιβάλλει στον **Παύλο Ανδρόνη**, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5** Νομού Θεσσαλονίκης, την διοικητική κύρωση του προστίμου των 3.000 ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά του Παύλου Ανδρόνη του Χαραλάμπους, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού, που μένει στην οδό Κ.Παλαμά 6 Α στη Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 028625636, Δ.Ο.Υ. Τούμπας Θεσσαλονίκης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 3^η Ιουνίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ