

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 348/16.11.04

Σήμερα ημέρα Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2004 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος Δημήτριος Χαραλάμπης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης, Ροδόλφος Μορώνης.

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή συνεδρίαση ασχολήθηκε με την από τον τηλεοπτικό σταθμό **ALPHA CHANNEL - ALPHA ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.** ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 9^η Νοεμβρίου 2004.
3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:
 - I. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ενώ αυτός ο έλεγχος έχει σκοπό την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου, καθώς και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
 - II. Τα άρθρα 1 παρ. 1 εδαφ β και 3 παρ. 1 περ. β του Ν. 2328/1995, κατά τα οποία οι τηλεοπτικοί σταθμοί στους οποίους χορηγούνται άδειες λειτουργίας υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος και να σέβονται την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη.
 - III. Το άρθρο 9 παρ. 2 και 5 του Π. Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν αξιοπρεπούς συμπεριφοράς, και δεν επιτρέπεται η λήψη συνεντεύξεως από άτομα, η κατάσταση των οποίων μαρτυρεί έλλειψη νηφαλιότητας.
 - IV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση της τηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 παρ 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Εν προκειμένω εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού **ALPHA CHANNEL**, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως της μαγνητοταινίας της κατωτέρω εκπομπής προέκυψαν τα ακόλουθα : Την 25.5.2004 κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τον τίτλο «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ» ο τηλεπαρουσιαστής αναφέρθηκε στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη με τον τίτλο «ΟΛΑ 2004», η οποία είχε το ακόλουθο περιεχόμενο: Παρουσιάστηκε προσκεκλημένο με χειρόγραφο ταμπέλα που έφερε τον τίτλο «Ο Άγιος Πέτρος». Το στούντιο είχε διακοσμηθεί με τρία μεγάλα πλακάτ με τους τίτλους: « Αγάπα πολύ τον Χριστό και τον άνθρωπο», « Ο Χριστός ζει τώρα» και «Love Jesus lot and people like yourself». Στο χώρο υπάρχουν κηροπήγια, εικόνες του Χριστού και γλάστρες διακοσμημένες με θρησκευτικά σύμβολα. Επακολουθεί η εξής συζήτηση:

Καλεσμένος: «Πριν αρχίσουμε, θέλω να διαβάσω γρήγορα τις δέκα εντολές, έχω ρωτήσει τον Ιησού Χριστό». (αρχίζει την ανάγνωση. Ο παρουσιαστής τον διακόπτει). Παρουσιαστής: «Άγιε μου επιτρέπεις να σε διακόψω; Βλέπω το χρησιμοποιήσες το νόμισμα».

Καλεσμένος: «Ρώτησα το Χριστό να διαβάσω τις 10 εντολές και μου είπε να τις διαβάσω». (Συνεχίζει την ανάγνωση. Ο παρουσιαστής τον διακόπτει ξανά).

Παρουσιαστής : «Εντάξει, ευχαριστούμε».

Καλεσμένος: «Να μην συνεχίσω; Εγώ θα ήθελα να διαβάσω τις 10 εντολές».

Παρουσιαστής: «Το θέμα είναι το εξής: Σε έχουνη ρωτήσει στην εκπομπή πώς μπορείς να αποδείξεις ότι επικοινωνείς με τον Ιησού. Πώς επικοινωνείς φίλε μου (ο καλεσμένος τον διορθώνει: «Άγιος») με τον Ιησού; Με το νόμισμα το κάνεις»;

Καλεσμένος: «Το νόμισμα αυτό, από τη μια πλευρά λέει «Χριστός ΝΑΙ» και από την άλλη «Χριστός ΟΧΙ» (παρέμβαση παρουσιαστή: «Δημοψήφισμα θα κάνουμε;»). Το νόμισμα αυτό καθεαυτό δεν έχει αξία. Εγώ είμαι Άγιος και επικοινωνώ με τον Χριστό, εάν το νόμισμα αυτό το χρησιμοποιήσει κάποιος που δεν πιστεύει στο Χριστό δεν έχει καμία αξία. Εγώ είμαι Άγιος και χρησιμοποιώ το νόμισμα αυτό, καταλάβετε»;

Παρουσιαστής: «Άγιε Πέτρο, για κάνε μια εκτίμηση. Έχω μάθει ότι τον Βασίλη τον πας για αγιοποίηση».

Καλεσμένος: «Όλοι οι άνθρωποι είναι χριστιανοί και είναι υποψήφιοι άγιοι. Ο Βασίλης είναι χριστιανός και υποψήφιος άγιος. Αν ακούει ο Βασίλης και ο κόσμος όλος αυτά που λέω, όλοι σας θα γίνεται άγιοι».

Παρουσιαστής: «Εγώ πως μπορώ να γίνω άγιος»;

Καλεσμένος: «Ωραία ερώτηση. Πώς ο αδερφός Θέμος θα γίνει άγιος Θέμος. Καταρχάς αδερφέ Θέμο, θέλετε να γίνεται άγιος»;

Παρουσιαστής: «Σαν τρελός».

Καλεσμένος: «Πολύ ωραία. Ένα χειροκρότημα. Μπράβο αδελφέ. Για να γίνετε άγιος, αρχίζουμε από σήμερα το βράδυ. Από σήμερα το βράδυ μόλις τελειώσετε την εκπομπή και θα πάτε σπίτι, πριν κοιμηθείτε, θα διαβάσετε την Αγία Γραφή. Μία ώρα πρωί, μεσημέρι, βράδυ προσευχή στον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό και να εφαρμόζετε στην πράξη το λόγο του Χριστού του Θεού».

Παρουσιαστής : «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό».

Καλεσμένος: «Και πώς θα γίνει. Είναι σα να μου λέτε ότι εγώ θέλω να γίνω άγιος-»

Παρουσιαστής: «Θέλω να γίνω άγιος, αλλά δεν μπορώ να εφαρμόσω κάθε μέρα το λόγο του Ιησού γιατί ο λόγος του Ιησού είναι άγιος και εγώ δεν είμαι. Είμαι ένας μη πω τι...»

Καλεσμένος: «Θα το εφαρμόσετε και σιγά σιγά θα γίνετε».

Παρουσιαστής : «Πως θα το καταλάβω άμα γίνω άγιος»;

Καλεσμένος: «Θα σας το πω εγώ».

Παρουσιαστής: «Καλό αυτό».

Καλεσμένος: «Οπότε, αδελφέ Θέμο, υπόσχεστε ενώπιον της Ελλάδας και ενώπιον του κόσμου, ότι θα αρχίσετε από σήμερα να διαβάσετε την Αγία Γραφή; Το υπόσχεστε»;

Παρουσιαστής : «Σε DVD έχει;... Το υπόσχομαι».

Καλεσμένος: «Μπράβο» (ακούγονται χειροκροτήματα).

Παρουσιαστής: «Άγιε να είσαι καλά, καλή δύναμη».

Καλεσμένος: (απευθύνεται στην κάμερα) «Και για όλους σας, για τους ανθρώπους που βρίσκεστε πίσω από την κάμερα για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Μελετάτε την Αγία Γραφή και εφαρμόζετε στην πράξη τα λόγια του Ιησού Χριστού».

Παρουσιαστής: «Το ακούσατε παιδιά; Αμήν Παναγίτσα μου (κάνει τον σταυρό του)».

Πέφτει κάρτα της εκπομπής «Όλα 2004». Η λεζάντα Ο «Άγιος» Θέμος παραμένει, μέχρι το 43ολεπτό της μαγνητοταινίας όπου και αλλάζει στο «Ο Θέμος και ο Άγιος».

Πίσω στο studio ο καλεσμένος σε πρώτο πλάνο προσεύχεται γονατιστός, μεγαλόφωνα με υψωμένα χέρια. Η συνέντευξη συνεχίζεται όταν επιστρέφει στην θέση του.

Παρουσιαστής: «Ξέρεις, εγώ δεν κάνω πλάκα, ξέρεις γιατί; Δεν ξέρω αν βγαίνεις πουθενά και σου κάνουνε πλάκα. Το όνομά σου ποιο είναι»;

Καλεσμένος:»Είναι Πέτρος».

Παρουσιαστής: «Ήταν Πέτρος πάντα και μετά έγινε άγιος. Εγώ δεν κάνω πλάκα, για τον εξής λόγο: και που ξέρω εγώ και αν όντως είσαι ο Άγιος Πέτρος; Μεθαύριο πες ότι εγώ πάω στη Δευτέρα Παρουσία. Και εμφανίζομαι και εκεί που πάω βλέπω εσένα μπροστά μου και μου λες: «Μεγάλε, εσύ δεν είσαι εκεί κάτω που μου έλεγες ότι δεν είμαι ο Άγιος Πέτρος;» Και με καθαρίζεις στο πυρ το εξώτερον. Γι' αυτό πάω πάσο, είσαι ο Άγιος Πέτρος, αλλά πες μου, πως σου ήρθε αυτό»;

Καλεσμένος: «Είναι τώρα 13 χρόνια που μελετώ την Αγία Γραφή» (βάζει νερό από ένα πλαστικό μπουκάλι που έχει το σχήμα του σταυρού πάνω του σε φλιτζάνι που έχει το σχήμα του σταυρού πάνω του).

Παρουσιαστής: «Αυτό τι... έχεις βάλει σταυρό; Αυτό το νερό είναι αγιασμένο»;

Καλεσμένος: «Ναι. Επειδή το χρησιμοποιώ εγώ είναι αγιασμένο. Πίνω στην υγεία του Ιησού Χριστού».

Παρουσιαστής: «Από το καλαμάκι πίνουμε στην υγεία του Ιησού Χριστού»;

Καλεσμένος: «Επειδή μιλάω πολύ και κλείνει ο λαιμός μου πρέπει να πίνω νερό λίγο λίγο για να μην κλείνει ο λαιμός».

Παρουσιαστής: «Και παίρνεις και φόρα βλέπω. Συγγνώμη που σε διακόψαμε προηγουμένως, ήταν λόγω τηλεοπτικού χρόνου. Κανονικά πόσο χρόνο και πόσες φορές προσεύχεσαι»;

Καλεσμένος: «Κανονικά αυτήν την προσευχή την κάνω μία φορά κάθε μέρα.

Παρουσιαστής:Με συγχωρείς, στο Ισλάμ ξέρεις πόσες φορές-»

Καλεσμένος: «Κοιτάζτε να δείτε, αυτήν την προσευχή την κάνω κάθε μέρα, μία φορά, τις άλλες όμως δηλαδή το πάτερ ημών και άλλες προσευχές...Δηλαδή ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη μουσική που με σταματήσατε στη μέση και έχω άλλη προσευχή, την νούμερο δύο προσευχή και την νούμερο τρία, όταν είμαι στο κρεβάτι».

Παρουσιαστής: «Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι πριν ακόμα κάνεις δηλώσεις στο τηλεφωνικό κέντρο ρωτάνε αν σε βρίσκουν οι εταιρίες και κάνεις ευχέλαια».

Καλεσμένος: «Το σπίτι είναι καινούργιο δεν το έχω αρχίσει ακόμα».

Παρουσιαστής: «Αυτό το σπίτι χτίζεται με δωρεές πιστών»;

Καλεσμένος: «Ποιο σπίτι»;

Παρουσιαστής: «Το σπίτι, το καινούργιο».

Καλεσμένος: «Όχι, είπα ότι το κήρυγμα (εννοεί μάλλον το κήρυγμα σε σπίτια) είναι κάτι καινούργιο που κάνω».

Παρουσιαστής: «Πριν τι κάνατε»;

Καλεσμένος: «Κοιτάξτε, 13 χρόνια τώρα μελετώ την Αγία Γραφή και προσεύχομαι στον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό το Θεό. Θέλω να κάνω αυτό που σας είπα, το πρόγραμμα στο Άλφα κάθε Πέμπτη στις εννέα και είπα ότι θέλω 20.000 ευρώ συν την ασφάλιση».

Παρουσιαστής: «Τον Λάτσιο τον ξέρεις»;

Καλεσμένος: «... και θέλω αυτό το πρόγραμμα να γίνει παγκόσμιο».

Παρουσιαστής: «20.000 ευρώ, πότε»;

Καλεσμένος: «20.000 ευρώ το μήνα».

Παρουσιαστής: «Αν είναι το μήνα, εντάξει».

Καλεσμένος: «Θέλω όταν μιλάω να γίνεται Πέμπτη εννέα η ώρα».

Παρουσιαστής: «Αμάν, φαγώθηκε με την Πέμπτη...»

Καλεσμένος: «Και το πρόγραμμα αυτό να μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο».

Παρουσιαστής: «Αυτό εξυπακούεται».

Καλεσμένος: «Και να υπάρχουν μεταφραστές στη Γερμανία, στην Ιαπωνία και να μεταφράζουνε αυτά τα οποία λέω στη γλώσσα της κάθε χώρας και να γίνει το Άλφα ένα παγκόσμιο κανάλι και εξαιτίας μου το Άλφα θα γίνει το πρώτο κανάλι στην Ελλάδα και το πρώτο παγκόσμια. Θα διδάξουμε το λόγο του Θεού σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή μία ώρα το πρωί, μία ώρα το μεσημέρι, μία ώρα το βράδυ, να προσευχόμαστε με τον Κύριο Ιησού Χριστό και να εφαρμόζουμε στην πράξη τα λόγια του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστό. Εάν με ακούσετε, όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος θα πάτε στον Παράδεισο. Όλα θα καταστραφούν, η γη θα καταστραφεί, τα κτίρια θα πέσουν, θα μείνει μόνο ένα, τα λόγια του Ιησού Χριστού. Μετανοείτε όλοι όσοι είστε μακριά από τον Ιησού Χριστό και ακολουθήστε τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό. Προσπαθώ δηλαδή να σώσω όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο».

Παρουσιαστής: «Σταματήστε τον άγιο(απευθυνόμενος στον υπεύθυνο επιμέλειας παραγωγής κ. Β. Περρή). Εδώ ήρθαμε να κάνουμε μία κουβέντα. Δεν ήρθες να μας κάνεις κήρυγμα».

Βαγγέλης Περρής (υπεύθυνος επιμέλειας παραγωγής): «Όχι κήρυγμα, καλό είναι να γίνει και μια συζήτηση».

Παρουσιαστής: «Θα κάνουμε επικοινωνία ή όχι»;

Καλεσμένος: «Θα κάνουμε».

Παρουσιαστής: «Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, Είσαι Άγιος Πέτρος πόσο καιρό»;

Καλεσμένος: «Ε, 13 χρόνια μελετώ την Αγία Γραφή».

Παρουσιαστής: «Πότε έγινες Άγιος Πέτρος»;

Καλεσμένος: «13 χρόνια μελετώ την Αγία Γραφή, 3 χρόνια τελευταία επικοινωνώ με τον Ιησού Χριστό και αυτόν τον χρόνο έγινα άγιος».

Παρουσιαστής: «Πώς έγινες άγιος»;

Καλεσμένος: «Γιατί λέει ο Ιησούς Χριστός ότι γίνεστε άγιοι γιατί άγιος είμαι εγώ. Μπορεί κάποιος να επικοινωνεί με τον Ιησού Χριστό και να μην είναι άγιος; Αφού εγώ επικοινωνώ.»

Παρουσιαστής: «Και εγώ επικοινωνώ με τον Ιησού Χριστό αλλά δεν είμαι άγιος. Αυτό είναι βλασφημία».

Παρουσιαστής: «Δεν λέω ότι είμαι ο μοναδικός άγιος. Υπάρχουν και άλλοι άγιοι.. Εγώ όμως είμαι πραγματικός άγιος και επικοινωνώ με τον Ιησού Χριστό 3 χρόνια».

Παρουσιαστής: «Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσύ είσαι ο κανονικός Άγιος Πέτρος που είναι πάνω ή άλλος»;

Καλεσμένος: «Προσέξτε: Όταν λέω ότι είμαι ο Άγιος Πέτρος, δεν λέω ότι είμαι ο μαθητής του Χριστού που έχει πεθάνει».

Παρουσιαστής: «Α, πες το έτσι».

Καλεσμένος: «Εγώ είμαι ένας από τους Αγίους Πέτρηδες. Σε αυτό το διάστημα, μπορεί σε όλη τη γη τώρα που μιλάμε να υπάρχουν 100 Άγιοι Πέτροι».

Παρουσιαστής: «Λοιπόν άγιε, σε βλέπω, χαλάρωσες...»

Καλεσμένος: «Ποτέ δεν χαλαρώνουμε για τον Ιησού Χριστό. Για τον Ιησού Χριστό είμαστε έτοιμοι για μάχη 24 ώρες το 24ωρο».

Παρουσιαστής: «Άντε πάλι. Την ταβέρνα της κ. Αγνής στη Νέα Σμύρνη την ξέρεις; Μαγειρεύει εκεί η κ. Αγνή φοβερά πράγματα και μου είπε ότι από δω περνάει ο Άγιος Πέτρος κάθε μέρα. Οντως πηγαίνεις από την κ. Αγνή»;

Καλεσμένος: «Ναι, γιατί έχει έναν άντρα, τον κ. Γιάννη που είναι χριστιανός και προσπαθώ να τον βοηθήσω όσο είναι δυνατόν να γίνει καλύτερος χριστιανός».

Παρουσιαστής: «Τον βοηθάτε δωρεάν;»

Καλεσμένος: «Δωρεάν, δωρεάν».

Βαγγέλης Περρής (υπεύθυνος επιμέλειας παραγωγής): «Έχετε συναντήσει και άλλους άγιοι σαν και εσάς»;

Καλεσμένος: «Υπάρχουν άγιοι, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω συναντήσει άλλον».

Παρουσιαστής: «Γιατί βάζεις το ταμπελάκι «Άγιος Πέτρος»; Ο άλλος που σε βλέπει δεν ξέρει ότι είσαι ο Άγιος Πέτρος»;

Καλεσμένος: «Όχι, αυτό το ταμπελάκι θα το έχω πάντα για να ξέρουν ποιος είμαι. Είμαι ο Άγιος Πέτρος, με βλέπει. Δεν ξέρει ποιος είμαι, διαβάζει το ταμπελάκι και καταλαβαίνει».

Παρουσιαστής: «Τα ρούχα που φοράς τώρα. Τί γίνεται με το παπιγιόν; Δεν είναι χριστιανικό»;

Καλεσμένος: «Όχι, δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Όταν πάω στην εκκλησία 100 φορές, τις 99 φορά παπιγιόν».

Παρουσιαστής: «Συμβολίζει κάτι»;

Καλεσμένος: «Όχι, αλλά κανονικά θα έπρεπε να ντύνομαι με χρυσά σαν άγιος που είμαι».

Παρουσιαστής: «Στον κόσμο δεν αρέσει αυτό, Βλέπουμε τους παπάδες που είναι στολισμένοι με χρυσά κλπ, δεν ακούς που λένε ότι τους προτιμάνε πιο απλούς»;

Καλεσμένος: «Προσέξτε, οι άγιοι άνθρωποι του Ιησού Χριστού πρέπει να είναι ντυμένοι με χρυσά, αλλά πρέπει να είναι πραγματικά άνθρωποι του Χριστού».

Παρουσιαστής: «Καταρχήν έχεις δει ότι βγαίνουν πολύ στην τηλεόραση που λένε ότι είναι άγιοι του Ιησού. Θα σου τα πει εδώ ο φίλος σου ο Βασίλης ο Σπύρου που βγαίνετε μαζί στην εκπομπή στο Τηλεφώς, ο οποίος μου τα χώνει κιάλας (απευθυνόμενος στον Βασίλη Σπύρου). Είσαι ο πρώτος που τον έβγαλες, τον ανακάλυψες εσύ τον άγιο; (απευθυνόμενος στον καλεσμένο) Πού βρεθήκατε με τον αδερφό Βασίλη»;

Καλεσμένος: «Τον αδελφό Βασίλη τον είδα στο Τηλεφώς. Μόλις τον έβλεπα τον αδελφό Βασίλη και μίλαγε, ο τρόπος που μίλαγε και φερότανε μου άρεσε πάρα πολύ. Τον παίρνω λοιπόν τηλέφωνο όπως είμαι στο σπίτι μου και του είπα: αδελφέ Βασίλη προσέξτε να μην λάβετε καμιά καινούργια ηλεκτρονική ταυτότητα, να προσέξτε να μην βάλεις μικροσίπ ούτε στα ζώα ούτε σε ανθρώπους και να εφαρμόζετε στην πράξη-»

Παρουσιαστής: (απευθυνόμενος στον Βασίλη Σπύρου) «Εσύ έχεις πάρει καινούργια ταυτότητα»;

Βασίλης Σπύρου: «Εγώ όχι, και θα πει ότι είμαι υποψήφιος άγιος».

Παρουσιαστής: «Εγώ έχω πάρει ταυτότητα. Μου δώσανε ηλεκτρονική καινούργια. Όσοι χρησιμοποιούμε τις καινούργιες ταυτότητες τις ηλεκτρονικές τι να τις κάνουμε, να τις κάψουμε»;

Καλεσμένος: «Να μην λάβει κανείς καινούργια ηλεκτρονική ταυτότητα. Οποιοσδήποτε λάβει καινούργια ηλεκτρονική ταυτότητα κατά 99% θα του βάλουνε το χάραγμα του διαβόλου στο χέρι και στο μέτωπο με ακτίνες λέιζερ και θα πάει στην κόλαση».

Παρουσιαστής: «Εσύ πιστεύεις ότι μας το έχουνε βάλει δηλαδή»;

Καλεσμένος: «Σε μερικούς ανθρώπους έχει μπει το χάραγμα του διαβόλου 666, και όταν λέω 666 εννοώ τις ραβδώσεις που έχουν τα προϊόντα, εννοώ το γραμμικό σύστημα, εννοώ το barcode. Είναι οι τιμές που έχουν τα προϊόντα (προσπαθούν ο παρουσιαστής με τον έτερο καλεσμένο να τον σταματήσουν, αλλά δεν εισακούονται) για να μην λάβει κανείς καμιά ηλεκτρονική ταυτότητα, κανένα καινούργιο ηλεκτρονικό δίπλωμα αυτοκινήτου και μικροσίπ, μικροσίπ δεν θα βάλετε ούτε σε ζώα, ούτε σε ανθρώπους».

Πρόκειται περί υποβαθμισμένης εκπομπής, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην εκ του προαναφερθέντος άρθρου του Συντάγματος αξιουμένη ποιότητα. Πλέον τούτου είναι έκδηλη η έλλειψη νηφαλιότητας του προσκεκλημένου και η εν τέλει της καταστάσεως αυτού αναξιοπρεπής συμπεριφορά του τηλεπαρουσιαστού προς αυτόν. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 13,3 % μεριδίου τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2003, της εξ 105.525.033 ευρώ διαφημιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εξ 28.370.985.524. δραχμών ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 201/2002, 203/2002, 214/2002, 4/2002, 68/2002, 78/2002, 91/2002, 108/2002, 114/2002, 127/8.1.2003, 207/1.4.2003, 219/8.4.2003, 328/22.7.203, 335/22.7.2003, 336/22.7.2003, 387/2.12.2003, 393/10.12.2003, 409/23.12.2003, 10/20.1.2004, 17/27.1.2004, 126/6.5.2004, 188/22.6.2004, 245/27.7.2004, 246/27.7.2004, 317/2.11.2004 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των 30.000 ευρώ.

*Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης*

Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθμό **ALPHA CHANNEL - ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.** τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 30.000 ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της εταιρείας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πειραιώς 201, με ΑΦΜ 094438520, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.
2. Του Γεωργίου Ψαρρά του Ιωάννου, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, στην οδό Κορυτσάς 20, με ΑΦΜ 015484902, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 16^η Νοεμβρίου 2004.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ